

Nr. : 6.

Kampen, 18 juni 1996.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

met 250.000 leden, dat hij sinds een paar jaar vanuit Nederland bestaart. Hij heeft

In onze brief van 20 maart 1996 zijn wij begonnen met het onderwerp valse profeten. Wij zullen in deze brief dit verder behandelen. Hierbij gaan wij ervan uit, dat u de vorige brief gelezen hebt en bij deze brief kunt voegen. Beide brieven vormen een geheel. Sommige mensen menen dat wij in onze brieven ons oordelen aanmatig. Wij zien dit anders. Het gaat ons om de Bijbelse waarheden, die in meerdere gevallen met voeten getreden worden. Dat daarbij ook namen genoemd worden, komt omdat het geen onpersoonlijke zaken of engelen zijn, die de valse leringen uitdragen. Het zijn meestal vooraanstaande geestelijke leiders, die met hun nieuwe leringen veel invloed uitoefenen. Het is niet te vermijden hun namen te noemen. Ook als hun gedrag laakbaar is in het licht van de Bijbel, dan menen wij als werkgroep "Terug naar de Bijbel" dit te moeten zeggen. Wij zijn er ons van bewust, dat wij ons hierdoor niet populair maken. Aan populariteit geeft de Bijbel echter alleen aandacht in ongunstige zin. In Gal. 1:6-10 zegt Paulus: "Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn". Gods Woord schenkt meer aandacht aan de wijze waarop de christenen bouwen op het fundament Jezus Christus. Dit kan gebeuren met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro. Ieders werk zal aan het licht komen, als Hij met vuur verschijnt (1Cor. 3:10-23). Moge ons werk niet van de brandbare materialen hout, hooi of stro, maar van goud, zilver of kostbaar gesteente blijken te zijn bij zijn komst.

**NIET
POPULAIR**

Hedendaagse profeten en hun gedrag.

In 1989 schreef de Britse schrijver Malise Ruthven een uitgebreid boek over de diverse godsdiensten in Amerika. Hij noemde dit boek "The Divine Supermarket". Hierin wijdt hij ook een aantal bladzijden aan de faithteachers of welvaarts-evangelisten. Aan het slot van dit hoofdstuk waarin ook de sexuele zonden van sommigen de aandacht krijgen, zegt hij het volgende over Jimmy Swaggart:

"Het ware karakter van Swaggarts zonde - begeerte naar geld, machtswellust en bovenal geestelijke hoogmoed bleven onopgemerkt en onberouwd". *1

Malise Ruthven zegt van zichzelf, dat hij een bewuste agnosticus is. Om nu uit zijn mond deze scherpe opmerking te horen, geeft ons evangelische christenen te denken. Sexuele zonden worden door de meesten terecht afgekeurd. Maar zien wij de hierboven genoemde zonde wel? Of zijn wij daar aan gewend geraakt?

AGNOSTICUS

- Hoofd van de Mannakerken in Portugal en enkele Afrikaanse landen Jorge Tadeu noemt zichzelf apostel. Zijn brieven aan de voorgangers ondertekent hij met : Sint Jorge Tadeu. Is zijn gedrag wel heilig? Een Portugese reporter Nuno Guerreiro heeft in 1994 vijf maanden lang het wonder van de Mannakerken onderzocht. Aan zijn uitgebreid rapport hebben wij het volgende ontleend *2. Jorge Tadeu werd in 1949 in Mozambique geboren, werd civiel bouwkundige en trouwde met Mano. Samen gingen zij naar Zuid-Afrika, kwamen via een Rhemakerk op de Rhema bijbelschool van Kenneth Hagin in Johannesburg. Hier kwamen zij in aanraking met de welvaartsleer. Benny Hinn was o.a. hun leraar. In 1982 gingen zij in Portugal werken, waar zij in 1986 de officiële Mannakerk oprichtten. In 1988 stuurde Jorge Tadeu zijn vrouw Mano weg. (Marc. 10:11). Na de echtscheiding trouwde hij in 1990 met een 20 jaar jongere Nederlandse vrouw. Zijn Manna beweging is uitgegroeid tot een omvangrijk kerkgenootschap

hiervoor een privé-vliegtuig aangeschaft van f 4.000.000,-- terwijl zijn schoonouders een dure Mercedes kregen voor het Mannawerk. De benodigde gelden hiervoor zijn allemaal opgebracht door de leden, die, via de voorgangers, hiervoor met harde hand gedwongen worden te betalen. St. Jorge Tadeu gelooft dat een christen niet arm hoeft te zijn en hij praktizeert dat voor zichzelf. Echter allemaal ten koste van de leden van de Mannakerk.

SCHULD

- Richard Roberts president van de Oral Roberts Universiteit vertelt in 1994 voor de camera, dat hij de universiteit overgenomen heeft van zijn vader Oral met een schuld van f 60.000.000,--. Kort daarvoor heeft hij leren lachen in de Geest door Rodney Howard-Browne *4. Hij rolt bij het noemen van het bedrag bijna van zijn stoel van het lachen. Richard Roberts is zich kennelijk niet meer bewust, dat wij rentmeester zijn van God op deze aarde. Deze schuld zal uitstaan bij een groot aantal mensen en bedrijven, die hierdoor in de problemen zitten. Aan het leed en de zorgen van deze mensen en bedrijven wordt geheel voorbijgegaan. De gigantische schuld wijst op mismanagement met gelden, die door bereidwillige en goedgegelovige christenen zijn opgebracht. Als Richard Roberts dit zich weer zou realiseren zou hij niet van zijn stoel van het lachen zijn gevallen, maar eerder van verlegenheid en schaamte.

HONORARIUM

. Van Richard Roberts accepteerde Rodney Howard-Browne in 1994 een sprekersvergoeding van f 40.000,-- voor zijn verblijf van drie weken op de Oral Roberts Universiteit *5. Hij wist daarbij dat de universiteit zo'n geweldige schuld had. Menig dominee, voorganger of zakelijk spreker zou gebloed hebben bij het aanbod van zo'n honorarium. Rodney Howard-Browne en Richard Roberts hebben hier geen last van.

- De hiervoor genoemde 'apostelen' en 'profeten' worden niet gekenmerkt door bescheidenheid. Als men de advertenties van de diverse campagnes of conferenties leest, dan staan daar bijna altijd hun namen liefst met foto's en soms bijna levensgroot aangekondigd. Wij willen u hieronder enige voorbeelden van geven:

**MODERNE
APOSTELEN**

- "Wonderbare Genezings Explosie - juli 1996 in Rotterdam" Morris Cerullo in eigen persoon (onder de foto). In de reclame folder van mei jl. wordt hij "Gods eindtijdapostel van de naties" genoemd.

- John Avazini, die bekend staat om de manier waarop hij de toehoorders weet over te halen om geld te geven, wordt in dezelfde folder aangekondigd als "Gods eindtijd apostel van Financiën".

- Ashley McGuicken kondigt zijn profetische conferentie van juni 1996 aan met het thema: "Regeren door openbaring". Zijn beweging heet: Apostolisch & Profetisch Netwerk. Dit netwerk organiseerde in juni 1996 een Profetische Kunst Conferentie.

- Miracle Crusade with Benny Hinn - april 1996 - Royal Albert Hall Londen met drie foto's van de spreker op de folder.

**PRIVÉ
VLIEGTUIG**

**Bijbelse
profeten en hun
gedrag.**

In de Bijbel worden veel profeten genoemd. Wij willen hieronder

hun gedrag stellen tegenover de hedendaagse ‘profeten’.

- Mozes was een leider, zo niet de grootste leider en profeet van Israël in het Oude Testament. “Zoals Mozes, dien de Here gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan (Deut. 34:1-12). Toen Mirjam en Aäron in opstand kwamen tegen zijn leiding, greep God zelf in (Num. 12:1-16). Van hem wordt in vers drie gezegd: Mozes nu was een zeer zachtmoedig man meer dan enig mens op aarde.

MOZES

- Paulus een apostel en profeet van het Nieuwe Testament was een nederig man. Zijn geleerdheid en zijn afkomst noemde hij vuilnis en hij ging er niet prat op. Dit om maar meer deel te hebben aan Christus (Fil. 3:18).

- De Here Jezus Christus was ook profeet toen Hij op aarde was. Hij is wel het grootste voorbeeld om mee te vergelijken. Als Jezus Jeruzalem binnengaat op de zondag voor Pasen, huurt hij geen wagen, getrokken door paarden. Ook maakt Hij geen gebruik van een stoet kamelen voor Zichzelf en zijn discipelen. Neen, Jezus Christus, de grootste profeet, leent een ezel en rijdt zo Jeruzalem binnen. Zijn discipelen, de latere apostelen en profeten moesten lopen. “Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel” (Math. 21:1-11). Benny Hinn, zelf in Israël geboren, zou beter moeten weten: Jezus was niet rijk door giften van gelovigen. Hij kon zich geen Rolls Roys of luxe rijtuig veroorloven en deed het met een geleende ezel. Jezus weigerde in de publiciteit te komen als Hij wonderen verricht had. In tegendeel, Hij verbood de mensen om er met iemand over te praten (bv. Math.12:16) en Hij trok zich terug van de menigte. - Johannes de meest geliefde discipel van Jezus liep hierdoor niet naast zijn schoenen van trots. Neen, hij staat bekend als de apostel van de liefde. Uit zijn evangelie en zijn brieven spreekt een liefde en een zachtmoedigheid, die ook Jezus’ leven kenmerkten. Ook als Johannes gebruikt wordt als profeet om het boek Openbaring te schrijven, spreekt daar niet een over het paard getilde man, maar een nederig dienstknecht. Zijn aanhef luidt: “Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om aan zijn dienstknechten te tonen,....., welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven” (Op. 1:1).

**JEZUS
CHRISTUS**

JOHANNES

- Als wij dan eerder genoemde uitspraken van de hedendaagse ‘profeten’ daar tegenover stellen, dan vallen deze wel erg uit de toon. Zij passen meer in de reclame voor of aankondiging van een circus of show van bekende artiesten. Luisteren we daarbij ook nog naar hun uitspraken op het podium in de grote zalen, dan doen sommigen niet onder voor de one-man shows van bepaalde sterartiesten. De soms spottende en soms ook schreeuwende toon waarop gesproken wordt, wijkt naar onze mening wel heel sterk af van de manier waarop onze Heiland Jezus Christus gesproken heeft. Van Hem wordt gezegd : “Hij zal niet twisten of schreeuwen en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven”. (Math. 12:15-21).

**NEDERIG
EN ZACHT-
MOEDIG**

Jezus ging tijdens de rondwandeling op aarde zeer rustig en tactvol te werk. Op een andere plaats in de Bijbel zegt Hij het volgende “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Math. 11:29). Wij constateren dat deze eigenschappen van Jezus en de andere apostelen en profeten in de Bijbel, heel vaak niet door de welvaartspredikers/profeten weergegeven worden. Wij vinden dit afkeuringswaardig.

Hedendaagse profeten en hun leer.

In onze vorige brief hebben wij dit onderwerp even aangestipt in de openbaring

van Benny Hinn over de negen-eenheid i.p.v. de Goddelijke

drieëenheid. Deze stelling heeft hij later ingetrokken. Helaas gebeurt dit verkondigen van een nieuwe leer door middel van een profetische openbaring regelmatig. Men noemt dit openbaringskennis (revelation knowledge). Om tegenspraak tegen de nieuwe leringen te ontmoedigen, wordt door de profeten vaak nadrukkelijk uiteengezet, dat zij een bezoek van Jezus hebben gehad in hun huis, die hun daar de nieuwe leer openbaarde.

Wij willen een paar voorbeelden noemen:

- Rick Joyner, de schrijver van o.a. het boekje “De Opwekking in Wales” (in 1994 vertaald) mag tot de Kansas City Profeten gerekend worden. Hij heeft veel openbaringen uitgesproken op papier. Vanuit deze openbaringen verkondigt hij nieuwe leringen, die vaak afwijken van de Bijbel.

*Er gaat zo'n diepgaande verandering komen voor het lichaam van Christus, dat de wereld een nieuwe definitie voor christendom zal hebben..... Zij die zich waarlijk aan Hem onderwerpen..... zullen de gevaarlijkste en machtigste mensen op aarde zijn en zullen de grootste bedreiging vormen voor de geest van de antichrist, die zich in de kerk bevindt als een vervanger van Hem *6.*

**RICK
JOYNER**

Rick Joyner leert hier dat de christenen een gevaarlijk en machtig volk op aarde zullen worden. Dat zij de grootste bedreiging voor de geest van de antichrist zullen zijn. Deze geest van de antichrist zit nu in de gemeente.

Als werkgroep geloven wij niet dat de christenen een gevaarlijk en machtig volk op deze aarde zullen worden. In tegendeel, het enige wat de Bijbel ons voorzegt, is dat wij als christenen een hard en moeilijk leven zullen hebben, zonder aanzien bij de ongelovigen.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort “ (Joh. 12:20-27).

Onze vervolgte broeders en zusters in de huidige tijd zullen deze profetische lezing van Rick Joyner dadelijk als onbijbels classificeren. Van af het begin van de gemeente op Pinksteren in Jeruzalem zijn haar leden vervolgd, gesmaad, verstrooid en zijn velen de marteldood gestorven.

“En gij zult door allen gehaat worden om Mijn naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden”. (Math. 10:16-40). Wij als werkgroep vinden, dat deze lering van Rick Joyner vals is en gevaarlijk voor de gemeente. Daarbij hebben wij ook moeite met de uitspraak dat in onze gemeenten de geest van de antichrist zou zijn. Hoewel wij moeten erkennen, dat geen van onze gemeenten of kerken volmaakt is, proberen wij daar God te dienen. In aanwezigheid van de troostvolle hulp van de Heilige Geest beleven wij onze erediensden. En waar nu de Heilige Geest aanwezig is, kan de geest van de antichrist niet zijn. De profeet Johannes heeft veel over de antichrist geschreven. Hij schrijft in 1Joh. 4:4 - “.... de geest van de antichrist is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is”. (Zie verder 1Joh. 2:18-27, 4:1-6, en 2Joh.7-11). John Wimber, hoofd van de Vineyard-gemeenten, zegt van God over de gemeente het volgende te hebben ontvangen:

**CHRISTENEN
GEVAARLIJK
EN
MACHTIG?**

*Het woord kwam: “Zeg hun, dat ik haar nodig heb.” Het gaat hier om eigendoms- of bezittersrecht. Wij bezitten de kerk niet, dat doet Jezus en Hij wil haar terug. (Wanneer raakte Hij haar kwijt? - red!) Zoals Jezus Jeruzalem binnenkwam op de rug van een ezel, zo zal Hij terugkeren, gedragen door de triomferende kerk *7.*

**JOHN
WIMBER**

Ook hij
profeteert en
leert dat de

gemeenten en kerken geen eigendom zijn van of beheerst worden door Jezus Christus. De boodschap is dat Jezus zijn eigendom terug wil. Dit ter voorbereiding van zijn komst hier op aarde. Daarbij zal de huidige gemeente als een triomferende of overwinnende kerk Hem binnenhalen in Jeruzalem. Als werkgroep vinden wij deze lerende profetie vals. Ze loopt parallel aan de lering van Rick Joyner, dat de christenen op deze aarde een gevaarlijk en machtig volk zullen worden. Dit allemaal ter voorbereiding van de wederkomst van Christus. Wat wij hier bij Rick Joyner gezegd hebben, geldt ook voor de lering van John Wimber.

**TRIOMF-
KERK**

Waar wij echter als laatste voorbeeld stil bij willen staan is de uitspraak van John Wimber dat christenen in het westen een paradigma-wisseling (paradigm shift) moeten ondergaan. Volgens John Wimber is God groter dan zijn Woord *8. Hij bedoelt daarmee te zeggen, dat de buitenbijbelse ervaringen boven de Bijbel mogen uitstijgen, als God er in is. Dit is in overeenstemming met zijn verkondiging, dat de westerse christenen hun gedachtengang (hun paradigma) moeten verwisselen voor een oosterse, meer mystieke gedachtengang. Tenslotte, zo verdedigt hij deze radicale omwenteling, is de Bijbel een oosters boek en is geschreven door oosterse mensen.

**PARADIGMA-
WISSELING**

Als werkgroep “Terug naar de Bijbel” vinden wij dit een valse profetische openbaring. Dit zet de deur wijd open voor allerlei afwijkende leringen, zoals bv. deze paradigma-wisseling, die God ons via John Wimber zou opdragen. Er zijn nog vele andere voorbeelden van hedendaagse profeten onder de welvaartspredikers te noemen. Wij willen het hierbij laten. Als de bijbelse profeten en apostelen in 66 verschillende boeken door de Heilige Geest op meer dan 1000 bladzijden de leer van God hebben neergeschreven, dan is aanvulling in onze tijd niet nodig. Noch Benny Hinn, noch Morris Cerullo, noch Branham, noch John Wimber, noch Rick Joyner noch enz. enz. enz. mogen de bijbelse doctrines aanvullen of verbeteren. In Openbaring 22:18-21 staan enige waarschuwingen tegen de mensen die iets toevoegen of die iets afnemen van het boek. Ofschoon dit in het boek Openbaring is geschreven, is toch in alle eeuwen aangenomen dat de Heilige Geest dit ook bedoelt voor alle overige bijbelboeken.

**NIETS
TOEVOEGEN**

Hedendaagse profeten, de Bijbel en de vroegere profeten.

Willen wij, dus u en wij in dit geval serieus met profetie omgaan, dan mogen wij op geen enkele wijze het beeld dat de Bijbel ons geeft schaden. Als een welvaartsprediker zich met Mozes vergelijkt, dan moeten wij dat toetsen aan de boeken van Mozes, die wij goddelijk geïnspireerd en heilig achten. Als Kenneth Copeland beter meent te weten dan wat de Bijbel zegt over Job, dan moeten wij Job in ere houden. De aantijging van Kenneth Copeland, dat het Jobs eigen schuld was, dat hij in zo'n hopeloze situatie terecht kwam, moeten we radicaal en openlijk afwijzen. Als Morris Cerullo zich een profeet noemt, dan zal hij zich ook met Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Paulus, Petrus en Johannes moeten kunnen meten. Hij zal de gesteldheid van Jezus Christus moeten hebben. Deze was zachtmoedig en nederig van hart en zijn optreden was niet bombastisch, maar bescheiden en vredig.

**KENNETH
COPELAND
EN JOB**

Als men zich profeet wil noemen of genoemd wil worden, kan dit alleen zoals de bijbelse profeten Micha, Habakuk, Zefanja en andere dit deden. De meeste hiervan hebben gebrek geleden, zijn versmaad en gedood, omdat zij de omstanders vertelden van hun zondige staat en van de weg om terug te keren tot God. De grote profeet Jezus Christus is aan het kruis geslagen om dezelfde reden. Hij vertelde de schriftgeleerden en de oudsten over hun zonden en hun verkeerde levenswijze. Dat is de taak en meestal het lot van een profeet. Paulus en Petrus

**GEBREK
SMAAD
DOOD**

hebben om deze reden de dood gevonden in Rome. Hedendaagse profeten zouden hier nog eens serieus over moeten nadenken voor zij zich als profeten uitgeven.

Conclusie en vervolg.

Het laatste woord over het onderwerp profetie is nog lang niet gezegd.

Gedurende het bestaan van de christelijke kerk op aarde zal het veel besproken blijven. Wij willen met u hier over praten op onze komende bezinningsdag in Nijkerk. Tijdens de middagsessies zullen in drie aparte ruimtes van de kerk korte inleidingen gehouden worden over drie aspecten van profetie. Daarna krijgen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om mondeling hun vragen te stellen. Schriftelijke vragen mogen ook van tevoren bij de werkgroep ingediend worden. Wij willen het onderwerp profetie in deze brief besluiten met enige citaten uit het boek "Prophecy Past & Present" van Clifford Hill :

**PROFETIE
BESPROKEN**

Blz. 59

De profeten waren geen leiders. Ze hadden geen verantwoordelijkheid voor de tempel, voor de aanbidding, voor de organisatie van de religie. Ze hadden geen politieke macht, hoorden niet bij een partij, waren niet georganiseerd, hadden geen priesterlijke of herderlijke functie. Zij namen geen deel aan het zakelijke leven, ook hadden ze geen bestuursbevoegdheid. Ze waren alleen dienaren van de levende God. Hun taak was bekend te maken wat Hij tot het volk sprak.

**CLIFFORD
HILL**

Blz. 51

Dwars door de bediening van de profeten loopt een diepe ondertoon van mededogen. Zij kenden God als een liefdevolle God, vol mededogen en overstromend van Zijn liefde.

Stand van zaken van de "Toronto-Blessing"

- In Nederland geeft dit nog veel spanningen in de gemeenten die zich daarmee bezig houden. Verschillende gemeenteleden verlaten hun gemeenten, omdat zij zich hier niet mee kunnen verenigen. Ondertussen zijn er al weer diverse conferenties en bijeenkomsten gehouden, waar de "Toronto-Blessing" beoefend wordt. Vanuit het buitenland zijn hiervoor ruim veertig sprekers ingeschakeld.
- Tijdens de bijeenkomsten van Euro Spirit in mei in Amsterdam was het lachen, schudden en vallen in de geest volop aanwezig. Er werden ook nieuwe elementen aan toegevoegd. Namelijk het schreeuwen in de geest. Onder leiding van de spreker werden de aanwezigen aangemoedigd gedurende een minuut zo hard mogelijk te schreeuwen tot God. De spreker Rick Sheldon, die Rodney Howard-Browne soms vervangt, beoefende het blazen van de geest door de microfoon. Daarna vielen de mensen achterover op zijn uitroep: "Fall". Dezelfde spreker liet ook aanwezigen vallen door aanraking met een blad papier, dat hij in zijn handen hield.

IMPORT

**VALLEN DOOR
BLAZEN OF
PAPIER**

Het vermenigvuldigen van giften door God aan de gevers werd rijkelijk beoefend. Richard Roberts wist met behulp van deze methode (financial seed-sowing) een aantal mensen te bewegen een belofte van f 1.000,-- en van f 500,-- te doen. Hierdoor werd het laatste gat van de onkosten van Euro Spirit gedekt. In onze ogen is de verwachting, die hij bij die gevers gewekt heeft, dat de f 60.000,-- nu met 100 vermenigvuldigd aan de gevers door God teruggegeven zal worden, een valse verwachting.

**GAVE =
TERUGGAVE**

Jaap Dieleman gaf in een profetische boodschap door dat het vanaf Hemelvaartsdag niet meer zal regenen deze zomer. In dezelfde boodschap liet hij doorschemeren, dat er een vloek zal komen over Nederland als het land zich niet bekeerd. Deze vloek staat in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Daar

**GEEN
REGEN**

wordt ook gesproken over de komst van Elia. Eén en ander had met elkaar te maken, aldus de spreker. Het religieuze gedeelte van Nederland zou zich moeten veranderen. Dan pas zal de geestelijke regen komen. Dat laatste is de grote opwekking, die dit jaar in Nederland zal komen. Wij vinden het al met al een duister en verwarrende boodschap. Geestelijk Nederland wordt vrij liefdeloos veroordeeld en bedreigd. Overigens heeft het al weer flink geregend sinds Hemelvaartsdag.

- In Israël doet de "Toronto-Blessing" zich ook al voor. Geruchten en enkele feiten bereikten ons, waardoor wij niet vrolijk konden blijven. De toch al schaarse en kleine charismatische gemeenten van Messias-belijdende Joden, worden geschud en er zouden al splitsingen hebben plaatsgevonden.

ISRAËL

- In Engeland vond op 24 april 1996 de officiële inwijding plaats van The Christian Channel, het televisie station, dat de leer van de faithteachers dagelijks over Europa uitzendt. Benny Hinn was de persoon, die de inzegening verrichtte. In de Westminster Chapel waren 2200 genodigden, waaronder 500 voorgangers aanwezig. Het televisiestation geeft een gids uit, die zij "de Engel" noemt, waarin de uitzendingen staan aangegeven. Als sprekers worden aangekondigd : Benny Hinn, Morris Cerullo Jesse Duplantis, Ulf Eckman, Fred Price, Paul and Jan Crouch, Kenneth and Gloria Copeland, Marilyn Hickey e.a.. Op dit moment zijn de uitzendingen in Nederland alleen per schotel te ontvangen. Zodra een kabelexploitant er brood in ziet, kan men de uitzendingen via de kabel ontvangen.

**UITZENDING-
EN EUROPA**

- Robert Schuller, die geen faith-teacher, maar een christelijk humanist genoemd wordt, heeft in april 1996. de commerciële televisiezender Euro 7 geheel opgekocht. Hij zendt elke week de Hour of Power uit via de kabel. Niet elke kabelexploitant heeft dit station in zijn pakket. Wij komen in de toekomst op de leer van Schuller terug.

**EURO 7 VOOR
SCHULLER**

Diverse zaken.

- Wij ontvingen een boek van dhr. H.J.A. van Geene vol met profetieën over de eindtijd. In het jaar 2001, heeft hij berekend, zal Christus zijn gemeente komen halen. Wij denken dat de schrijver dit mis heeft. Geen van ons weet wanneer het Gods tijd is. De heer H.J.A. van Geene behoort daar ook toe, ondanks zijn uitgebreide berekeningen en profetieën (zie b.v. Hand. 1:7).

- De verschillende mensen, die ons materiaal, artikelen en tips sturen willen wij hierbij speciaal bedanken voor de moeite. Niet altijd kunnen wij u persoonlijk terugschrijven. Wij stellen het op prijs als u ons blijft sturen. Ook ander lezers willen wij aanmoedigen dit te doen.

DANK

- Voor onze Engelssprekende contacten worden onze brieven vertaald. Mocht u hiervoor belangstelling hebben i.v.m. Engelse kennissen of vrienden, dan kunt u gerust contact opnemen met de werkgroep.

ENGELS

- De datum van de a.s. bezinningsdag is gewijzigd van 28 september naar 5 oktober. Onze excuses hiervoor. Hopelijk hebt u deze datum nog vrij.

**DATUM
GEWIJZIGD**

Namens de werkgroep

Rien v.d. Kraats

Lijst met aanhalingen:

*1. The Divine Supermarket ; Nederlandse titel Sekten in Amerika blz. 286.

*2. Reis naar de Manna-wereld van Nuno Guerreiro, redacteur van Vião.

*3. Cassette van Hank Hanegraaff 1993.

*4. Videoband Campmeeting 1994.

*5. Videoband Campmeeting 1994.

- *6. Weighed and found Wanting Bill Randles blz 45.
- *7. Weighed and found Wanting Bill Randles blz 45.
- *8. Weighed and found Wanting Bill Randles blz 81-84.

Geraadpleegde boeken en tijdschriften.

aanbevolen :

Weighed and found Wanting - Bill randles U.S.A.

Zie verder de lijst van brief nr. 5 van 20 maart 1996.

EEN DAG VOOR BEZINNING EN ONTMOETING

Thema : **Profetie in bijbels perspectief**

Datum : **5 oktober 1996**

Zaal open : **10.00 uur** - ontvangst met koffie en thee.

Tijdsduur : **10.30 uur - ca. 16.00 uur**

Toegang : **Vrij**

Morgensamenkomst:

Ds. C.A.E. Groot uit Barneveld - Geleid in rechte sporen.

Inleiders middagprogramma:

H. Frinsel uit Mijdrecht - Toetsing van profetie. Hoe doe je dat?

Ds. J.W. van Petegem uit Houten - Profetie in de praktijk van de gemeente.

A.A. Doorn uit Kampen - Kun je profetie leren, mag je ernaar streven?

De muziek wordt verzorgd door : **Ds. C.A.E. Groot**

Plaats : **Evangelische Gemeente De Ark**

Gasthuisstraat 15, Nijkerk

Zelf een lunchpakket meenemen; koffie en thee gratis. Er is geen kinderopvang.

Stichting : Werkgroep "Terug naar de Bijbel"

Centraaladres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur : voorzitter - ing. M. v.d. Kraats
secretaris - A.A. Doorn
penningmeesteres - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)

Banknummer : 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)

Postgiro : 7415978