



Brief nr. : 7

Kampen, 25 november 1996.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

“Wanneer verzorgt u weer zo’n conferentie?” is de opmerking van de één. “Zeer leerzaam en opbouw-wend” is de uiting van een ander. “Wij vinden het heel fijn om hier te zijn” zeiden weer andere deel-nemers. Al met al waren wij als team dankbaar en blij over de tweede ontmoetings- en bezinnings-dag, die we op 5 oktober jl. hielden in Nijkerk. Het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente, dat wij ook nu weer kosteloos mochten gebruiken, was de hele dag gevuld met zingende, luisterende en vragen stellende mensen. Een verslaggeefster van het Nederlands Dagblad was aanwezig en schreef een duidelijk en positief artikel in haar krant. Op dit artikel reageerden weer een aantal personen, die informatie vroegen over de werkgroep. Waarom wij zo’n dag belangrijk vinden? Gewoon omdat wij geloven, dat wij niet alleen moeten aangeven waar het niet goed gaat, maar ook hoe het wel kan. Het thema van de dag : “Profetie in Bijbels perspectief” werd ‘s morgens ingeleid door Ds. Charles Groot. Hij wees in zijn prediking op de verschillende paden, die wij als christenen kunnen bewandelen in ons leven. Tijdens de wandeling worden wij soms misleid door valse richtingaanwijzers. In de Bijbel worden zelfs verschillende brieven gewijd aan verkeerde leringen en waarschuwingen daartegen. Hij moedigde de aanwezigen aan om ondanks de valse richtingaanwijzers geleid te worden in rechte sporen.

‘s Middags waren er gelijktijdig drie aparte bijeenkomsten. De inleiders Ben Hanegraaff, Arnold Doorn en Hans Frinsel spraken over de volgende onderwerpen:

“Profetie in de praktijk van de gemeente”

“Kun je profetie leren, mag je er naar streven?”

“Toetsing van profetie. Hoe doe je dat?”

Er ontstonden in alle bijeenkomsten levendige discussies, waarbij de inleiders gesteund werden door Ds. Jan van Petegem, Ds. Charles Groot en Gert van Dasler (oudste van de Evangelische Gemeente De Ark in Nijkerk). Het onderwerp profetie kreeg op die manier ruimschoots de aandacht. Misschien heeft u bij het lezen van dit verslag spijt gekregen, dat u er niet bij was in Nijkerk. Welnu u kunt er toch een deel van meemaken. Er is nl. een set van drie bandjes beschikbaar, waarop alle sprekers en een deel van de vragenbeantwoording is te beluisteren (zie later in deze brief).

In onze vorige twee brieven over profetie hebben wij een aantal valse profeten met name genoemd. Wij zouden hier nog lang mee door kunnen gaan. U als lezer zou de lijst met voorbeelden uit uw praktijk kunnen aanvullen. Wij willen dit niet doen, maar ons beperken tot twee Nederlandse voorbeelden en daarmee het onderwerp profetie afsluiten. Gezien deze laatste voorbeelden van valse profeten en gezien de discussies op de laatste bezinningsdag, adviseren wij u uiterst voorzichtig te zijn met het uitspreken van profetieën. Als deze uitgesproken worden in de gemeente, laat dan de voorganger met het oudstenteam, deze profetieën op een geestelijk gezonde manier toetsen aan de Bijbel. Paulus zegt in 1 Tess. 5:20-21 : “Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.”

- Tijdens Eurospirit 1996 in Amsterdam is reclame gemaakt voor de profetieën van Theunis Herder lid van het bedieningsteam van een gemeente in Purmerend. Uit zijn in boekvorm uitgegeven profetie “De grote finale” citeren wij de volgende delen:

1. “Ook zal Ik Mijn profeten sturen om richting in uw leven te geven. En hun woorden zullen u in vuur en vlam zetten. Ik zal hen zo zalven, dat u soms niet eens in hun buurt kunt komen en liggend op de grond Mijn woorden zult moeten indrinken” (2).

Commentaar werkgroep: In deze profetie laat de profeet de Here de bedieningen van de Toronto-Blessing bevestigen. Wij beschouwen dit als een valse profetie, omdat de Toronto-Blessing duidelijk buitenbijbels is.

**LEERZAME  
EN  
GEZEGENDE  
CONFERENTIE**

2. “Ook de zaken die Mijn dienstknecht Johannes (de schrijver van het boek Openbaringen red.) niet mocht opschrijven, zullen u geopenbaard worden en Ik zal ze u geven op te schrijven, opdat u weet” (\*3).

Commentaar werkgroep: Het einde van het boek Openbaringen geeft glashelder aan dat de mens niets mag toevoegen. De profetie, die hier is uitgesproken door Theunis Herder doet dit duidelijk wel.

Zijn hele profetieënboekje is overigens doorspekt met nieuwe teksten. De uitspraken lijken op bestaande teksten, maar wijken bij nader inzien af van de bijbelse teksten. Wij noemen hier twee voorbeelden:

“Wie overwint, zal Ik een God zijn en gij zult Mijn kinderen zijn” (\*4).

“Ik de Heer ben een veelkleurig en veelzijdig God” (\*5).

3. “In Nederland alleen al zullen er tussen eind 1995 en 1997 circa een miljoen mensen hun leven aan Mij gaan geven” (\*6).

Commentaar werkgroep: Over omstreeks een jaar zal blijken of dit een goede profetie is. Gezien de valse uitspraken onder de nrs. 1 en 2, hebben wij grote twijfels over de uitkomst van deze profetie. Wij hopen, dat in het geval de profetie niet uitkomt, de profet die openlijk zal toegeven. Misschien hebben Jaap Dieleman van Stichting Heilbode en Herman Haan van Vorming en Aktie, die beiden een voorwoord in het boekje schreven daarin ook een taak.

\*1. Cassettebandje van de gemeente d.d. 21-10-1990

\*2. Blz. 22 van “De grote finale” - Theunis Herder.

\*3. Blz. 47 idem.

\*4. Blz. 49 idem.

\*5. Blz. 39 idem.

\*6. Blz. 21 idem.

### **Onderwerp van de volgende brief.**

In 1997 willen wij aandacht schenken aan de kern van het evangelie nl. Jezus’ verlossingswerk op het kruis op Golgotha. In vergelijking met alle voorgaande onderwerpen is dit onderwerp het meest belangrijke. Wij zullen u laten zien dat een aantal welvaartspredikers op dit punt afwijken van het evangelie en in sommige gevallen zelfs een ander, misleidend evangelie prediken. Er komen punten aan de orde als :

“Overwon Jezus satan aan het kruis of tijdens een driedaags gevecht in de hel?”

“Is satan de boosdoener, en de mens alleen het misleide slachtoffer?”

“Is de zondemacht over de mens vernietigd?”

“Is genezing een onderdeel van Jezus’ dood aan het kruis, gelijkwaardig aan de genadegift van vergeving van zonde?”

“Brengt de kruisdood van Jezus economische welvaart aan de christenen?”

In onze eerste brief, die van 17 januari 1995 hebben wij deze onderdelen al genoemd onder de punten 1 t/m 5 en 9 en 10. U zult wel begrijpen dat deze onderwerpen niet gemakkelijk zijn en veel tijd vergen. Wilt u met ons meebidden voor inzicht en wijsheid? Als u meent geschikt materiaal voor ons te hebben, zowel in positieve als in negatieve zin, dan houden wij ons aanbevolen.

**HET KRUIS  
OP  
GOLGOTHA**

### **Stand van zaken van de “Toronto-Blessing”.**

Misschien leest u onze brief voor het eerst of misschien is het bij u naar de achtergrond geraakt, maar als werkgroep wijzen we de Toronto-Blessing radicaal af. Wij zijn ervan overtuigd, dat het vallen op de grond, het hardop lachen, het brullen en het maken van allerlei dierengeluiden niet van God komt. Het komt niet van de Heilige Geest, maar van de geest van de mens of in sommige gevallen zelfs van een occulte geest (zie onze brieven van 5 mei en 11 september 1995).

Van een aantal gemeenten hebben wij vernomen dat het nog steeds onrustig is. Het probleem doet zich voor, dat de invloed van een kleine groep mensen, die “pro-Toronto” zijn, veel verwarring geeft. In de Toronto-samenkomsten of conferenties wordt men geleerd op een min of meer agressieve manier het geleerde in de thuisgemeente te propageren. Het vraagt veel durf en wijsheid van de voorgangers en oudsten om in zulke gevallen met deze groep of groepjes om te gaan. Ook zijn ons gevallen bekend, dat gemeenten die vanwege Toronto gescheurd zijn, weer voorzichtig elkaar benaderen voor hereniging. Gezien de eerder genoemde agressiviteit van de Toronto-kant en gezien hun valse leer en beoefening hiervan, lijkt het ons een hachelijke zaak. Voor degene die hiermee te maken hebben, kan misschien een contact met de Pinkstergemeente Sjalom in Vlissingen van nut zijn.

Ondertussen gaat de groep Beregemeenten vanuit Haarlem volop door met de verspreiding van de Toronto boodschap. In de komende maanden is Zwolle en omgeving het hoofddoel. Ook Bart Doorneweerd van Jeugd met een Opdracht is bij deze conferenties betrokken. Het blijft ons verbazen, dat een Stichting die zich interkerkelijk noemt en zich richt op evangelisatie door de jeugd, zich bezig houdt met het verspreiden van extreme leringen.

**NEEN  
TEGEN  
TORONTO-  
BLESSING**

Een broeder, die ons belde, verzuchtte: "Waarom spreken voorgangers, die tegen de Toronto-Blessing zijn dit niet vaker hardop uit in hun samenkomsten en daarbuiten?" Hij zei verder, dat hij bang was dat veel schapen uit de gemeentekudde op de stenen terecht zouden komen en daarbij zouden omkomen (de man is boer van zijn vak). Wij zeggen hier hartgrondig amen op. Als er niet meer voorgangers en oudsten in Nederland in actie komen tegen de valse leer vanuit Toronto, dan zullen er nog veel meer schapen gaan dwalen en verdwalen. Alstublieft broeders laat uw stem horen!!

*N.B. Misschien kunt u in uw gemeente of er buiten gaan werken met de boekjes van Van Petegem: "Is dit een manifestatie van de Geest?". Wij verzorgen uw bestelling tegen kostprijs.*

### **Wetenswaardigheden om bezorgd over te zijn.**

- Wist u dat de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland toenadering zoekt tot de Rooms-Katholieke Kerk? In de Parakleet van het 3de kwartaal 1996 staat vermeld, dat de Broederschap al enige jaren een afgevaardigde als waarnemer stuurt naar het gesprek tussen de Pinksterdenominaties en de R.K.-kerk. Men is in dialoog met de R.K.-kerk.

- Wist u dat Drs. Martie Dieperink in maart 1995 een Stichting Ontmoeting en Verzoening heeft opgericht om tot een toenadering te komen tussen de Protestanten en de Katholieken?

- Wist u dat een aantal Evangelischen (Evangelicals) en de Rooms-Katholieken in Amerika in 1994 een soort verbond hebben gesloten. Zij noemen dit de ECT = Evangelicals Catholics Together. Zij willen een aantal maatschappelijke en ethische vraagstukken samen aanpakken. Hierbij doen zij elkaar een aantal beloftes, o.a. dat zij niet onder elkaars leden zullen evangeliseren of zending bedrijven.

- Wist u dat er in Amerika in 1990 een mannenbeweging is opgericht, de Promise Keepers (Houders van Beloften). De oprichter Bill McCartney, lid van een Vineyard gemeente in Colorado, houdt grote bijeenkomsten in stadions, waaraan enkel mannen deel kunnen nemen. Hij doet dit samen met de Rooms-Katholieken. In de bijeenkomsten wordt niet over doctrines gesproken, maar over een zevental beloften. De beloften moeten de mannen afleggen om betere mannen te zijn in het gezin, op het werk en in de kerk. Zij houden daarbij toezicht op elkaar. De beweging slaat enorm aan. Het bezoekersaantal van 4.000 mannen in 1990 is opgelopen tot waarschijnlijk over de 100.000 mannen in 1996. Ook de mormonen staan er niet onsympathiek tegenover. Het nieuwe, Nederlandse, charismatische blad Power Magazine, uitgegeven door Toronto-gezinde mensen en gemeenten, heeft dit jaar reeds enige lovende artikelen over de Promise Keepers geschreven.

**ROOMS  
KATHOLIEKE  
MOEDERKERK**

### **Mag iemand kritiek hebben?**

Een bekend voorganger in Nederland waarschuwde ons om voorzichtig te zijn met kritiek op een bepaald persoon. In zijn brief aan ons noemde hij de tekst: "Raakt mijn gezalfden niet aan en doet mijn profeten geen kwaad". Wij denken dat meerderen van u met deze tekst geconfronteerd zijn of zullen worden. Daarom hebben wij deze tekst in de juiste context geplaatst en deze kleine studie als bijlage bij deze brief gevoegd.

**VERRASSEND  
ANDERS**

### **Lijst van gelezen lectuur.**

1. Wel aan te bevelen :

- What happened to worship? - A.W. Tozer (Engels)
- Verlangen naar God - A.W. Tozer
- Competent to Minister or the Biblical Care of Souls - Martin en Deidre Bobgan (Engels)
- The Subtle Power of Spiritual Abuse - David Johnson & Jeff VanVonderen (Engels)
- When Gods People let you down - Jeff VanVonderen (Engels)

2. Niet aan te bevelen :

- De grote finale - Theunis Herder

### **Mededelingen.**

- Alle lezers die ons in het afgelopen jaar gesteund hebben door middel van een gift, willen wij hierbij hartelijk danken. Het geld kwam goed van pas. Financiële steun, naast geestelijke steun wordt op prijs gesteld.

**Stichting : Werkgroep “Terug naar de Bijbel”**

Centraaladres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur : voorzitter - ing. M. v.d. Kraats  
secretaris - A.A. Doorn  
penningmeesteres - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)

Banknummer : 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)

Postgiro : 7415978