

Kampen, 28 februari 1997.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,



In onze vorige brief hebben wij aangekondigd, dat wij dit jaar zullen schrijven over de aanvallen op de betekenis van Jezus' verlossingswerk aan het kruis van Golgotha. Voor de meeste charismatische christenen heeft deze uitdrukking een diepe, persoonlijke betekenis, die in verband staat met onze bekering. Echter, andere charismatici gaan hier gemakkelijker mee om of gaan er zelfs aan voorbij. In steeds mindere mate wordt er bij het belang van Jezus' kruis-dood stilgestaan. Wij spreken vaker over de rijkdom van het geestelijke leven met Jezus, dan over de noodzaak van Zijn offer aan het (ruwhouten) kruis op Golgotha.

Als wij niet-gelovige mensen uitnodigen om tot Jezus te komen, brengen wij hen dan bij het kruis? Heeft zo'n niet-gelovige door, dat het in eerste instantie daarom gaat? Of komt deze niet-gelovige tot bekering tot de fijne zangdienst, of de ontspannen sfeer in de dienst, of tot de goede kinderopvang of tot de lieve belangstelling die de gemeenteleden aan de dag leggen? Op dit moment worden door verschillende predikers en instanties hoge cijfers genoemd van het aantal bekeerlingen. Tijdens een TV-kerkdienst eind december noemde de voorganger een aantal van 250.000 per dag over de gehele wereld. Omgerekend is dit 90.000.000 per jaar (*1). Een instantie schatte het aantal Pinkstergelovigen in 1996 op 220.000.000. Volgens haar is dit de grootste denominatie naast de R.K.-kerk, die op 900.000.000 leden geschat wordt (*2). Weer een andere prediker vertelt in zijn nieuwste rondzendbrief dat er in 1996 honderd duizenden zielen in het Koninkrijk kwamen (*3).

Wij willen in deze brief niet spreken over de juistheid van deze getallen. Degenen die deze getallen publiceren zijn hiervoor verantwoordelijk. Wat ons wel bezig houdt is de echtheid van de nieuwe bekeerlingen. Hebben zij allen het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis in hun persoonlijk leven leren kennen? Of om het maar eens met wat ouderwets aandoende termen te zeggen: Hebben zij geknield bij het kruis van Jezus en daar hun zondelast afgelegd? En is het kruis de plaats waar zij zich van hun dagelijkse zonden laten reinigen? Of zijn deze nieuwe Pinstergelovigen bekeerd tot het aanschouwen van bovennatuurlijke dingen, tot het ervaren van extatische dingen als in trance op de vloer liggen, soms stil, soms in schokkende toestand, soms gierend van het lachen, soms met stomheid geslagen? Zijn een aantal geestelijke leiders misschien van het kruis afgeweken en brengen zij een ander evangelie? Hebben zij de mensen een ontsnappingsweg aangeboden door hun "moderne" manier van het winnen van zielen? In het vervolg van deze en volgende brieven willen wij hierop ingaan.

Kort overzicht van aanvallen op het kruis.

Vanaf het begin van het Christendom hebben mensen in hun ongelovigheid en geïnspireerd door Satan het kruis bespot. Voor de Joden was Jezus' kruisdood een aanstoot en voor de Griekse wijsgeren een dwaasheid. Voor God echter was het een kracht om zijn schepselen te redden (Rom.1:16). In de eeuw waarin wij nu leven, lijken de aanvallen haast nog verhevigd. Wij noemen hier kort en in willekeurige volgorde:

- Jehovagetuigen, Mormonen, Moon-aanhangers (Zuid-Koreaanse pseudo-messias).
- Het modernisme en/of de vrijzinnigheid in de protestantse kerken; de bloedtheologie is een verzinsel van Paulus. De gereformeerde hoogleraar Cees den Heyer heeft een boek gepubliceerd dat menig traditioneel kerklid zal schokken. Den Heyer, hoogleraar Nieuw Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen, ontkent daarin de oude verzoeningsleer van de kerk. In "Verzoening" (uitgegeven door Kok in Kampen) schrijft hij dat Jezus niet als Gods zoon voor de zonden van de mensheid is gestorven (*4).
- New-Age Beweging; Jezus is één van de wijze Meesters, die regelmatig aan de mensen verschijnen; de christelijke betekenis van Zijn kruisdood is verwerpelijk.
- Een aantal faith-teachers of welvaartspredikers in Amerika; zij verspreiden hun leer als het ware spelenderwijs onder de mensen door middel van TV-uitzendingen en grote bijeenkomsten; in Nederland is de invloed hiervan al enige jaren merkbaar.

**GROTE
AANTALLEN**

**ECHT
BEKEERD?**

**VEEL
AANVALLEN**

De theologie van het kruis van o.a. E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Price en Benny Hinn.

Het is niet mogelijk om voor de leer te verwijzen naar een bepaald boek of essay van één van hen, waarin de leer samengevat is. Wel heeft D.R. McConnell in zijn boek "A Different Gospel" aangetoond, dat theologische uitspraken van de welvaartspredikers veelal gebaseerd zijn op de bijbelstudies en boeken van E.W. Kenyon. Men doet in het algemeen deze uitspraken op het podium of voor de camera van een TV-station. In sommige gevallen worden de uitspraken later herroepen. Anderen spreken er gewoon niet meer over. Een aantal feiten komen echter steeds weer ter sprake en doen hun misleidend werk bij de toehoorders. Wij noemen hier nu aangaande het kruis de volgende uitspraken:

- Jezus veranderde aan het kruis in het wezen van de slang, van Satan.

Men baseert dit o.a. op de tekst : "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem" (2Cor.5:21). Ook de gebeurtenis dat Mozes in de woestijn een koperen slang op een staak moest plaatsen, opdat de Israëlieten, die door slangen gebeten waren, hierdoor genezen zouden worden, wordt in dit verband aangehaald (Num.21:4-9, Joh.3:14). Daarom plaatste Mozes geen koperen lam

op de staak, maar beval God een koperen slang te nemen, aldus de genoemde welvaartspredikers. Zij zeggen dus letterlijk dat Jezus aan het kruis door God in een demonisch wezen veranderde (*5).

Commentaar werkgroep.

Tot op heden heeft de algemene christelijke kerk nooit deze leer in de Bijbel gelezen of verkondigd. De welvaartspredikers beamen dit, maar zij beroepen zich op de z.g. Revelation Knowledge of openbaringskennis van God. Deze leer zou verborgen aanwezig zijn geweest in de traditionele kerken en nu aan hen geopenbaard zijn. Sommige sprekers beweren zelfs dat God het in hun oor fluistert, terwijl zij op het podium aan het spreken zijn. Dit benadrukt eens te meer hoe gevaarlijk buitenbijbelse openbaringen zijn, maar ook godslasterlijk.

Toen onze Heiland aan het kruis hing was Hij dezelfde persoonlijkheid als bij Zijn geboorte en gedurende Zijn leven op aarde. Niets wijst er op dat er aan het kruis een wezenlijke verandering plaatsvond. De tekst van 2Cor.5:21 wordt door de welvaartspredikers foutief geïnterpreteerd. Het gedeelte van de tekst "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt..." betekent dat Christus de straf voor onze zonde op zich kreeg. Het oudtestamentische beeld van de grote verzoendag, geeft dit misschien nog wel het beste weer. Tijdens die dag legt de hogepriester zijn handen op de kop van de bok. Hij legt daarmee al de zonden van hemzelf en van het volk Israël op deze bok. Dit dier wordt daarom ook de zondebok genoemd en sterft in de woestijn (Lev.16:20-22). Het dier zelf veranderde niet van wezen bij deze handeling van de hogepriester. Zo ook veranderde Jezus niet. Hij bleef

Zichzelf aan het kruis, maar droeg onze zondesschuld (*6).

Ook de tekst van Joh.3:14 wordt door de welvaartspredikers verkeerd gebruikt. Er staat: "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe." Het feit dat Jezus die gebeurtenis tijdens de woestijntocht aanhaalt, is niet vanwege de koperen slang.

Het is als voorbeeld bedoeld van kijken in geloof naar een goddelijke oplossing. Het kijken naar de koperen slang van Mozes bracht genezing voor hen, die door te zondigen tegen God door slangen gebeten waren. Het kijken naar Jezus als gekruisigde brengt redding van de straf

van de zonde. De profeet Jesaja zegt het als volgt: "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden" (Jes.53:5).

- Jezus verloor de mensheid niet aan het kruis, maar in de hel.

De achterliggende gedachte van de welvaartspredikers is, dat sedert de zondeval in het paradijs God Zichzelf had buitengesloten van deze aarde. Dat gebeurde doordat de in zonden

**JEZUS
TIJDELIJK
EEN
DEMON?**

**STROOKT
NIET MET
OT-
TYPOLOGIE**

**JEZUS HET
LAM GODS**

gevallen Adam zijn heerschappij over de aarde prijs moest geven aan Satan. Deze nam de autoriteit over de aarde over van Adam en dus had God geen toegang meer via Adam en zijn nakomelingen. Om zich weer toegang te verschaffen tot de aarde, tot Zijn schepping veranderde God aan het kruis in een wezen aan Satan gelijk. Deze veranderde Jezus kon nu, nedergedaald in de hel, de heroïsche strijd aangaan met Satan en zijn demonen. Dus is de theologische conclusie van de welvaartspredikers, dat niet de lichamelijke dood van Jezus

**VERLOSSING
IN DE HEL?**

aan het kruis, maar Zijn overwinning in de hel de verlossing heeft veroorzaakt. Door de geestelijke

folteringen van Jezus in de hel, werd aan Satan de prijs betaald, waardoor God Zich toe gang tot de schepping verwierf. (*7)

Commentaar van de werkgroep.

Het is bijna niet te geloven, dat mensen die zich evangelische christenen noemen, zulke

bizarre dingen over Jezus' verlossingswerk uitspreken en leren. Opnieuw worden de uitspraken

gebaseerd op de Revelation Knowledge of openbaringskennis. God zou hen dit rechtstreeks en

persoonlijk gezegd hebben. Als werkgroep geloven wij, dat alleen Jezus' lichamelijke dood aan

het kruis, waardoor Zijn bloed vergoten werd, verzoening heeft gebracht tussen God en de mensen. Het Oude Testament geeft dit door middel van de schaduwbeelden in de tabernakel-dienst heel helder weer. Het boek Hebrëeën in het Nieuwe Testament is hiervan een volledige

**VOOR SATAN
GEEN ROL**

bevestiging. Nergens wordt hierbij enige melding gemaakt van de rol die Satan zou spelen in Gods verlossingsplan. Het gaat in dit verlossingsplan om het herstel van de relatie tussen God

en mensen. Er is op geen enkel manier sprake van een "deal" tussen God en Satan.

Wij vinden het godslasterlijk om het lijden van Christus te "besmetten" met z.g. belang-

en en rechten van Satan. Deze is slechts een gevallen engel, die zich opstelt als de aanklager van de broeders (Op.12:10). Voor hem heeft God geen verlossingsplan. Zijn straf is reeds lang

bepaald nl. een verblijf voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel (Op.20:10). Voor deze godslasterlijke engel is geen enkel pardon mogelijk zoals wij in de Bijbel kunnen lezen.

In Colossenzen staat : "God heeft ons al onze overtredingen kwijtgescholden door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd" (Col.2:14-15).

Op het moment dat Jezus stierf aan het kruis hadden de overheden en machten of wel de gevallen engelen geen middel meer om de gelovigen aan te klagen bij God. Hun rol was daarmee uitgespeeld. Aan Gods gerechtigheid was voldaan door Jezus' offer op Golgotha.

De

gevallen engelen, die altijd met beschuldigende vingers stonden te wijzen, moeten vanaf dat moment afdruipe. Zo heeft God in alle stilte en in alle waardigheid, door lijden heen de mensheid opnieuw een kans gegeven. Alle mensen, die geloven in God en die zich beroepen op

het volbrachte werk van Christus, wil God tot zich trekken. Zo heeft God over Satan en zijn volgelingen gezegevierd. Het gebeurde in pijn en stilte zonder gevecht met Satan.

- Jezus Christus is nedergedaald ter helle, de derde dag verzezen uit de doden.

De meesten van u zal deze uitspraak bekend voorkomen. Het is een onderdeel van de apostolische geloofsbelijdenis, die in sommige Protestantse kerken en in de R.K.-kerken wordt

voorgelezen als onderdeel van de liturgie. Ogenschijnlijk sluit de gedachtengang van de welvaartspredikers over Jezus' verblijf in de hel hier naadloos op aan. Echter, deze uitspraak is geen bijbeltekst of een aanhaling van een gedeelte uit de Bijbel. Ook is bekend uit de kerkgeschiedenis, dat bovenstaande zin "Jezus Christus is nedergedaald ter helle" pas in de vierde eeuw verscheen in de apostolische geloofsbelijdenis. In de oorspronkelijke belijdenis kwam deze zin niet voor. Daarnaast is bekend dat de toenmalige kerkvaders en samenstellers niet geloofden dat Jezus geleden heeft in de hel onder Satan. Hier kunnen de welvaartspredikers

**SATAN KAN
NIET MEER
AANKLAGEN**

**APOSTO-
LISCHE
GELOOFS-
BELIJDENIS**

geen onderbouwing voor hun gedachtengang van krijgen.

Wat de samenstellers van de apostolische geloofsbelijdenis beoogden met het toevoegen van bovenstaande zin, was dat Jezus in de drie dagen van Zijn lichamelijke dood geestelijk in

hades, in het dodenrijk vertoefde. Wat dat dodenrijk inhield legt Jezus uit als Hij de gelijkenis

van de rijke man en de arme Lazarus vertelt (Luk.16:19-30). In deze gelijkenis waren alle gestorvenen aanwezig, maar de rechtvaardigen hadden het goed en de goddeloos gestorvenen

hadden het slecht. Ook was er een onoverbrugbare kloof tussen de twee groepen. Jezus vertelt er niet bij, dat Satan aanwezig was. Wel geeft de Bijbel op enkele plaatsen aan dat toen Jezus

Christus zelf in het dodenrijk, in hades neerdaalde, Hij de goede boodschap, het evangelie predikte. (1Petr. 3:18,19 en 1Petr.4:6). In het kader van deze brief willen wij hier niet verder op ingaan. Wat wel voor iedereen vaststaat is dat Jezus Christus als gestorven Heiland in Zijn

verblijf van drie dagen in het aardse graf, in het dodenrijk alleen maar het goede heeft gedaan.

Hierbij onderging Hij zeker geen foltering van de duivel, laat staan dat Jezus een enorm gevecht met hem voerde.

**JEZUS
IN HET
DODENRIJK**

De Cultus van de gevallen engelen

Sinds de opstand van een deel van de engelen in de hemel onder de aanvoering van Satan (Jes. 14:9-20) is er op aarde, na de verleiding van Adam en Eva een scheiding gekomen tussen het goede en het kwade. Mensen, die zich laten leiden door God, doen het goede en men-sen, die zich laten zich laten misleiden door Satan, doen het kwade. Door de eeuwen heen heeft Satan geprobeerd een wit voetje bij ieder mens te krijgen. Bij veel mensen is hem dat gelukt. In de huidige eeuw is het hem zelfs gelukt, dat mensen een kerk voor hem oprichtten. Anton LaVey stichtte op 30 april 1966 de Satanskerk met de visie om op de bestaande kerken de kruisen te vervangen door Satansymbolen.

In de New-Age beweging is er plaats ingeruimd voor zowel Satan als Jezus. Satan wordt in deze beweging even belangrijk geacht als Jezus en aan hem worden zeker geen kwade dingen toegeschreven. Hij is net als Jezus één van de Wijze Meesters, die regelmatig aan de mensen verschijnen of via mediums tot de mensen spreken.

In veel andere occulte bewegingen speelt Satan een grote rol, hetgeen reeds lang bij u bekend is. Is het echter bij u bekend, dat er een aantal charismatische christenen verwickeld zijn of dreigen verwickeld te raken in de demonenwereld? Ons bereikten recent de volgende berichten. Twee Amerikaanse predikers, Ken Thornberg en Chuck Lakin hebben in oktober 1996 en in januari 1997 conferenties gehouden in Nederland. Dit gebeurde in samenwerking met de Bereagemeenten. De conferentie van oktober kenmerkte zich doordat tijdens het bidden voor personen gepraat werd tegen, gevraagd werd aan, onderhandeld werd met demonen. Ken Thornberg is in 1991 fulltime gaan prediken. (*8) Voordien was hij een directeur van het Better Business Bureau van Southwest Idaho in de U.S.A. Nu is hij President van Freedom Encounters. Vanuit hieruit heeft hij drie takken van werk: Spiritual Warfare (Geestelijke Oorlog-voering), Business Ethics en Growth (Zakenethiek en Groei) en Codependency (Wederzijdse Afhankelijkheid). De wijze waarop de beide sprekers na afloop met de mensen baden heeft bij sommigen vragen opgeworpen. Wij hebben na deze en andere signalen, de leer van Ken Thornberg nader bekeken aan de hand van de ons ter beschikking gestelde gegevens. Deze hebben wij vergeleken met een verslag en reacties van twee personen, die cassettebandjes hebben beluisterd van de conferentie. De resultaten zijn zo alarmerend, dat wij nu al moeten waarschuwen tegen deze leer. Dit ondanks dat wij nog te weinig achtergrond-informatie bezitten om een volledig oordeel te geven. Als voorbeelden noemen we hier enige uitgesproken zinnen en beweringen van Ken Thornberg in de conferentie van oktober 1996 (*9).

- Veel demonen dragen de naam van Jezus Christus, waardoor voor de demonen deze naam niet gezaghebbend of beangstigend is.

- "Gelukkig was mijn hoofddemon erg coöperatief" zegt één van de personen waarvoor gebeden

**VERERING
VAN SATAN**

**CONFERENTIE
KEN
THORNBERG
EN
CHUCK LANE**

is.

- Worstelen tegen de overheden en machten in Efeze hoofdstuk 6 wordt beschreven als het afhakken van ledematen en hoorntjes van de demonen. Het plaatsen van kruisen op de hoofden van de demonen en die vastplakken met het bloed van Jezus om hen te plagen.
- Parels van herinneringen die wit, grijs en zwart zijn worden door engelen en demonen aangebracht en weggehaald bij mensen.
- Ken Thornberg geeft soms opdrachten "in de geest" . Hij laat b.v. ledematen van demonen in

**DEMONEN
KRIJGEN
VEEL
AANDACHT**

een lijkenzak in de afgrond werpen. Hij vraagt aan de Heilige Geest om de demonen te roosteren.

- Ken Thornberg gebruikt beelden als : een baldakijn gevuld met het bloed van Jezus optrekken of een gracht van bloed om het kerkgebouw aanbrengen waarin de demonen verdrinken.
- Ken Thornberg schakelt bij zijn gebed voor mensen goede engelen in om dingen op te ruimen en demonen te dwingen weg te gaan.
- Ken Thornberg vertelt dat tijdens gebed voor mensen om bevrijding Satan soms door Jezus gedwongen wordt "woorden" door te geven. Tijdens de conferentie heeft Satan (Ken noemt hem Lucifer) een woord van Jezus doorgegeven, vertelde Ken ter bemoediging van de aanwezigen.

In de inleiding van het verslag van de twee personen staat; "Wij geloven dat er in het onderwijs en in de bediening van deze broeder spake is van echte misleiding." De laatste zin van het verslag luidt : "Heer onderwijs ons; ontferm U over ons". Wij hebben volledig begrip voor zulke uitspraken en wij vragen ons af waarom mannen als Rob Allart en Jan Sjoerd Pasterkamp deze leer onderschrijven. Zij geven hierdoor mede voet aan de verbreiding van wat wij hiervoor genoemd hebben "de Cultus van de gevallen engelen". Want dat zijn zij slechts; demonen zijn gevallen engelen onder de leiding van de gevallen engel. Het is een onwaardige gedachte, dat onze grote God zich zou inlaten met deze wezens teneinde mensen te bevrijden. Daarnaast vinden wij sommige uitspraken van Ken Thornberg haast te beschamend om neer te schrijven.

De volgende brief van de werkgroep

Wij willen het bovenstaande afsluiten met een bijbelgedeelte (Hebr. 10:19-23):
*Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. **Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.***

In onze volgende brief zullen wij de draad weer oppakken van de valse leer over het kruis. Wij zijn nu gestopt bij de valse leer over Jezus gedragingen in het dodenrijk. Dan zullen wij verder gaan met de foute leer over Jezus' opstanding.

**MEER
VALSE
LEER**

Verwijzingen

- (*1) Uitspraak Rob Allart tijdens TV-kerkdienst op zondagmorgen 29-12-1996.
- (*2) Parakleet nr. 18, 1996 blz. 16.
- (*3) Frontline News januari 1997 blz. 1 Morris Cerullo.
- (*4) Nieuw Kamper Dagblad van 15 februari 1997.
- (*5) Christianity in Crisis hfdst. 13 en uitspraken op bijbehorende cassettebandjes Hank Hanegraaff.
Bijbelstudie E.W. Kenyon hfdst. 10 (uitgever Gazon - Den Haag).
A Different Gospel hfdst. 7, D.R. McConnell.
- (*6) Verzoend door Christus hfdst. 8. drs. R. van Kooten.
- (*7) Christianity in Crisis hfdst. 14 en uitspraken op bijbehorende cassettebandjes Hank Hanegraaff.
Bijbelstudie E.W. Kenyon hfdst. 10 (uitgever Gazon - Den Haag).
A Different Gospel hfdst. 7 D.R. McConnell.

(*8) Lesinhoud van Ken Thornberg 1994 bestaande uit 21 bladzijden.

(*9) Verslag 20 januari 1997, gebruikt met toestemming van Pieter en Helene Bos, Amsterdam.

Namens de werkgroep,
Rien v.d. Kraats

Stand van zaken rondom de "Toronto-Blessing"

Steve Hill, een voorganger in Toronto, heeft op 16 en 17 december 1996 in Nederland gesproken. Vanaf de video-beelden moeten wij constateren, dat de "Toronto-Blessing" in haar uitvoering nog precies dezelfde is, als de beelden vanuit Toronto zelf. In februari dit jaar sprak Mary Audry Raycroft uit Toronto bij een aantal gemeenten in ons land. Ook John en Carol Arnott bezoeken Nederland. In april a.s. houden zij een conferentie, welke zij noemen: "The Father's Blessing". Wij als werkgroep houden ons aan de naam: "The Toronto Blessing", want wij zien dit niet als een zegen van de Vader (zie onze brieven van 1995).

**GEEN
VERAN-
DERING**

Het Amerikaanse echtpaar Gerald en Susan Nikirk, die ook wel samen met Ashly McGuicken zijn opgetreden, hebben sinds het najaar van 1996 een bijzondere bediening. Zij geven op hun conferenties les in het brullen als leeuwen. Om de tegenstander, de duivel te lijf te gaan leren zij de aanwezigen 3 minuten achtereen te brullen. Gerald en Susan doen dit, omdat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en wij hem op gelijke wijze moeten afschrikken. Voor de aanwezige vrouwen in de conferentie was het niet gemakkelijk om te brullen. Zij zijn hoger gestemd. Op het ons toegestuurde cassettebandje was dit te horen. Gelukkig voor hen leert de Bijbel ons niet om zo tegen de duivel te keer te gaan.

**LEREN
BRULLEN**

Correcties en aanvullingen

In onze brief van 18 juni 1996 schreven wij op blz. 2 dat Benny Hinn in een Rolls Royce rijdt. Dit is niet juist; de man met een Rolls Royce is Frederick Price genoemd in de huidige brief op blz. 2. Per abuis is bij het beluisteren van het cassettebandje de stem van Frederick Price verwisseld met die van Benny Hinn.

ROLLS ROYCE

In het blad "Groeï" nr. 2 winter 1996-1997 schrijft Oswin Ramaker een zeer positief artikel over de Promise Keepers. Hij tast door zijn artikel af of er in Nederland een soortgelijke beweging opgericht kan worden. In zijn artikel wordt niet gerept over het samendoen met de R.K.-kerk zoals gebeurt in Amerika, hetgeen door ons is opgemerkt in de brief van 25 november 1996. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u er indien nodig over informeren. Voor alle duidelijkheid willen wij hierbij nog zeggen, dat onze informatie over de Promise Keepers rechtstreeks uit Amerika komt en dat wij hierover al twee jaar geïnformeerd worden.

**PROMISE
KEEPERS**

Lijst gelezen lectuur

Wel aan te bevelen: - Verzoend door Christus, drs R. van Kooten.

N.B. Soms slaat de schrijver in zijn vergelijkingen door; u kunt dit zelf het beste beoordelen; overigens een zeer goed boek.

- De rechte kennis van God, dr. A.W. Tozer.
- A different Gospel, D.R. McConnell (Engels, eerder genoemd).
- Christianity in Crisis, Hank Hanegraaff (Engels, eerder genoemd).

Niet aan te bevelen:

- Bijbelstudie (in boekvorm), E.W. Kenyon (Uitgever Gazon - Den Haag).
- Ecumenical Jihad, Peter Kreeft (Engels)

Mededelingen

- Op 27 september a.s. houden wij opnieuw een ontmoetings- en bezinningsdag in Nijkerk. Lezers met een volle agenda kunnen deze datum nu al noteren.

**OM TE
NOTEREN**

Stichting : Werkgroep “Terug naar de Bijbel”

Centraaladres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur : voorzitter - ing. M. v.d. Kraats
 secretaris - A.A. Doorn
 penningmeesteres - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)
Banknummer : 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)
Postgiro : 7415978