



Kampen, 29 november 1997.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Met een gedwongen vertraging van bijna 3 maanden, is het ons gelukt weer een nieuwe brief uit te geven. De gezondheidstoestand van Rien van de Kraats is zodanig verbeterd, dat de verschillende werkzaamheden van de werkgroep, zij het in een rustig tempo weer opgepakt worden. Wij willen hen, die een blijk van medeleven en bemoediging hebben gegeven middels een kaart, brief of telefoontje namens hem en zijn vrouw hartelijk danken.

Zoals wij in onze brief van 5 juni jl. aankondigden, zullen wij in de brief enige theologische leringen behandelen, die naar onze mening onterecht aan het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis worden toegevoegd. Wij doelen hier op leerstellingen, als zouden christenen naast hun vergeving van zonden, aan het kruis ook genezing van hun lichamelijke ziekten en ook persoonlijke welvaart ten deel vallen. Wij realiseren ons, dat vooral het punt van genezing in onze kringen gevoelig ligt. Daarom hebben wij hieraan veel aandacht besteed. Voor wij aan dit onderwerp beginnen willen wij het volgende zeggen: als werkgroep "Terug naar de Bijbel" geloven wij met ons hele hart in de mogelijkheid van goddelijke genezing.

Christenen en genezing.

Op je gezondheid, zeggen wij en heffen ons glas naar de jarige of de jubelaris. Wij wensen hiermee de persoon een goede gezondheid toe in de komende tijd. Gezondheid is maar alles, zeggen wij tegen elkaar als wij een verhaal gehoord hebben over een bekende, die ernstig ziek is geworden. Ziekte is vaak een belangrijk onderwerp van gesprek tussen de mensen. Als wij naar elkaars welstand informeren, dan schrikken wij soms als de ander vertelt hoe hij of zij te kampen heeft met een ernstige kwaal. Liever horen wij dat alles "goed" is met de ander.

Het is interessant om te lezen in de Bijbel hoe Jezus dat beleefde in Zijn rondwandeling op aarde. Zou Hij op jullie gezondheid gezegd hebben op de bruiloft in Kana? De evangelist Johannes geeft dit niet weer. Zou Jezus regelmatig met Zijn discipelen over ziektes gesproken hebben zoals wij dat doen? De Bijbel geeft ook dit niet weer. Zag Jezus dan al die zieke mensen met die akelige kwalen niet of werden zij uit Zijn buurt gehouden? Neen, integendeel, Jezus stond dagelijks tussen de zieke mensen. Zelfs melaatse mensen waren Hem niet onbekend. Wat deed nu Jezus in deze zieke omgeving? Het antwoord kunnen wij allemaal geven. Jezus genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk, zegt Math. 4:23. Andere evangelisten bevestigen dit. Was Hij daar dan voor op aarde gekomen? Had Jezus de heerlijkheid, die Hij had bij God de Vader afgelegd, om op aarde de mensheid van hun lichamelijke ellende af te helpen? Jezus kwam niet uit de hemelse heerlijkheid voor het zieke lichaam, maar voor de zieke ziel. In Math.9:11-13 staat:

En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Het doel van Jezus Christus komst op aarde was om de zieke, zondige ziel van de mens weer gezond te maken. In Math.16:26 benadrukt Jezus de belangrijkheid van de

**VOORDEEL
VAN HET
KRUIS**

**GEZOND-
HEID**

**JEZUS EN
ZIEKTE**

**JEZUS
VOOR
ZONDAARS**

ziel als Hij zegt:

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Als werkgroep “Terug naar de Bijbel” willen wij hier stellen dat er in de Bijbel geen aanwijzingen zijn, dat Jezus op aarde gekomen is om ons lichamelijk te genezen. Wel is de Bijbel vol van aanwijzingen, dat Jezus gekomen is om ons geestelijk, om onze ziel te genezen. Eén en ander vraagt wel een nadere uitleg, omdat wij als charismatici toch de genezing van het menselijk lichaam hoog in ons vaandel hebben staan.

Laten wij eerst eens zien waar de gedachte van lichamelijke genezing door het kruis vandaan komt.

Welvaartspredikers

E.W. Kenyon In zijn boek genaamd Bijbelstudie zegt hij onder het hoofdstuk “Jezus de Genezer” het volgende:

De derde groep van hen die genezen worden, zijn de volwassen gelovigen.

Wanneer er ziekte komt, herinnert hij zich dat die ziekte op Jezus was gelegd.

‘Voorzeker, Hij heeft mijn ziekten gedragen en mijn kwalen op Zich genomen.....En door zijn striemen ben ik genezen.’

Hij vraagt niemand om voor hem te bidden. Hij weet dat als hij iemand zou vragen voor hem te bidden, hij het Woord dat Christus voor hem volbracht, verwerpt. Hij weet dat hij het Woord verwerpt, dat luidt: ‘Voorzeker, Hij heeft mijn ziekten gedragen en mijn kwalen op Zich genomen.... En door Zijn striemen ben ik genezen.’

*Hij ziet dus rustig op tot de Vader en zegt: ‘Vader, ik dank U dat mijn ziekten op Jezus gelegd werden en Hij ze droeg. (*1)*

Kenneth Hagin zegt in “Healing The Fathers Promise”:

Ik geloof dat het plan van God onze Vader is, dat geen gelovige ooit ziek zal zijn. Dat iedere gelovige zijn volle tijdlangte zal leven en gewoon verslijten, als Jezus nog niet terugkomt en dan in slaap zal vallen in Jezus. Het is niet – en ik stel het heel duidelijk – het is niet de wil van God mijn Vader, dat wij zouden lijden aan kanker en andere gevreesde ziekten, die pijn en ellende met zich meebrengen.

*Nee! Het is Gods wil dat wij genezen worden. (*2)*

Kenneth Copeland zegt in “Healed - to Be or not to Be”:

*De eerste stap naar geestelijke volwassenheid is beseffen welke positie je inneemt voor God. Je bent een kind van God en een mede-erfgenaar met Jezus. Als gevolg daarvan heb je toegang tot alle rechten en privileges in het koninkrijk van God en één van die rechten is gezondheid en genezing. Je zult nooit werkelijk genezing krijgen of begrijpen tot je zonder enige twijfel weet dat..... God jou genezen wil..... Je zult zelf moeten beslissen of je dat al dan niet accepteert en van plan bent in de werkelijkheid van de waarheid te wandelen. (*3)*

Benny Hinn schrijft in zijn Boek “Rise and be Healed”:

*De Bijbel verklaart dat het werk 2000 jaar geleden gedaan is. God geneest je niet nu – Hij genas je 2000 jaar geleden. Alles wat je nu nog moet doen is je genezing door geloof ontvangen. (*4)*

John Wimber en Kevin Springer in “Een kracht tot genezing”:

*Alles wat de duivel aan mannen en vrouwen heeft gebracht, is ongedaan gemaakt door Jezus op het kruis, en daar hoort ook ziekte bij. Jezus, de nieuwe Adam, kwam om ons te herstellen, zijn nieuwe natuur in ons reproduceren wat ieder onderdeel van ons wezen raakt. (*5)*

**BETER
GEZONDE
ZIEL**

**ZIEKTE
OP
JEZUS**

**NOOIT
ZIEK**

**GENEZING
IS
RECHT**

**GENEZE
N
AAN HET
KRUIS
GENEZING
LICHAAM
EN ZIEL**

Uit deze uitspraken constateren wij, dat deze predikers geloven, dat Jezus Christus zijn hemelse heerlijkheid mede verliet om de christenen lichamelijk te genezen. Uiteraard geloven zij ook in de genezing van de ziel. Beide genezingen vinden plaats op grond van de gebeurtenis aan het kruis op Golgotha.

NB.

Op 17 november jl. is John Wimber op 63 jarige leeftijd plotseling overleden tijdens zijn herstel van een hartoperatie. Dit bericht bereikte ons tijdens de correcties van deze brief.

Meningen van godsmannen uit “onze eeuw”.

Bekende predikers uit de periode 1860 tot heden hebben geschreven over het kruis. Zonder compleet te zijn noemen we hier:

C. H. Spurgeon met zijn boek “Het kruis”; Andrew Murray met zijn boek “Het kruis van Christus”; D. Martin Lloyd-Jones met zijn boek “The Cross” en John Stott met zijn boek “Het kruis van Christus”.

Van de genoemde schrijvers zeggen de eerste drie niets over genezing als een vrucht van Jezus’ kruisdood. John Stott wijdt twee bladzijden aan dit onderwerp in zijn boek. De overige 443 bladzijden gaan over verzoening, rechtvaardigmaking, verlossing en heiligmaking. Vanwege zijn heldere en gedegen argumentatie geven wij een gedeelte van de twee genoemde bladzijden uit het boek van Stott hieronder weer. Wij kunnen ons geheel in zijn argumentatie vinden. (*6)

De Christelijke overtuiging dat Christus ‘de dood van zijn kracht heeft beroofd’ (2Tim.1:10) heeft sommige gelovigen ertoe gebracht daaruit af te leiden dat Hij ook de ziekten heeft vernietigd en dat we door het kruis zowel vergeving als genezing mogen verwachten. Een populaire uiteenzetting over dit onderwerp is Bodily Healing and Atonement (1930) van de Canadese schrijver T.J.

McCossan, die onlangs door Kenneth Hagin van de pinkstergemeente Rhema Church in gewijzigde vorm opnieuw is uitgegeven. McCossan beweert het volgende: ‘Alle christenen moeten verwachten dat God hun lichaam ook nu zal genezen omdat Christus door zijn dood niet alleen onze zonden wegnam, maar ook onze ziekten (Jes. 53:4), ‘Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen’. Hij stelt nadrukkelijk dat het eerste Hebreeuwse werkwoord (nasa’) de betekenis heeft van ‘dragen’ in de zin van ‘de straf dragen voor iets’. Aangezien het ook in Jesaja 53:12 wordt gebruikt (‘veler zonden gedragen ... heeft’) ‘is het duidelijk ... dat Christus onzer ziekten gedragen heeft in dezelfde betekenis dat hij onze zonden weggedragen heeft’ (pag. 120).

Bij de aanvaarding van deze uitleg doen zich echter drie problemen voor. Ten eerste wordt het werkwoord nasa’ in het Oude Testament op verschillende manieren gebruikt, waaronder het dragen van de ark en ander meubilair dat bij de tabernakel behoorde, het dragen van een wapenrusting, wapens en kinderen. In Jesaja 52:11 verwijst het naar degenen die de ‘vaten des Heren dragen’. Het werkwoord op zichzelf behoeft dus niet de betekenis te hebben van ‘de straf van iets dragen’. We moeten het dan ook alleen zo vertalen als zonde het voorwerp is. Dat Christus onze ziekten ‘droeg’ kan iets heel anders betekenen en dat is dan ook het geval.

Ten tweede is het idee dat McConnan aandraagt onzin. ‘Het dragen van de straf op de zonde’ is direct begrijpelijk aangezien de straf op de zonde de dood is en Christus voor ons de dood onderging. Maar wat is de straf op ziekte? Die is er niet. Ziekte kan op zichzelf wel een straf op de zonde zijn, maar op zichzelf is het geen wangedrag dat straf verdient. Als we dus zeggen dat Christus onze ziekten verzoende, gooien we de dingen door elkaar (het is geen zinnig idee).

Ten derde past Mattheus (de evangelist die steeds weer verwijst naar de vervulling van het Oude Testament) Jesaja 53:4 niet toe op de verzoenende dood, maar op de genezingen van Jezus. Om wat door Jesaja gesproken was te vervullen, zo schrijft hij genas Jezus alle zieken (Matth.8:16-17). We hebben dus niet de vrijheid om de tekst op het kruis toe te passen. Petrus haalde wel het vers ‘en door zijn striemen zijt ge genezen’ (Jes.53:5) aan, maar uit de context van zowel Jesaja als die van Petrus blijkt duidelijk dat ‘genezen’ betrekking heeft op de verlossing van de zonden (1Petr.2:24).

We stemmen er daarom niet mee in dat Jezus zowel voor onze ziekten als voor

**WEINIG
OVER
GENEZING**

**MENING
JOHN STOTT**

onze zonden stierf, dat er 'genezing in de verzoening zou zijn', of dat genezing voor iedereen beschikbaar zou zijn, zoals dat met de vergeving het geval is.

Uitspraken van Jezus Christus.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage. (Joh.6:54)

Neemt, eet dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zeide: Drink allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. (Math.26:27,28)

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Marc.10:45)

En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou. (Joh.12:32)

Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. (Joh.17:1,2)

**BIJBEL IS
DUIDELIJK**

Tijdens Zijn rondwandeling op aarde verklaarde onze leidsman en onze vleinder des geloofs heel duidelijk, waarom Hij gekomen was. Jezus verloor hierdoor veel van Zijn aanhang. In het eeuwig voornemen van God paste het, dat Zijn Zoon de mensheid zou redden van de straf op de zonden. Zijn Zoon, dus in feite God zelf, zou zich hiervoor als zoenoffer geven. Jezus moest dit zelf aan de mensheid duidelijk maken.

Als Jezus zo de wil van God openbaarde aan de discipelen en de omstanders, sprak Hij over hun zonden en over de mogelijkheid dat zij voor eeuwig verloren zouden

gaan in de hel. Gelijkertijd vertelde Hij hen over de verlossing uit deze verloren positie door te geloven in Zijn offerdood aan het kruis. Hierbij heeft Jezus bij geen enkele gelegenheid gesproken over de genezing van het lichaam. Het ging Hem om de genezing van de ziel en het eeuwige leven van de ziel bij God. De genezing van het tijdelijke lichaam komt niet ter sprake bij de kruisdood.

**JEZUS'
DOEL
GENEZING
ZONDIGE
ZIEL**

Conclusie werkgroep: Christenen en genezing?

Zoals wij in het begin van deze brief reeds zeiden, kunnen wij hiermee niet zeggen, dat bidden voor Goddelijke genezingen uit onze samenkomsten geschrapt moeten worden. Jezus Christus, die nu hoofd van de gemeente is, had wel degelijk oog voor de lichamelijke noden, toen Hij op aarde rondwandelde. Hij werd hierdoor met ontferming bewogen (Math.9:36) en heeft vele zieken genezen. Deze genezingen hielden geen direkt verband met het kruis, maar kwamen voort uit Zijn erbarming voor de zieke mensen. Daarom schrijft de profeet Jesaja in de bekendste profetie over Jezus in hoofdstuk 53:

"Hij was vertrouwd met ziekte" en "onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen".

Ook voor Jezus' komst op aarde werden zieken genezen door ingrijpen van God. In Ex.15:26 staat:

"want Ik, de Here, ben uw Heelmeester".

God zegt hier door de hand van Mozes, dat Hij in staat is, dat Hij de mogelijkheid heeft om ziekten te genezen. God is de enige specialist ter wereld, die alle ziekten kan behandelen. In het Oude Testament staan vele bewijzen hiervan vermeld. De arts Lucas heeft in het boek Handelingen verschillende genezingen beschreven, die na het ontstaan van de christelijke kerk plaatsvonden.

**GENEZING
IN DE
BIJBEL**

Alle gezangen, zowel die van het Oude Testament, als die van het Nieuwe Testament hebben één gemeenschappelijk kenmerk nl. het karakter van het wonder. Elke genezing bevestigt Gods almacht. De gezangen door Jezus en de apostelen dienen tevens als tekenen van het Koninkrijk van God. De aandacht wordt daarbij gericht op de Heelmeester en niet op de patiënt. In deze geest mogen wij in onze kerken en samenkomsten bidden voor de zieken. Wij mogen daarbij wonderen verwachten. Echter alleen ter ere van Zijn grootheid, van Zijn majesteit, opdat onze achting voor God groter zal worden. Johannes de dooper zei terecht:

“Hij moet wassen, ik moet minder worden”. (Joh.3:30)

**ALLEMAAL
WONDEREN
VOOR
GODS EER**

Cristenen en succes .

De welvaartspredikers hebben hun naam te danken aan hun prediking van succes. Naast de redding van de zonde brengt het offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha ook genezing voor de mensheid. Daar houdt het echter niet mee op. Succes in het dagelijkse leven behoort ook tot de verdiensten van Jezus aan het kruis. Zelfs kan het je geluk brengen in de sport.

**NAAM
WELVAARTS-
PREDIKERS**

Holyfield tegen Tyson (*7)

De zwaargewicht bokser Holyfield zag het enige jaren geleden niet meer zitten en wilde de bokssport vaarwel zeggen. Toen hoorde hij van Benny Hinn en zijn gezings-campagnes. Gezien zijn hartklachten besloot hij naar Benny Hinn te gaan (1994). Deze hoorde zijn verhaal aan, bad voor genezing en sprak tevens een profetie uit over Holyfield als bokser. Hij voorspelde hem een goede gezondheid en een bijna eeuwigdurend koninkrijk in boksland. Holyfield leefde helemaal op na het contact met Benny Hinn en getuigde genezen te zijn. Als bokser begon hij zich voor te bereiden om de regerende wereldkampioen zwaargewicht boksen, Tyson, uit te dagen.

**BOKSEN
IN DE
KRACHT
VAN DE
HEILIGE
GEEST**

Op 9 november 1996 was het zover. Tot ieders verbazing versloeg Holyfield zijn tegenstander in de elfde ronde door een technisch knock-out. Hij vertelde na afloop dat hij gewonnen had met behulp van de Heilige Geest. Op 28 juni 1997 vond de revanche plaats in een grote boksarena in Las Vegas. Opnieuw won Holyfield van Tyson. Dit keer won hij door diskwalificatie van zijn tegenstander, doordat deze tijdens de wedstrijd Holyfield in zijn oren beet. Met de hele organisatie van de wedstrijd was 400 miljoen gemoed. Dit o.a. door opbrengsten van kijkgeld van over de hele wereld. Holyfield ontving f 50.000.000,-- als overwinnaar. God stond achter mij aldus Holyfield.

E.W. Kenyon heeft in zijn boek “Bijbelstudies” een heel hoofdstuk gewijd aan het onderwerp welvaart voor een christen. Hij begint dit hoofdstuk, dat hij de Wet van Voorspoed noemt met de volgende uitspraak:

*God heeft nooit de bedoeling gehad dat wij in armoede zouden moeten leven, hetzij stoffelijk, verstandelijk of geestelijk. (*8)*

In hetzelfde hoofdstuk geeft Kenyon zijn eigen interpretatie aan van de bekende tekst van Joh. 3:16:

*God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gaf, teneinde de mensheid terug te brengen tot voorspoed en succes. (*9)*

FOUT

De moderne welvaartspredikers zijn veel verder gegaan dan Kenyon. Beperkte deze zich enkel tot de basisbehoeften van de gelovigen, de moderne welvaartspredikers gaan zover, dat zij alle wensen van de gelovigen onder de Wet van de Voorspoed scharen. Kenneth Hagin leert dat God niet alleen wil verlossen van de armoede.

*Hij wil dat zijn kinderen het beste eten, Hij wil dat zij de beste kleren dragen, Hij wil dat zij in de beste auto's rijden en Hij wil dat zij het beste van alles hebben. Niets is te goed voor de kinderen van de Koning. (*10)*

De welvaartspredikers voeren o.a. ter verdediging van hun theologie aan, dat God Abraham materieel enorm zegende vanwege zijn geloof. Als christenen zijn wij kinderen van Abraham door datzelfde geloof. Hij is de vader van alle gelovigen (Rom.4). Fred Price, een bekend televisie-evangelist in Amerika zegt dit als volgt:

**AANLOKKE-
LIJK**

Christus heeft ons verlost van de vloek van de Wet, opdat de zegen van

*Abraham op ons kon komen..... Op welke manier zegende God Abraham? Met vee, goud, mannelijke bedienden, vrouwelijke bedienden, kamelen en ezels. Abraham wordt materieel gezegend. (*11)*

Conclusie werkgroep: Christenen en succes.

Wij willen onze brief niet verder vullen met uitspraken en voorbeelden. Zo zullen wij hier niet ingaan op uitspraken van de welvaartspredikers als zouden Jezus en Zijn discipelen in weelde geleefd hebben en als zou de apostel Paulus schatrijk geweest zijn. Wij zijn van mening, dat het voor u niet moeilijk moet zijn om zelf de theologie van de welvaart voor christenen te weerleggen. Daarom zullen wij in dit geval het weerleggen van de teksten over de vermeende christelijke welvaart aan u overlaten.

**OM JE TE
SCHAMEN**

Naar onze mening is de theologie van de welvaart een valse theologie, waar wij alleen nog het volgende over willen zeggen. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament geven veelvuldig aan hoeveel het God gekost heeft om het verlossingsplan uit te voeren. De finale aan het kruis op Golgotha, waar God in de persoon van Jezus Christus zelf gekruisigd werd, was een afschuwelijk drama van vernedering en lijden. De kruisdood wordt gerekend tot de meest afschuwelijke doodstraffen ter wereld. Daar, gebukt onder de zondelast en van iedereen verlaten, onderging de Zoon van God deze wrede doodstraf. In helse pijn riep Hij:

Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Math.27:46)

Wij zijn ervan overtuigd dat onze Heiland dit vreselijke lijden niet heeft ondergaan, om u en mij aan een dure auto, een riant huis of een hoog banksaldo te helpen. Ook geloven wij niet dat onze Heiland daar hing dood te bloeden om bv. Holyfield de kracht te geven om zijn tegenstander technisch knock-out te slaan en hem een honorarium van f 50.000.000,- te bezorgen. Wij willen dit onderwerp afsluiten door de eigen gemaakte versie van E.W. Kenyon van Joh.3:16 hier te vervangen door de oorspronkelijke tekst (zie blz. 5).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

“Exporting the American Gospel” (*12)

Is het nog wel nodig om te schrijven over de theologie van de welvaarts-predikers vraagt u zich misschien af. Sommige landelijke leiders laten geruststellende uitspraken horen, als zou de crisis onder de charismatici bezworen zijn. Men leeft weer rustig naast elkaar, de voor- en tegenstanders van de “Toronto-Blessing”. Zelfs ziet men middels de advertenties van de conferenties, die gehouden worden door pro-“Toronto” leiders, namen verschijnen van sprekers die zelf tegen “Toronto” zijn. Moeten wij ons zo in slaap laten sussen ter wille van de éénheid, ter wille van de rust in de gemeentes? Staat de gemeenschap van de christenen met God dan niet centraal? Als christenen zich niet kunnen verenigen met de theologie van de welvaartspredikers, moeten zij zich dan buigen ter wille van de éénheid en hun geweten geweld aandoen?

**NIET IN
SLAAP**

Als werkgroep “Terug naar de Bijbel” zijn wij deze mening niet toegedaan. Wij hebben zoveel berichten en informatie, dat deze valse leer zich als een snelrein over de wereld spoedt, dat wij menen niet te mogen zwijgen.

Eind 1996 is er in Amerika een boek verschenen met de titel “Exporting the American Gospel” (Export van het Amerikaanse Evangelie). De schrijvers hebben als wetenschappers vanuit de gezichtshoek van de sociologie, het verschijnsel van de Amerikaanse invloed in de wereld op het gebied van de godsdienst bestudeerd. Zij vermelden in hun boek niet of zij zelf christenen zijn, maar doen een neutrale weergave van de feiten. En wat hebben zij dan o.a. geconstateerd?

- a. Het nieuwe christelijke fundamentalisme in Amerika houdt in dat men wedergeboren moet zijn voor een persoonlijke relatie met Jezus. Gods heilige woorden zijn beschikbaar voor elke gelovige door middel van de tekst van de Bijbel (blz. 3).
- b. Wedergeboren evangelische christenen vormen ongeveer 25% van de bevolking of wel 65 miljoen mensen in Amerika. Wereldwijd is het aantal wedergeboren christenen waarschijnlijk meer dan 400 miljoen. Het aantal vermenigvuldigt zich met een fenomenale snelheid (blz.3).
- c. Onder de wedergeboren christenen domineren de Pinksternansen in de evangelieverkondiging over de wereld. Zij vormen de grootste kracht achter de bekeringen tot het christendom en de bekeringen van het rooms-katholicisme naar het protestantisme. Zij verkondigen dat zij door de Bijbel toegang hebben tot wonderbaarlijke krachten, de “gaven van de Geest”. Speciaal de rites van genezing en van de uitdrijving van demonen hebben een enorme aantrekkingskracht in verscheidene culturen (blz. 5).
- d. Als belangrijke personen in de uitvoering van de wereldwijde evangelisatie worden de welvaartspredikers genoemd. Alle bekende namen passeren de revue (zie punt e). Ook wijzen de schrijvers op de invloed van de Rhema bijbelscholen van Kenneth Hagin. Als voorbeeld noemen zij Monrovia, waar in een termijn van twee jaar 828 studenten afstudeerden. Deze studenten kwamen van 183 verschillende kerkdenominaties (blz. 143, 144).
- e. Vanwege de honger naar leesbaar materiaal gaan in Afrika boeken snel van de hand. Vooral boeken en pamfletten in hun eigen taal zijn in trek. De onderzoekers vonden de volgende namen, het meest voorkomen in de boekwinkels: Ralph Mahony, Paul Yonggi Cho, Roberts Liarden, Watchman Nee, John Osteen, Colin Urquard, Smith Wriggleworth, E.W. Kenyon, Fred Price, Morris Cerillo, Josh McDowell, Ed Rockbert, James Dobson, Bill Subritsky, Robert Schuller, John Avancini, Reinhard Bonnke, Lester Sumrall, Kenneth en Gloria Copeland, T.L. Osborn, Oral Roberts en Gordon Lindsay. Ook vonden zij cassettebandjes van Kenneth Hagin en video's, waarvan de meesten afkomstig waren van Benny Hinn (blz. 167, 168).

De opwekking in Pensacola, een havenstad in Florida U.S.A.

Op Vaderdag 18 juni 1995 begon er een opwekking in de Brownsvillekerk van de Assemblies of God aldus voorganger John Kilpatrick. Het nieuws hierover verspreidde zich snel en al gauw reisden duizenden mensen naar de kerk in Pensacola. Volgens de diverse verslagen hierover zou dit nu een echte opwekking zijn, want er kwamen grote getale mensen tot bekering. Deze berichten gaan tot nu toe door. Wel komen er echter ook steeds meer mensen die vraagtekens plaatsen bij de inhoud van de opwekking. Zij beweren dat de beweging in Pensacola veel lijkt op de “Toronto-Blessing” uit Canada. Sommigen noemen het zelfs een verpakte Toronto Blessing (*13).

OPWEKKING?

Als werkgroep hebben we zoveel mogelijk gegevens verzameld over de beweging in Pensacola. Wij zullen hieronder aangeven, welke zaken bij ons twijfel zaaien en ons vraagtekens doen zetten bij de Pensacola-opwekking.

a. Een aantal mensen (*14) zijn onder de indruk van het feit, dat Dr. Paul Yonggi Cho de Pensacola-opwekking heeft voorzien in een profetie in 1995. Hij is voorganger van de grootste kerk ter wereld (800.000 leden) in Seoul in Zuis-Korea. Tijdens een gebed voor opwekking in Amerika voelde hij zich geleid om een kaart te pakken en zijn vinger te zetten op de havenstad Pensacola. Onmiddellijk daarna kreeg hij een profetie door van God:

**VERKEERDE
BRON**

Ik ga een opwekking sturen naar de havenstad Pensacola en deze opwekking zal zich als een vuur verspreiden totdat heel Amerika erdoor verteerd zal zijn.

Dit alles is bevestigd door anderen en is indrukwekkend. Wij echter zetten een groot vraagteken bij deze profetie vanwege de leer van dr. Paul Yonggi Cho. Hij verkondigt

namelijk met veel overtuiging het welvaartsevangelie. Hij is daarbij ook bekend om zijn toepassing van de visualisatietechniek en de geloofsformule geloof in geloof (i.p.v. geloof in God). Wij vinden hem geen betrouwbare bron om de Pensacola-opwekking te bevestigen. (*15)

b. De leiders van de opwekking in Pensacola zijn van tevoren met de “Toronto-Blessing” in aanraking geweest. Steve Hill, de evangelist is in de Holy Trinity Church in Brompton in Londen geïnitieerd (heeft ‘het’ daar ontvangen). De vrouw van de voorganger, Brenda Kilpatrick, is in Toronto enorm “gezegend”. John en Brenda samen zijn naar de kerk in Sunderland in Engeland geweest, waar Ken Got voorganger is. Ook hij staat bekend om zijn enthousiasme voor de “Toronto-Blessing”. Eén van de vaste kenmerken van de “Toronto-Blessing” is dat deze overdraagbaar is via handoplegging en achterovervallen op de vloer (carpettisme).

NB

Steve Hill, de evangelist in Pensacola, is niet dezelfde persoon als Steve Hill, de co-pastor van de Toronto Airport Church.

c. De volgende buitenbijbelse verschijnselen gebeuren in Pensacola: men valt achterover via handoplegging, men blijft uren op de grond liggen in de toestand van een trance, men maakt hele diepe buigingen onder het uitstoten van kreten als oeps, ohohohs enz., mensen schudden met ledematen of hun hele lichaam zonder dat zij er controle over hebben, mensen schreeuwen soms heel hard en aanhoudend. Al deze verschijnselen komen voor in de “Toronto-Blessing”. Nieuw is het verschijnsel van de barensweeën. Vrouwen zitten hierbij op de grond in de houding alsof zij een kind moeten baren. Onder het uitstoten van schelle kreten en veel gekreun brengen zij dan een gebed of een profetie ter wereld (*13). Ons als werkgroep baren deze verschijnselen geestelijk zorgen.

“Toronto-Blessing” in Nederland. (*16)

Dit jaar hielden het hoofd van de Toronto Airport Church John Arnott met zijn vrouw Carol een conferentie in een gemeente in ons land. Wij hebben 6 uur samenkomst meegemaakt middels videofilms van de conferentie. Terwijl John Arnott sprak vonden de inmiddels bekende verschijnselen plaats. Carol hield tijdens de boodschappen de in “trance” liggende personen achter het spreekgestoelte in bedwang. Toen een persoon overeind trachtte te krabbelen adviseerde John zijn vrouw om hem meer (more, more) te drinken te geven. Carol raakte daarop de persoon aan en bracht hem weer in “slaap”. In één van zijn preken benadrukte John Arnott het belang van de profetische symboliek. Dit n.a.v. het bijbelgedeelte 2Kon.13:14-20 waarin koning Joas een bezoek brengt aan de profeet Elisa, die op zijn sterfbed de koning zijn laatste advies geeft. In het verhaal verwijt Elisa de koning, dat hij maar drie maal met de pijlen van overwinning op de grond gestoten heeft i.p.v. vijf of zesmaal. Zo spoort John Arnott de aanwezigen aan om op de symboliek van de hedendaagse profeten te letten en alles te grijpen wat God daarin aanbiedt. Hij verlicht zijn prediking met veel gebeurtenissen vanwege de “Toronto-Blessing”. Zijn vrouw Carol kreeg een jaar geleden een visioen, toen zij beiden in Sunderland in de kerk van Ken Got een conferentie hielden. Zij zag daarin vuur over het Kanaal springen vanuit Engeland. Daarna zag zij windmolens in brand staan in Holland. Terwijl John Arnott dit verhaal vertelt, komt Carol bij hem staan en begint al knikkend met haar lichaam te profeteren:

Het hart van de Heer is zo gebroken over dit land. Hij verlangt om Zijn Geest uit te storten over dit land, evenals Zijn Geest vanavond op u viel hier in de zaal. Als u ja tegen Hem zegt, kunt u de hele natie tot Christus brengen. Hij zal u bekrachtigen. U kunt rennen met vuur, zoals de kleine vossen door het koren liepen. Zij zullen u in brand zetten, evenals ik toen de windmolens in brand zag staan. De vonken vliegen over Amsterdam en steken de hele rosse buurt in brand. Daarna gaat het vuur door naar Duitsland naar Dresden. U moet ja zeggen.

**INITIATIE
IN
TORONTO
EN
SUNDER-
LAND**

**TORONTO
VERSCIJN-
SELEN**

**GEEN
VERANDE-
RING**

Vanuit de zaal stijgt na de profetie van Carol een groot gejuich en geschreeuw op. Onze conclusie als werkgroep is, dat de voorgangers uit Toronto nog steeds een verwarring stichtende en onbijbelse boodschap brengen.

Positieve ontwikkelingen.

In Nederland komen steeds meer goede en opbouwende theologische boeken op de markt. Dit verheugt ons zeer. Wij noemen hier even de volgende schrijvers, wel wetend dat wij hierbij niet compleet zijn: Dr. Martyn Lloyd-Jones, A.W. Tozer, J.I. Packer, John Stott, C.H. Spurgeon.

Van deze schrijvers worden steeds meer boeken in het Nederlands vertaald en hier uitgegeven. Nu de lange winteravonden voor ons liggen en de feestdagen in aantocht zijn, is het een goed idee om elkaar eens te verrassen met één van deze boeken. Het is een waardevolle investering in deze dagen van geestelijke verwarring. Elke gewone boekhandel of evangelische boekwinkel zal u graag helpen.

**GOEDE
BOEKEN**

Onderwerp volgende brief.

In deze brief hebben wij enige leerstellingen besproken, die aan het verlossingswerk van Jezus aan het kruis worden toegevoegd. In onze volgende brief willen wij gaan schrijven over leerstellingen, die het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis naar beneden halen of er afbreuk aan doen. Wij denken hierbij aan het evangelie van het positieve denken van Robert Schuller en aan een aantal doctrines van de rooms-katholieke kerk.

Lijst van geraadpleegde lectuur, cassettebandjes en video's.

Aan te bevelen:

- Pensacola, Rev. Alex Muir, ISBN 1901546004 (Engels).
- Exporting the American Gospel, Steve Brouwer, Paul Gifford, Susan D. Rose, ISBN 0-41591712-3 (Engels)
- Het Kruis, C.H. Spurgeon, ISBN 90-75957-07-6
- Het Kruis van Christus, Andrew Murray, ISBN 9064423083
- Counterfeit Revival, Hank Hanegraaf, ISBN 0-8499-1182-6 (nieuw, Engels)

Niet aan te bevelen:

- Een kracht tot Genezing, John Wimber en Kevin Springer. ISBN 90 6057 4359
- Videosamenkomst Christelijk Centrum, Roermond, 16 t/m 18 april 1997.
- Videosamenkomst Brownsville Church Pensacola, 18 oktober 1996.

Warm aanbevelen:

Gebedsgenezing en wat de Bijbel er niet over zegt door Ben Hanegraaf; te verkrijgen bij Stichting Overwinning – Basic Production, Postbus 2009, Alphen a/d Rijn door overmaking van f 10,- op giro nr. 3871476 of op banknummer 46.30.79.507. Voor België is dit Bank België 088-2058324-76 t.n.v. Vrienden van Overwinning, Landen.

Financiële zaken.

Wij danken ieder geveger heel hartelijk, die aan onze stichting dit jaar een gave heeft overgemaakt. De lezers die dit nog nooit hebben gedaan, willen wij verzoeken eens biddend te overdenken of u een bijdrage aan het werk kunt geven. Al de werkers doen dit pro-Deo, alleen de PTT, de drukker en de materialen als boeken en video's moeten betaald worden. Al uw giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Namens de werkgroep,
R.v.d. Kraats

Lijst van de aanhalingen.

- *1. "Bijbelstudie", E.W. Kenyon, blz. 265.
- *2. "A Different Gospel", D.R. Mc Connell, blz. 157.
- *3. "Christianity in Crisis", Hank Hanegraaff, blz 241.
- *4. "Christianity in Crisis", Hank Hanegraaff, blz242.
- *5. "Een kracht tot Genezing" John Wimber en Kevin Springer, blz.131.
- *6. "Het kruis van Christus, John Stott, blz. 272, 273.
- *7. Telegraaf november 1996, CNN interview met Benny Hinn 17-3-1997. Power Magazine nr. 6 1997, Trierischer Volksfreund 26-6-1997, Süddeutsche Zeitung 30-6-1997.
- *8. "Bijbelstudies", E.W. Kenyon, blz. 58.
- *9. "Bijbelstudies", E.W. Kenyon, blz. 62.
- *10. "A Different Gospel", D.R. Mc Connell, blz. 175.
- *11. "Christianity in Crisis", Hank Hanegraaff, blz 213.
- *12. "Exporting the American Gospel", Steve Brouwer, U.S.A., Paul Gifford, professor van de studierichting Oosterse en Afrikaanse godsdiensten aan de universiteit van Londen, Engeland, Susan D. Rose, co-professor in de sociologie aan het Dickinson College, U.S.A.
- *13. "Pensacola, genuine revival or Toronto-repackaged?", Rev. Alex Muir, Schotland.
- *14. Teun de Ruiter, voorganger van Elim kerk in Hilversum in Parakleet 61 en artikel in nieuwsbrief Eurospirit april 1997.
- *15. "De vierde dimensie", dr. Paul Yonggi Cho.
- *16. Christelijk Centrum Int. Kerk, Roermond.

Stichting: Werkgroep "Terug naar de Bijbel"

Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur: Voorzitter - ing. M. v.d. Kraats

Secretaris - A.A. Doorn

Penningmeesteres - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)

Banknummer : 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)

Postgiro : 7415978