

Nieuwsbrief nr. 16
Vijfde jaargang
Verschijnt 3 à 4 maal per jaar
Oplage ca. 900

Kampen, 15 juni 1999

WERK GROEP



TERUG NAAR DE BIJBEL

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Hartelijk gegroet in de naam van onze Heer Jezus Christus. Temidden van uw drukke werkzaamheden valt deze brief in uw bus. De tijd om brieven te lezen ontbreekt bij een aantal van ons. Het werk buitenshuis, het gezin, persoonlijke geestelijke verzorging en het gemeentewerk vraagt erg veel aandacht. Soms is er echt geen tijd meer om ook nog lectuur die de postbode bij u binnen brengt te lezen. Wij als werkgroep hebben hier alle begrip voor. Het hedendaagse leven is hectisch. Om u hierbij een beetje te hulp te komen, zenden wij niet meer dan drie of vier maal per jaar een brief naar u uit. Ook proberen we de feiten zo helder mogelijk weer te geven en doen we heel veel zoekwerk en studie voor u. U hoeft daar dan geen tijd aan te besteden. Dit heeft wel als nadeel dat u op onze berichtgeving af moet gaan. Iemand van u schreef ons eerlijk, dat hij niet alles kon natrekken wat er in onze brieven staat vanwege tijdgebrek. Hierbij kwam bij deze persoon de vraag op of alles wel geloofd kon worden in onze brieven. Wij hebben geantwoord dat wij ook onvolmaakte mensen zijn. Als geredde zondaars proberen wij ons werk te doen. Dat dit wel eens met fouten gepaard gaat zijn wij ons bewust. Toch streven wij ernaar om waarheidsgetrouwe informatie door te geven en plaatsen wij zonodig rectificaties. Ook geven wij een lijst met verwijzingen in onze brieven, zodat u het indien u dat wenst na kunt trekken. U hoeft daarvoor niet het betrokken boek, blad, e.d. aan te schaffen, maar u kunt ons gewoon vragen om een kopie van het gedeelte waar u iets meer van wilt weten. Vragen staat vrij in zulke gevallen. Overigens weten al veel mensen ons te vinden per telefoon of per brief. Onze toekomstwens is om ons te begeven op de elektronische snelweg met een eigen website, zodat meerdere mensen en op hun eigen tijd van onze diensten gebruik kunnen maken.

“Terug naar de Bijbel” in deze postmoderne tijd.

De Bijbel is voor ieder mens op aarde geschreven. Vertaling en verspreiding van dit belangrijke boek zijn voor iedereen van levensbelang. Wij als wedergeboren christenen mogen en moeten hieraan meewerken. De inhoud van de Bijbel moet zorgvuldig bewaakt worden als het gaat om nieuwe vertalingen. Deze moeten zo waarheidsgetrouw als mogelijk de oorspronkelijke tekst weergeven. Daarnaast moet ook de uitleg van de inhoud naar waarheid plaats vinden. Als werkgroep proberen wij dit zo goed mogelijk te doen. Wij geloven dat de Bijbel van kافت tot kافت waar is. Vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis tot het laatste hoofdstuk van Openbaring is de inhoud geïnspireerd door de Heilige Geest, door gelovigen op schrift gesteld. Jezus Christus, onze leidman en voleinder van het geloof, heeft tijdens Zijn verblijf op aarde de Heilige Schrift vele keren gebruikt en aangehaald. Zijn “er staat geschreven” tijdens Zijn beproeving in de woestijn tegen de duivel zijn bij iedereen bekend. De tijd tussen Zijn opstanding en Zijn hemelvaart heeft Hij grotendeels besteed aan het uitleggen van de Schriften omtrent Zijn lijden en sterven, en Zijn opstanding. Zijn laatste woorden middels de profetieën aan Johannes in Openbaringen luiden:

“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van dit boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn”. (Openb. 22:18+19).

DRUK

**IS HET
WEL
WAAR?**

**NIET
TORNEN
AAN DE
BIJBEL**

Hedendaagse postmodernisten zien dit enigszins anders. Het postmodernisme is een filosofisch en culturele stroming die opgekomen is na de stroming van het modernisme. Het modernisme is bij ons bekend en wij als wedergeboren christenen hebben ons hier-
tegen verzet. Nu echter dreigt het postmodernisme, dus de stroming die na het modernisme is gekomen, binnen te dringen in alle geledingen van onze maatschappij. Dit geldt helaas ook voor de theologie en in het bijzonder voor het lezen en interpreteren van de Bijbel. Er zijn tekenen die erop wijzen, dat ook in de evangelische wereld het postmodernistisch denken binnensluipt. Hierbij wordt het gebruik en de beschouwing van het Woord van God veranderd. Zei men tot nu toe met zekerheid: "Er staat geschreven", dan wordt door sommigen nu gezegd: "Je kunt het ook anders lezen". Daarbij wordt het: "Sola Scriptura" van de Reformatie verdrongen door "Scriptura" zonder het belangrijke woord "Sola" (alleen). Deze wijziging heeft te maken met het nieuwe denken, het postmoderne denken, waarin vastheid en zekerheid in de overtuiging van de mens niet meer "in" is. Men gelooft in zichzelf en heeft een eigen overtuiging, maar men laat de ander vrij om iets anders te geloven. Zekerheid in dogma's en interpretaties van de Bijbel worden aan een ieder zelf overgelaten.

**EVANGE-
LISCHEN
POST-
MODERN?**

De jeugdpredikant Coert H. Lindijer heeft een boek over dit onderwerp geschreven met als titel: "Postmodern Bestaan" (1998). De ondertitel luidt: "Menzijn en geloven in een na-
moderne cultuur". Uit het boek is ons niet duidelijk of deze jeugdpredikant een wedergeboren christen is. Toch is het verhelderend om dit boek te lezen. U krijgt dan een breder beeld van onze hedendaagse maatschappij en van de gevaren die ons als christenen bedreigen.

Weg met alle dogma's in 2000.

De rooms-katholieke priester en ex-Europarlementarier Herman Verbeek vindt dat de dogma's omtrent het werk van Jezus Christus met kerst a.s. moeten zijn afgeschaft. Volgens hem was Jezus enkel een dwarse en onafhankelijke profeet. Het dogma van Zijn goddelijke natuur moet verdwijnen. Dit geldt ook voor het dogma dat Jezus Christus met Zijn kruisdood verzoening tussen God en de mensen heeft bewerkstelligd. Verbeek noemt dit zelfs een pervers idee, aldus een kort bericht in het Nederlands Dagblad van 24 februari jl. Wij nemen niet aan dat dit een goedgekeurd standpunt is van het Vaticaan. Wij zouden graag een duidelijke rectificatie gezien hebben van zo'n goddeloos standpunt van de zijde van de rooms-katholieke kerk. Tot nu toe hebben wij dit niet gezien, tenzij het ons ontgaan is.

**GODS-
LASTER-
LIJK**

Samen met rooms-katholieken op de knieën.

In onze vorige vier brieven hebben wij uiteengezet wat de rooms-katholieke leer inhoudt. Onze conclusie was dat de leer totaal afwijkt van de protestantse leer. Naast de Maria-verering, de heiligenverering, het bidden tot doden, de heiligverklaringen, het vagevuur en wedergeboorte bij de doop, staat de onbijbelse leer van de transsubstantiatie. Hierbij wordt het brood en de wijn van het avondmaal daadwerkelijk in het lichaam en bloed van Jezus Christus veranderd en wordt dit op het altaar in de kerk geofferd aan God. Het wordt daarbij een onbloedig offer genoemd en vervangt zo het bloedige offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Het is een totaal ander evangelie dat gebracht wordt. Alleen de rooms-katholieke kerk kan de mens redden. De protestantse mening dat alleen het persoonlijke geloof in het bloed van Jezus Christus, gevloeid op Golgotha, de mens kan redden van zijn zonden (Sola Fidei), wordt door de rooms-katholieke kerk in alle toonaarden ontkend. De maand november a.s. is door een groep enthousiaste christenen onder leiding van de Stichting Opwekking, al jaren interkerkelijk en charismatisch, uitgeroepen tot de MAAND VAN INKEER. In het maandblad "Opwekking" van juni 1999 schrijft Peter Vlug sr. uitgebreid over de eenheid van de christenen. Ook de tv-presentator bij de EO, Otto de Bruine wijdt hier een artikel aan. De laatste noemt in zijn artikel zelfs de noodzaak van eenheid tussen de oosters-orthodoxen, rooms-katholieken, luthersen, gereformeerden, hervormden, evangelischen en charismatischen. In de maand november a.s. wordt er elke vrijdagavond gebeden onder belijdenis van schuld aan wat er in de afgelopen eeuwen in

**EVANGE-
LISCH
INITIATIEF**

**MOGE-
LIJKE
EEN-
HEID?**

Nederland is fout gegaan. Men wil dit samen doen met alle christenen en de rooms-katholieken onder het motto: EEN BIJ HET KRUIS. (*1) Zoals u wel zult begrijpen kunnen wij ons hierin niet vinden. Het is onmogelijk om dit motto te belijden met mensen die een totaal andere opvatting hebben omtrent het kruis. Onze eerder uitgesproken bezorgdheid over tekenen dat de evangelische christenen samenwerking zoeken met de rooms-katholieke kerk, wordt hiermee steeds meer bewaarheid. Dit laatste verheugt ons hart niet. Integendeel, wij vinden het onbegrijpelijk dat er kennelijk zo'n belang gehecht wordt aan eenheid, dat de onbijbels leer van de rooms-katholieke kerk hiervoor geaccepteerd wordt. Wij zouden eerder om bovengenoemde redenen afstand nemen. Dit om te voorkomen dat de kern van het evangelie verwatert in ons denken.

**ONLO-
GISCH**

EA Canada dicht bij de Roomse kerk.

Zo luidt de kop van een artikel in het Nederlands Dagblad van 25 mei jl. De Evangelische Alliantie van Canada en de rooms-katholieke kerk in dat land streven naar een sterkere samenwerking, aldus de voorzitter van de EA. De Evangelische Allianties worden overkoepeld door de World Evangelical Fellowship (WEF). Deze organisatie is in gesprek gegaan met de rooms-katholieke kerk in Rome en heeft daarvoor een speciale commissie ingesteld. Opnieuw ontgaat het ons waarom men het zo noodzakelijk vindt om met het Vaticaan samen te werken.

**EH EN
ROME**

Toronto Actueel.

Ons bereikte van verschillende kanten het nieuws, dat men in Toronto Airport Church Fellowship tegenwoordig bidt voor de gebitten van de aanwezigen. Dit niet omdat deze zo slecht zijn, maar om deze te verbeteren. De gewenste verbetering houdt in dat de bestaande vullingen en kronen in de mond vervangen worden door gouden vullingen en kronen. In sommige gevallen gebeurt de vervanging zelfs in platina. Hoe onwaarschijnlijk dit ook moge klinken, toch wordt er beweerd dat dit geen bedrog is, maar werkelijkheid. De bewijzen worden met foto's gestaafd. Een betrouwbare ooggetuige in Toronto vertelde dat op het podium John Arnott of zijn vrouw met een staaflantaarn kijkt in de monden van de mensen die naar voren komen om te getuigen van de vervanging in hun mond. Op de foto's is het goud te zien; in één kies staat zelfs een kruis gegraveerd. Ook in Amerika in de plaatsen Swainsboro aan de oostkant en in Spokane aan de westkant komen de goud-verschijnselen nu voor. (*2) Het blad "Charisma" (voorheen Powermagazine) schrijft in haar jongste editie zeer lovend over de gebeurtenissen in Toronto met als hoofd boven het artikel: "Het goud is van God". Als werkgroep zijn we het met dit opschrift eens, alleen is dit volgens ons niet van toepassing op de gouden vullingen en kronen in de Toronto-gemeente (het verschijnsel is overigens al eerder voorgekomen in Zuid-Amerika). Wij kunnen niet inzien, dat God in een wereld vol armoede, ellende, oorlog en vervolgingen de vullingen en kronen van de gelovigen verandert in goud of platina. Temeer daar deze vullingen en kronen naar men mag aannemen al jaren goed functioneerden. Wij vinden deze verschijnselen in de gemeente van Jezus Christus verschrikkelijk en geloven niet dat deze van God komen. Het druist volledig in tegen de inhoud van de Bijbel, waarin aardse rijkdom niet als hoogste goed beschouwd wordt. Wij kennen nu verschijnselen als het blaffen als honden, het hinniken als paarden, het brullen als leeuwen, het schudden, trillen en knikken met het lichaam, het in trance geraken op de grond, het verkrijgen van gouden vullingen en kronen. Naar onze mening worden deze verschijnselen veroorzaakt door mensen, die vaak op demagogische wijze hun toehoorders beïnvloeden, waarbij occulte beïnvloeding niet uit te sluiten is. Misschien hebben we hier te maken met wat er in de Bijbel geschreven staat:

**GOUD-
KOORTS**

**NIET
VAN
GOD**

"Daarentegen is diens komst naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen" (2 Tess.2:9).

In Nederland zijn op 9 en 10 april jl. de verschijnselen opgetreden in de Berea Gemeente in Amsterdam tijdens een tweedaagse conferentie met John Arnott van de Toronto Airport Gemeente. Ook tijdens het bezoek van Miguel Escobar uit Chili aan verschillende Nederlandse gemeenten dit voorjaar hebben mensen gouden vullingen en kronen

**OOK IN
NEDER-
LAND**

ontvangen. Tijdens de conferentie op de Bron in Dalfsen van 5 tot 8 mei jl. kwamen de verschijnselen ook voor bij het “In Your Presence Festival”. Ook hier getuigden deelnemers dat er goud in hun monden verscheen en dat sommigen tijdens de dienst van aanbidding handen bedekt hadden met goudstof. In Toronto komt zelfs goudstof voor in de tranen van enkele aanbidders. Het Nederlandse Dagblad weidde er op 1 mei jl. een heel groot artikel aan. In dit artikel wordt ook de mening weergegeven van een zestal bekende Nederlandse, geestelijke broeders. (*3) Zij staan allen zeer afwijzend tegenover de verschijnselen. Een van hen wees erop dat deze overeen kwamen met de leer van de welvaartspredikers. Wij zijn het met deze broeder eens. De “blessings” in Toronto hebben allemaal te maken met het welzijn van de deelnemers. Tot nu toe noemde John Arnott de verschijnselen in zijn gemeente de uitingen van een feest met God (having a party with God). Wat er nu gebeurt voegt duidelijk toe aan het feesten, want het ontvangen van gouden vullingen en kronen is niet niks. Men zal er zeer blij mee zijn. Wij als werkgroep: “Terug naar de Bijbel” zijn er niet blij mee en blijven liever van zulke feesten weg.

**LIEVER
GEWONE
TANDEN**

Dr. Robert Schuller en zijn Hour of Power.

Sinds april jl. wordt de televisiedienst van deze Amerikaanse predikant weer uitgezonden. Zondagsmorgens tussen 9.00 en 10.00 uur is op RTL5 de dienst op de beeldbuis mee te maken. Aangezien de meesten van ons omstreeks deze tijd naar de eigen kerk of samenkomst gaan, zullen maar weinigen dit programma zien. Het is ook hoofdzakelijk gericht op buitenkerkelijken. Wel zullen een aantal kerkelijk gelovigen die niet meer mobiel zijn de Hour of Power bekijken en beluisteren. De diensten zijn ondertiteld in het Duits en in het Nederlands. Wij hebben in onze brief van 18 juni 1996 u beloofd iets over deze in Amerika omstreden diensten te zeggen. Tot nu toe hadden andere onderwerpen meer prioriteit. Nu echter weer volop uitgezonden wordt, hebben wij besloten om eerst dit beloofde onderwerp te behandelen. De in onze vorige brief aangekondigde onderwerpen schuiven hiermee op.

**OP DE
BEELD-
BUIS**

Algemene impressie.

De algemene indruk van de diensten zijn positief. Zij duren kort en hebben een constant patroon. Er is altijd een koor of zanger(es) aanwezig, dat of die per dienst verschilt. Ook is er altijd een speciale gast die door ds. Schuller kort geïnterviewd wordt tijdens de dienst. Het Bijbelgedeelte wordt voorgelezen door een speciale man in toga. De prediking wordt bijna altijd gedaan door ds. Schuller, die in ongeveer twintig minuten de aanwezigen toespreekt. De diensten vinden plaats in een gebouw, een kerk die de Crystal Cathedral genoemd wordt. De wanden en het dak van de kerk zijn reflecterend glas, zodat er wel van binnen naar buiten maar niet van buiten naar binnen gekeken kan worden. In de Crystal Cathedral is o.a. een enorm groot kruis en een heel groot orgel aanwezig. Op de kerk staat in een glazen toren een klok, die vanaf een hoogte van ongeveer zestig meter de mensen oproept ter kerke te gaan. De bouw van de glazen kathedraal heeft inclusief de inrichting zo'n veertig miljoen gulden gekost. Dit bedrag is door middel van giften opgebracht en er rust geen schuld op het gebouw. Wie is toch deze predikant die zoiets voor elkaar krijgt en wiens diensten over de hele wereld te zien zijn?

**GOEDE
INDRUK**

Uit de autobiografie van ds. Schuller.

In 1993 schreef ds. Schuller zijn biografie onder de titel: “Het gebed: Het avontuur van mijn ziel met God”. In september 1926 werd hij geboren als vijfde en laatste kind van een uit Nederland geëmigreerd boerengezin. Al op jonge leeftijd verlangde hij ernaar om predikant te worden. Na zijn theologische opleiding werd hij op twintigjarige leeftijd Nederlands Hervormd dominee in een kerk ergens in Amerika (Nederlands Hervormd is in dit land Dutch Reformed). Tot op de huidige dag is hij lid van deze kerk evenals de meer dan tienduizend leden van de Crystal Cathedral. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen en zeventien kleinkinderen. Op zijn achtentwintigste begon hij een openluchtkerk (drive-in church) in Californie. Hieruit is op den duur het verlangen gegroeid om de televisiekerk, de

**RUIM
VIJFTIG
JAAR
PREDI-
KANT**

Crystal Cathedral te bouwen. In 1968 werd dit gebouw geopend en tot op de huidige dag doet het nog steeds dienst.

Waarom in Amerika weersproken?

Over de hele wereld zijn wekelijks miljoenen kijkers afgestemd op de Hour of Power. Is dit dan geen bewijs dat het evangelie werkt en dus dat de uitzendingen onze steun verdienen? Is ds. Schuller niet liefdevol als hij zijn boodschap brengt? Integendeel, in elke kerkdienst komt hij over als een zeer vriendelijk mens. De glimlach die hij altijd heeft is misschien voor ons Europeanen niet nodig. Echter is dit in Amerika heel gewoon en mag tot de Amerikaanse cultuur gerekend worden. Is ds. Schuller dan niet Bijbelvast? Jazeker, zijn opleiding aan een calvinistisch seminarie staat daar borg voor. In zijn diensten wordt altijd de Bijbel voorgelezen. Is zijn persoonlijk leven dan een aanstoot? Neen, daar is niets op aan te merken. Zijn huwelijk is goed en zijn gezinsleven is een voorbeeld voor ons. Is ds. Schuller dan niet wedergeboren soms? Jawel, in zijn autobiografie getuigt hij daarvan en het past ons niet om daar aan te twijfelen. Maar waarom zijn er toch sceptische christenen t.o.v. de Hour of Power? Dit scepticisme is vooral gericht op de leer en zijn omgang met andersdenkenden.

**IS ZIJN
LEER
WEL
GOED?**

Wat leert ds. Schuller?

In de in het totaal dertig boeken die hij geschreven heeft, worden uitgebreid zijn gedachten en overtuigingen weergegeven. Wij hebben van deze boeken er vijf stuks gelezen waaronder de genoemde autobiografie. Van vier boeken noemen wij eerst de titel en daarna wat er op de achterkant staat. Dit geeft u een indruk van de inhoud van het boek.

Boek: “Vrede in de geest door het mogelijkheidsdenken”. 1977 (Peace of mind through possibility thinking).

Achterkant boek: *“Het geheim van innerlijke vrede bevrijdt jezelf van spanning en bezorgdheid. Maak aansluiting met de verborgen krachten, die in jouw leven nieuwe energie en kracht zullen geven. Volg het eenvoudige stappenplan om gelukkig, gewaardeerd en productief te leven”*.

Boek: “Zelfwaardering, de nieuwe reformatie” 1982 (Self-esteem the new reformation)

Achterkant boek: *“Verban bezorgdheid, schuld, angst en rancune – Amerika’s dynamische verkondiger van het mogelijkheidsdenken toont u hoe dit kan! Stop met het neerkijken op jezelf en begin naar boven te kijken! In deze heldere en fascinerende gids zul je leren je vrij te maken van de oogkleppen, die je verhinderden je eigen grootheid te zien. En je zult het geluk ontvangen en het succes hebben, die zo gemakkelijk bereikbaar zijn binnen in de persoon die jij in werkelijkheid bent”*.

**DERTIG
BOEKEN
GE-
SCHREVEN**

Boek: “Succes houdt nooit op, mislukking is nooit definitief” 1988 (Succes is never ending. Failure is never final).

Achterkant boek: *“Mislukking is alleen maar een bocht in de weg, geen doodlopende weg. Succes ligt direct om de hoek. Elk van ons heeft moeilijke tijden ervaren – tegenslagen op het werk, in relaties, in onze innerlijke levens – tijden waarin er niets goed scheen te gaan. De meesten van ons hebben ook wel eens gevoeld dat wij faalden. Maar wat is het verschil tussen hen die succes hadden en hen die mislukten? Het antwoord is eenvoudig: “Houding”*.

Boek: “Gedachtenkrachten”. Bereik jouw echte potentieel door gedachtenkrachten (Power Thoughts). 1993.

Achterkant boek: *“IK BEN = IK KAN. Dit zijn de woorden van een krachtendenker, iemand die weet dat de menselijke geest een krachtstation van creatieve, positieve ideeën is. Geladen met oneindige mogelijkheden, zullen jouw eigen gedachtenkrachten je in staat stellen om het leven te leven zoals jij dat wilt”*.

Bij het lezen van deze teksten krijgt men de indruk, dat de schrijver een psycholoog is die zijn lezers een optimistische levensfilosofie tracht bij te brengen. Men kan in het leven succes hebben als men maar afrekenet met het negatieve, met het meewarig neerkijken op jezelf en met het niet geloven dat je alles kunt. Soms bekruipt ons de gedachte dat de Nederlander Emil Ratelband aan het woord is in plaats van ds. Schuller. De laatste heeft

**VEEL
PSYCHO-
LOGIE**

psychologie en theologie met elkaar vermengd en wel in een zodanige verhouding, dat de psychologie de boventoon voert. In zijn boek: Zelfwaardering, de nieuwe reformatie zegt ds. Schuller hierover het volgende: *“Theologie en psychologie hebben elkaar beide nodig”*. (*4)

Ds. Schuller leert zijn filosofie niet zonder God. Hij is er van overtuigd dat het succes niet bereikt kan worden dan door het geloof in Jezus Christus. Volgens hem is de oorzaak van alle ellende van de mens niet zozeer diens zondige staat t.o.v. God, maar eerder het niet geloven in zijn kunnen als individu, het niet geloven in de eigen geweldige persoonlijkheid. Door in het geloof je vertrouwen te stellen op Jezus, verandert alles en richt de mens zich op. Dat deze mens zich moet laten reinigen door het verzoenend bloed van Gods Zoon komt echter in zijn filosofie niet voor. In geen van zijn boeken wordt hierover gesproken. Ook in zijn diensten zult u het bloed van Jezus Christus niet horen noemen. Ds. Schuller maakt bezwaar tegen de stelling dat de mens in een zondige staat verkeert en daarom zich tot Christus moet wenden om verlost te worden. In zijn ogen is de acceptatie van Jezus als helper en het geloof in Hem om wonderen in iemands leven te doen voldoende voor een succesvol bestaan. Ds. Schuller is een volgeling van de Amerikaanse predikant Norman Vincent Peale. In zijn autobiografie beschrijft Schuller op verschillende plaatsen hoe zijn eigen prediking hierdoor veranderd is. (*5)

**GEEN
VER-
ZOENEND
BLOED**

Dr. Norman Vincent Peale.

Zijn boek: *“De kracht van positief denken”* is wereldwijd bekend en beroemd. Er zijn er meer dan vijftien miljoen van verkocht vertaald in 45 verschillende talen. Wat in zijn boeken staat komt duidelijk overeen met de inhoud van de boeken van ds. Schuller. Op de achterkant van het boek van Peale met de titel: *“Het geheim van positief denken”* 1986 staat o.a. het volgende:

“Dr. Peale vertelt u, hoe u door positief denken tot geweldige successen kunt komen en hij geeft interessante aanwijzingen om uw twijfels te veranderen in zelfvertrouwen en hoe uw idealen te verwezenlijken”.

**VEEL
BOEKEN**

In zijn boek: *“De optimist”* 1990 zegt hij het volgende:

“Blijf ontspannen. Zorg dat u niet onder spanning komt te staan, want dan sluit u alleen maar uw creatieve kracht af. Een ontspannen mens is een machtig mens. Trek geregeld een moment voor uzelf uit en oefen het “gevoel” dat God, uw Schepper, u herschept.

Visualiseer dat het Koninkrijk Gods in u is. Zie uzelf als de potentiële eigenaar van Gods gaven. Maak een einde aan uw vermogen tot zelfvernietiging, dat is erg belangrijk”.

Nergens in zijn boeken wordt er gerept over Gods heilsplan om de mens te redden van zijn zonden. Het bloed van Jezus Christus, dat vloeide op Golgotha en de zonde van de wereld wegnam wordt niet genoemd. Het geloof in Jezus wordt wel gestimuleerd, maar dan alleen als voorbeeld en helper om het zelfrespect van de gelovige te herstellen. In Nederland wordt een dergelijke geloofsovertuiging vrijzinnig genoemd.

**GEEN VER-
ZOENEND
BLOED**

Dr. Norman Vincent Peale en ds. Schuller vrijzinnig.

Schuller wil tijdens zijn prediking nooit de Bijbel in zijn handen houden, dat schrikt de toehoorders af. (*6) Ook vindt hij het niet goed dat er in de kerkdiensten over de zondige staat van de mens wordt gesproken. Hij zegt hierover het volgende:

“Ik geloof niet dat er iets erger is gedaan in de naam van Jezus, dan de vaak rauwe, onhandige en onchristelijke strategie te proberen mensen bewust te maken van hun verloren, zondige staat. Dit heeft bewezen vernietigend te zijn voor de persoonlijkheid van de mens en daardoor onvruchtbaar voor evangelisatie”. (*7)

De volgende uitspraak is eveneens van hem:

“Als uw trots is geworteld in uw goddelijke roeping, dan is uw nederigheid verzekerd. Het kruis zal uw egotrip heiligen---Want het kruis beschermde onze Heer ervoor, dat Zijn volmaakt zelfrespect veranderde in zondige trots”. (*8)

**GEEN
ZONDE
NOEMEN**

Wij menen met het hierbovenstaande voldoende geschreven te hebben om u een inzicht te geven in de leer van ds. Robert Schuller. Als laatste willen wij iets zeggen over zijn omgang en of samenwerking met andersdenkenden.

Ds. Schuller en andersdenkenden.

Hij heeft een hoge waardering voor paus Johannes Paulus 2 en is twee keer bij de paus op audiëntie geweest. (*9)

Hij heeft goed contact met Sun Myung Moon uit Zuid-Korea. Deze schatrijke sekteleider predikt dat de mensheid in ongenade viel omdat Eva seks had met satan, dat Christus faalde in zijn missie en dat hij, Moon de echte messias is. Schuller sprak op zijn conventie in Washington D.C. op 8-2-96. (*10)

Hij heeft gesproken op een gebedsbijeenkomst van 1 miljoen mensen, georganiseerd door de Zuid-Koreaan David Yonggi Cho. Dr. Cho is een bekende welvaartsprediker, die in zijn prediking nog steeds een aantal boeddhistische zaken uitdraagt. (*11)

Ds. Schuller was zeer bevriend met wijlen John Wimber, de oprichter van de Vineyard gemeenten. Deze was zeer bekend o.a. om zijn erkenning van buitenbijbelse ervaringen als vallen in de geest in de gemeenten. Hij heeft o.a. voor Schuller gebeden tijdens zijn ziekbed waarbij de handen van Wimber beefden, trilden en schudden boven het lichaam van ds. Schuller. (*12)

**IEDEREEN
GEWAAR-
DEERD**

Over zijn bezoek aan Arafat in de Gazastrook is Schuller zeer enthousiast. Beiden hadden heel wat gemeen aldus Schuller. (*13)

Ds. Schuller is een warm voorstander van samenwerking met de moslims. In zijn kantoor-gebouw wordt een afdeling bezet door de stichting “Christenen en Moslims voor Vrede” (Christian and Moslim Peace Camp). De directeur van CAMP werd geïnterviewd tijdens dezelfde dienst waarin Schuller zijn verhaal over Arafat vertelde. Hierin noemde hij het Mohammedanisme en het Christendom twee prachtige godsdiensten. (*14)

Eindconclusie van de werkgroep over de leer van ds. Schuller.

Om tot zo juist mogelijk conclusie te komen, hebben wij naast de boeken die we gelezen hebben, ook minimaal tien kerkdiensten van de Hour of Power rechtstreeks of op video meegemaakt. Ook hebben we de mening van een aantal christenen in Nederland en daarbuiten gelezen. (*15) Wij kunnen helaas niet anders concluderen dan dat ds. Schuller een vrijzinnig predikant is. Hij heeft daarnaast de godsdienst vermengd met heel veel psychologie, zodanig dat dat laatste de boventoon voert. Van hieruit propageert hij de mens als een figuur die dankzij het geloof in Jezus in zijn leven successen kan behalen. Zijn omgang en samenwerking in zijn functie als predikant met andersdenkenden vinden wij twijfelachtig en niet getuigen van een juiste geestelijke onderscheiding.

**VRIJ-
ZINNIG
EN
PSYCHO-
LOGISCH**

Onderwerp volgende brief.

Wij willen in deze brief aandacht schenken aan de goede en de minder goede zaken bij het uitdrijven van boze geesten. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan o.a. bezetenheid, gebondenheid, terrotoriale geesten, het Koninkrijk nu (the Kingdom Now – Restorationisme), onderscheiding van geesten en bevrijding.

Namens de werkgroep

Rien v.d.Kraats

Lijst van verwijzingen.

- (*1) Programmablad “Opwekking” van de Pinksterconferentie Walibi-Flevo van mei 1999, blz. 37: aankondiging op de conferentie door tv-presentator van de E.O. Otto de Bruine; Artikel “Nieuw Kamperdagblad” dd. 25 mei 1999
- (*2) Internet: 13 april 1999, Emmanuel Harvest Church Swainsboro en 20 april 1999 dhr. R.Brasset

- Spokane, beide plaatsen in de U.S.A.
- (*3) Dhr. Hans Frinsel, prof. Dr. J.W.Maris, dhr. H.P.Medema, dr. M.J.Paul, dhr. C. v.d.Laan, dhr. Hans Keizer.
 - (*4) Autobiografie: "Het gebed, het avontuur van de ziel" ds. Schuller, blz. 37
 - (*5) Boek "Het gebed, het avontuur van mijn ziel met God" van ds. Schuller van 1995, blz. 144, 145, 222, 240-244, e.a.
 - (*6) Idem, blz. 194.
 - (*7) Artikel in 'CRN Journal', Engeland dd. Voorjaar 1999 blz. 8 van Don Matzat; brochure Cecil Andrews Noord Ierland: "Robert Schuller, Satellite Saint or high-flying heretic" blz. 3.
 - (*8) Idem brochure blz. 8.
 - (*9) Boek "Het gebed, het avontuur van mijn ziel met God" blz. 123, 258 en 259
 - (*10) Blad "Berean Call" van David Hunt dd. September 1996.
 - (*11) Boek "Het gebed, het avontuur van mijn ziel" blz. 142.
 - (*12) Idem blz. 129.
 - (*13) Video's dd. 21-4-'96 en 28-4-'96
 - (*14) Blad "Berean Call" dd. mei 1998, video dd. 28-4-'96
 - (*15) Hans Frinsel - Mijdrecht, Ben Hogewoning – Utrecht, David Hunt – U.S.A., Joseph R. Chambers – U.S.A., Cecil Andrews – Noord Ierland, David Matzat – Engeland.

Lijst van geraadpleegde literatuur en video's.

- "Postmodern Bestaan" boek uit 1998 van Coert H. Lindijer; ISBN 902390966-6.
- "Peace of mind through possibility thinking" boek uit 1977 van Robert H. Schuller; ISBN 0-515-08985-0.
- "Selfesteem, the new reformation" boek uit 1982 van Robert H. Schuller; ISBN 0-515-08912-5.
- "Succes is never ending, failure is never final" boek uit 1988 van Robert H Schuller; ISBN 0-553-28182-8
- "Power thoughts, achieve your true potential through power thinking" boek uit 1993 van Robert H. Schuller; ISBN 0-06-109252-5.
- "Het gebed, het avontuur van de ziel met God" boek uit 1995 van Robert H. Schuller; ISBN 990-6057-886-4.
- Video's kerkdiensten Hour of Power: 3x maart 1996, 3x april/mei 1996, 3x april 1999.

Stichting: Werkgroep "Terug naar de Bijbel"

Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur: Voorzitter -ing. M. v.d. Kraats
 Secretaris - A.A. Doorn
 Penningmeesteres - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder Nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)

Banknummer: 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)

Postgiro: 7415978