

Nieuwsbrief nr. 17
Vijfde jaargang
Verschijnt 3 à 4 maal per jaar
Oplage ca. 900

Kampen, 12 oktober 1999

WERK GROEP


TERUG NAAR DE BIJBEL

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

In onze vorige brief is aangekondigd dat wij zouden gaan schrijven over de goede en minder goede zaken bij het uitdrijven van boze geesten. Wij willen deze brief beginnen met een waar gebeurd verhaal. Het verhaal is geverifieerd door enkele leden van de werkgroep en de personen van het verhaal worden elke zondag in de gemeente door deze leden gezien en meegemaakt. Het verhaal heeft al eerder publiciteit gekregen in december 1995 in het blad "De Heilsfontein"(*1). Wij hebben het verhaal bewerkt in overleg met de voorganger van het echtpaar en hebben uit piëteitsoverwegingen gefingeerde namen gebruikt.

Hoe bestaat het in deze moderne tijd?

Peter en Ina waren nog niet zolang geleden getrouwd. Peter had werk en ook Ina had een aardige baan. Van huis uit waren zij kerkelijk opgevoed, maar het geloof kreeg bij hen niet zoveel aandacht. Het was geen levend geloof dat zij beleefden. Verder waren alle factoren in hun huwelijk aanwezig om een gelukkig gezin te gaan vormen. Alleen die rug van haar, daar kreeg zij steeds meer last van. Geen dokter of therapeut kon er iets aan doen. Uiteindelijk werd een chiropractor, die tevens het magnetiseren beoefende, ingeschakeld. En wonderlijk genoeg gingen de rugklachten over. Het leven lachte hen weer toe en volgens de huisdokter kon er nu aan een baby gedacht worden.

Intussen was Ina bij tijd en wijle zeer ongelukkig. Op de tv had zij een programma over reïncarnatie gezien en dit boeide haar enorm. Ook was zij verzot op horrorboeken, die zij uit de leeszaal haalde. Hun kerk bezochten zij elke zondag trouw, maar desondanks werd Ina depressief en zelfs agressief. Toen er zich een baby aankondigde voorspelde de magnetiseur een jongen en een meisje, het werd een meisje. Ina, die liever een jongen had gehad, was boos en handelde soms agressief naar de baby. Peter was hierover zeer bezorgd en verdrietig. Hij raadde haar aan om haar agressie op iets anders af te reageren. Ina deed dit ook en beschadigde zichzelf door met een aardappelschilmesje of een heet strijkijzer snij- en brandwonden te maken op haar lichaam. Zij deed dit onder haar kleren, zodat de buitenwacht dit niet zou bemerken. Deze dwangagressie vond zij aan de ene kant verschrikkelijk en aan de andere kant gaf het haar een heerlijk masochistisch gevoel. De agressie ging erdoor weg, maar zodra de wonden begonnen te genezen kwam die weer in alle hevigheid opzetten. De huisdokter en het Riagg werden ingeschakeld zonder resultaat. Intussen was Ina gestopt met naar de kerk gaan. Goede raad was duur. Door een samenloop van omstandigheden kwam er, via de schoondochter van de voorganger van de plaatselijke pinkstergemeente, een gesprek. De voorganger en zijn vrouw luisterden rustig naar het relaas van Ina, aangevuld door Peter. Het was een triest verhaal en het echtpaar was ten einde raad. De voorganger begon vanuit de Bijbel hen uit te leggen dat er bij God hoop was voor hen. Aandachtig luisterden zij en toen hij vroeg of hij met hen mocht bidden was dat direct goed. Tijdens dit gebed noemde hij het bloed van Jezus Christus. Ina, die het erg benauwd had tijdens het bidden schreeuwde plotseling: "Laat dat, laat dat!" Zij sprong op van de bank en vloog de voorganger aan. Deze op zijn beurt riep: "Demon, ga uit van haar ter wille van Jezus en Zijn werk op Golgotha". Hij had geen tijd om na te denken, geen tijd om zijn oudsten te raadplegen, geen tijd om de gemeenteleden om gebed te vragen, geen tijd om te vasten. Als in een reflex riep hij: "Eruit in de naam

VERHAAL

**MAGNE-
TISEUR**

AGRESSIEF

**GEBED
VOOR-
GANGER**

van Jezus". Ina werd nog agressiever, zij wilde de voorganger te lijf gaan. Deze riep haar man te hulp en samen probeerden zij Ina op de grond in bedwang te houden. Intussen bad de voorganger en beval de demon Ina te verlaten. Na enige tijd van worstelen, zowel geestelijk als lichamelijk – Ina ging nog steeds wild te keer op de grond – hoorden de aanwezigen in de kamer een sissend, hoogtonig geluid, dat uit Ina kwam en toen uit de kamer verdween. Zo, die is verdwenen, zei de voorganger opgelucht. Toen klonk een hele vreemde stem uit Ina haar mond en zei: "Maar ik ben er nog". Heel adrem antwoordde de voorganger: "Dan ga jij er ook uit in de naam van Jezus". "Ik ga er niet uit" was het antwoord. "Je gaat er wel uit" antwoordde de voorganger. Toen kwam er een hoogtonige schreeuw uit de mond van Ina en haar lichaam werd stijf als van een dode. Nadat zij zo enige tijd gelegen had, opende zij plotseling haar ogen en riep: "Wat is hier aan de hand". De voorganger legde met de Bijbel in de hand uit wat er gebeurd was. Het echtpaar was geweldig opgelucht. De voorganger waarschuwde echter, dat de duivel niet zomaar zijn prooi los laat. Zij moest zich nu laten vullen met de dingen van God en zich daar mee bezig houden. Hiervoor zou zij zich moeten bekeren en Jezus Christus moeten aanvaarden als haar Heer en Heiland.

DEMONEN

De volgende dag belde Ina hem in paniek op. Zij vertelde dat zij sinds dat gebed steeds een beeld zag van een figuur die buiten haar stond en die smeekte om weer binnen gelaten te worden. De figuur zag er heel mooi uit, had een fluweelzachte stem, maar was gebonden en kon zich niet bewegen. Alleen gebed, vasten een veel geduld konden haar helpen, Overal volgde de figuur haar. In de keuken stond zij – het was een vrouwelijk figuur – bij het aanrecht en bleef smeken om vrijgemaakt te worden. 's Nachts werd zij wakker en was de gebonden figuur daar. Door gebed samen met de gemeente en door niet toe te geven aan het verzoek van de verleidelijke figuur, verdween deze heel langzaam uit het leven van Ina. Als echtpaar gingen zij trouw naar de pinkstergemeente en kwamen zij tot een positief geloof in Jezus Christus. Het werd hen al gaandeweg duidelijk, dat zij Hem nodig hadden voor de verlossing van hun zonden en dat zij zich bekeren moesten. In de gemeente werden zij na enige tijd gedoopt en op dit moment zijn zij – intussen met twee kinderen – blijmoedige en actieve leden.

GEBONDEN FIGUUR

HERSTELD

Duiveluitdrijving of exorcisme in de geschiedenis.

Al heel ver terug in de tijd is er sprake van bezetenheid van mensen door de duivel of door meerdere duivels. Men kan dit naspeuren in de literatuur en wel hoofdzakelijk in de literatuur van diverse godsdiensten en uiteraard ook in de Bijbel. Wij zullen hieronder per godsdienst de duiveluitdrijving behandelen. Wij zullen de woorden duiveluitdrijving en exorcisme door elkaar gebruiken. De betekenis is hetzelfde, exorcisme is de Griekse naam die ook vaak gebruikt wordt in de literatuur.

BIJ ANDERE GODSDIENSTEN

■ Het judaïsme beschouwt de bezetenheid van koning Saul in (Sam. 16:14-23) als het oudst bekend. In het joodse boek Tobias, dat zowel door de joden als door de protestanten niet wordt erkend als canoniek, wordt de vrouw van Tobias bevrijd van een boze geest ca 200 voor Christus. Uit het nieuwe Testament blijkt, dat duiveluitdrijving bij de joden niet ongewoon was. Als Jezus ervan wordt beschuldigd dat Hij de duivels uitwerpt door Beëlzebul, vraagt Hij aan de joodse beschuldigers door wie hun zonen het dan doen. (Lucas 11:19) In Handelingen verhaalt Lucas hoe enige rondreizende geestenbezweerders tevergeefs de naam van Jezus gebruikten om een boze geest uit te werpen. Het waren zeven zonen van de joodse hoge-priester Skevas. (Hand. 19:13-20) De bekende joodse historicus Flavius Josephus uit de eerste eeuw na Christus noemt in zijn geschriften ook enkele gevallen van duiveluitdrijving. Tijdens de middeleeuwen waren het vooral de Duitse joden die het exorcisme beoefenden. Ook de groep joden die de Kabbala gebruikten in deze periode deden aan exorcisme. Kabbala is een geheime joodse leer die het Oude Testament tracht te verklaren met behulp van letter- en getallenmystiek. Of de joden nu nog aan duiveluitdrijving doen is ons niet bekend (*2).

JUDAÏSME

SPIRITISME

■ In het spiritisme komt uitdrijving van boze geesten ook voor. Het spiritisme is een leer die berust op de veronderstelling, dat onder bepaalde omstandigheden verkeer met de geesten van gestorven mensen mogelijk is. Met behulp van een medium wordt een goede geest opgeroepen, om een demon die in een mens huist, te verdrijven (*3).

ANIMISME

■ Bij het animisme wordt ook duiveluitdrijving bedreven. Animisme is de godsdienst van natuurliefhebbers waarin aanbidding van levenloze dingen als goden een grote plaats inneemt. De toverdokter of sjamaan wordt als tussenpersoon tussen de mensen en de goden beschouwd. In geval van bezetenheid is het de toverdokter die de boze geest door middel van duistere rituelen tracht te verdrijven (*4).

ROOMS-KATHOLICISME

■ Het rooms-katholicisme heeft al eeuwenlang speciale geestelijken die boze geesten uitdrijven. Tot 1972 werden hiervoor speciale exorcisten gewijd middels het z.g. exorcistaat. Nu mag het exorcisme alleen uitgeoefend worden door een priester met toestemming van de bisschop. In februari van dit jaar is een nieuw handboek door het Vaticaan aangereikt aan de bisschoppen. Naast dit grote exorcisme beoefent de kerk ook het kleine exorcisme voorafgaande aan de doop. Zij gaat er daarbij vanuit, dat iemand, voordat deze gedoopt wordt, een kind van de duivel is. Door het doopsel wordt de dopeling daarna een kind van God. Het kleine exorcisme vindt gewoonlijk plaats in het voorportaal van de kerk door de priester in het bijzijn van de peter en de meter (*5).

■ In de oosters-orthodoxe kerken is het eveneens gebruikelijk om voorafgaand aan de doop het kleine exorcisme toe te passen.

Uitdrijven van duivels bij het christendom.

De geschiedenis van het exorcisme in het christendom begint in het Nieuwe Testament bij de bezetenen die tot Jezus gebracht worden. Hij wierp duivels uit op gelijksoortige wijze als Hij zieken genas. Er worden verschillende uitdrijvingen uitvoerig beschreven: twee bezetenen in het land van de Gadarenen (Mat. 8:28-34); de bezetene in de synagoge in Kafarnaïm (Marcus 1:23-27); de bezeten dochter van de Kananese vrouw (Mat. 15:21-28); de maanzieke knaap (Mat. 17: 14-21); de doofstomme bezetene (Mat. 9:32-34) en een stomme en blinde bezetene (Mat. 12:22-30). Deze gebeurtenissen vinden we op meerdere plaatsen in de evangeliën.

JEZUS

■ De discipelen dreven ook duivels uit tijdens hun twee uitzendingen naar de omliggende steden en dorpen: een keer met zijn twaalven en een keer met zeventig personen, twee aan twee (Lucas 10:1-17 en Mat. 10:5-40). De apostel Paulus dreef de waarzeggende geest uit bij een slavin in Filippi (Hand.16:16-18). Daarnaast wordt in Handelingen zijn naam verschillende keren genoemd in verband met het uitdrijven van boze geesten. Rijst nu de vraag hoe het na de dood van de apostelen is gegaan.

DISCIPULEN

■ De geschriften van de kerkvaders in de eerste vierhonderd jaar, schenken niet veel aandacht aan het exorcisme. Hieruit mogen wij concluderen, dat het exorcisme niet direct in de belangstelling stond. Zij waren de meeste inkt kwijt aan het weerleggen van de ketterijen, die de kerk trachtten binnen te sluipen zoals het gnosticisme, het montanisme, het sabellianisme en het pelagianisme. De geschiedenis vertelt ons wel dat in de derde eeuw de algemene christelijke kerk voor het uitdrijven van boze geesten speciale mensen, exorcisten aanstelde. De rooms-katholieke kerk, de kerk die uit de algemene christelijke kerk is gegroeid en in de zesde eeuw haar naam rooms-katholiek verwierf, heeft de instelling van de functie van exorcist gehandhaafd. (zie ook hierboven) (*6)

KERKVADERS

■ Het protestantisme. Calvijn heeft het exorcisme niet opgenomen in zijn leerstellingen maar zijn afkeuring uitgesproken over het exorcisme in de rooms-katholieke kerk. De hervormde Luther (1517) handhaafde in de eerste jaren alleen nog het kleine exorcisme voorafgaande aan de doop. Een uitzondering hierop vormt de lutherse predikant Cristoph Blumhardt uit het Duitse plaatsje Motlingen. Hij hield zich intensief bezig met duiveluitdrijving o.a. bij het bekend geworden meisje Gottlieb Dittus. (1838) Sommigen beschouwen deze gebeurtenis als het begin van de bediening van het uitdrijven van boze geesten bij de pinkstergelovigen en de charismatici (*7). Bij deze stromingen wordt het exorcisme ook nu nog in bepaalde gevallen beoefend.

PROTESTANTISME

Hiermee zijn wij, na een speurtocht van ongeveer 3000 jaar, bij ons onderwerp van heden aangeland. Wat heeft de geschiedenis ons nu te leren?

Lessen van de geschiedenis van het exorcisme.

■ Bezetenheid, niet aan tijd gebonden. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die boze machten in zich hadden. Deze demonen veranderden de gedragingen van hen zodanig, dat de omstanders moesten constateren dat zij alleen nog maar bezeten konden zijn. Niet de bezeten mensen zelf hadden deze overtuiging, maar degenen die in hun nabijheid leefden en met de uitingen geconfronteerd werden. Zij brachten hen dan ook naar degenen waarvan bekend was, dat zij boze geesten konden uitdrijven, althans dat zij er iets aan probeerden te doen. Toen koning Saul een boze geest kreeg, riep men David te hulp om hem ervan af te helpen (1 Sam.16:23). Dit lukte dan door de muziek die hij op zijn citer speelde. Echter, de boze geest kwam terug en David werd er steeds weer bij gehaald. Toen David voor zijn leven moest vluchten, vond Saul geen genezing meer. Uiteindelijk nam hij contact op met een vrouw met een waarzeggende geest (1 Sam.28:8-20). Dit werd zijn definitieve einde. Het is te optimistisch gedacht, dat de duivel alleen maar in bepaalde tijdsperioden in sommige mensen zijn intrek kon nemen. Bezetenheid is een vreselijke zaak voor de persoon in kwestie en voor zijn omgeving. Satan zal hier als enige genoeg in scheppen. Te veronderstellen, dat hij dit in de tegenwoordige tijd niet meer doet, is al te optimistisch gedacht. Als hij het de laatste drieduizend jaar gedaan heeft, dan zal hij het nu zeker niet laten.

■ Mensen toegankelijk voor boze geesten. Wij weten niet hoe het de duivel gelukt om bij mensen binnen te komen en daar te gaan wonen. De geschiedenis geeft hier weinig licht over. Bijna niemand van de bezetenen heeft kunnen verhalen hoe en wanneer hij bezet gebied werd. De satanisten uit de satanskerk vormen hierop een uitzondering. Zij aanbidden satan en laten hem bewust in hun leven toe. Het enige dat we vast kunnen stellen is, dat de meeste bevrijde bezetenen zeggen, dat zij in het verleden op de een of andere manier in contact zijn geweest met occulte zaken. Dit zegt overigens weinig van de wijze waarop een demon in een mens kan binnenkomen, wel dat een mens er goed aan doet van het occulte weg te blijven. Van de tijdsperiode van de schepping tot aan de bezetenheid van Saul, weten wij op het gebied van bezetenheid niets. Misschien heeft de beschrijving van het huwelijk van de zonen Gods en de mensen in Genesis er iets mee te maken (Gen. 6:1-4). Zeker weten wij het niet en het blijft voor ons verborgen hoe een mens bezeten raakt. Wij weten alleen dat het zo is bij sommige mensen en dat dit al eeuwen het geval is.

■ Hulp voor de bezetenen. Hoewel wij het met een groot aantal godsdiensten die hierboven genoemd zijn, niet eens zijn, moeten wij wel constateren dat zij er iets aan willen doen. Met de manier, waarop dit gebeurt, zijn wij het niet eens. Maar een zekere “waardering” moeten wij toch voor hen hebben. Zij komen hun medemens in elk geval te hulp. In de afgelopen drieduizend jaar is dit zo geweest en hebben mensen geprobeerd boze geesten uit te drijven. Jezus Christus heeft, tijdens zijn rondwandeling op aarde, het niet alleen geprobeerd, maar het gedaan met autoriteit en met succes. Hij is ook degene die ons het meeste leert over demonen. Wat de profeten uit het Oude Testament niet wisten, wordt in het Nieuwe Testament duidelijk geopenbaard. Op dit punt in de geschiedenis wordt door Jezus ontvouwd wat er werkelijk achter de schermen van bezetenheid gebeurt. Wij komen hier nog op terug.

■ Niet alle mensen bezeten. Gelukkig krijgt satan geen kans om bij iedereen binnen te dringen. Dit beeld ontvangen wij als wij de geschiedenis bekijken. Het gaat meer om enkelingen, die slachtoffer zijn geworden van inwoning door demonen. Zij onderscheiden zich van niet-bezetten mensen, doordat zij zich vreemd gedragen t.o.v. de buitenwereld. Daarom brachten in de tijd van Jezus de naaste gezinsleden of vrienden zulke personen naar Jezus, opdat de bezetene geholpen zou worden. Een uitzondering vormt het onderdeel van de doopplechtigheid van de rooms-katholieke kerk en van de oosterse orthodoxe kerken, z.g. “kleine exorcisme”.

**ALTIJD AL
GEWEEST**

**HOE
NIET
BEKEND**

**GELUKKIG
HULP**

**ENKE-
LINGEN**

Het “klein exorcisme”.

Het uitgangspunt hierbij is, dat alle mensen, groot of klein, die zich buiten de genoemde kerken bevinden kinderen van de duivel zijn. Zij baseren dit o.a. op de bijbelse tekst in het evangelie van Johannes: “Gij hebt de duivel tot vader en wil de begeerten van uw vader doen...”(Joh.8:44) Jezus is hier gewikkeld in een twistgesprek met de Joden volgens de context. Hij zegt hun, dat wanneer zij zondegen, zij zich conformeren met de duivel en zijn begeerten. Daarom zijn zij slaven van de zonde. De joden protesteren hevig, want naar hun mening zijn zij, als kinderen van Abraham, vrije kinderen en zeker geen slaven. Jezus zegt tijdens dit gesprek niet dat zij bezeten zijn, maar stelt alleen hun zonden in relatie tot de duivel aan de orde. Als de gedachtegang van de rooms-katholieke kerk en van de oosters-orthodoxe kerken waar is, dan zijn op dit moment alle buitenstanders van die kerken bezeten. Aan sommige vreselijke gebeurtenissen in de wereld zou men het soms gaan denken. Echter Jezus leert ons dat niet, het zijn de zonden van de mensheid, door de duivel daartoe aangezet, die deze dingen teweegbrengen. De liturgie van de rooms-katholieke kerk over het “klein exorcisme” bij het dopen (de Rituale Romanum) begint met deze zin: “Ga uit van hem, onreine geest en geef plaats aan de Heilige Geest de Parakleet”. Eén van de oosterse kerken, de Syrische kerk zegt het als volgt: “Ik bezweer je, o, boze geest, door God de Vader de Almachtige, en door Jezus Christus Zijn Zoon, en door de Heilige Geest de Parakleet, dat jij eruit gaat, door Zijn macht, van het lichaam dat jij gevangen houdt”(*8). Dit laat niets aan duidelijkheid over. Als werkgroep zijn wij het met de zienswijze in “het klein exorcisme” niet eens. Het doet erg onwerkkelijk aan, dat ook u en wij tot de bezetenen worden gerekend. Wij zullen ons nu verder bezig houden met “het groot exorcisme”.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

OOSTERSE KERK

In discussie met duivels?

Het woord uitdrijving is een woord met een krachtige inhoud. Het is geen vriendelijk verzoek aan de duivel om weg te gaan uit het lichaam van een persoon. Eerder is het een bevel van iemand met autoriteit. Bij duiveluitdrijving heeft men te doen met een gemene en krachtige tegenstander. Wie is nu die tegenstander en hoe komt hij aan die kracht? De Bijbel geeft ons daar een antwoord op. In het Oude Testament is hij direct al in het begin van de schepping present in de vorm van een slang. Daarna wordt er betrekkelijk weinig over hem gezegd. In het verhaal van Job komt hij weer in beeld. De profeten Jesaja, Ezechiël en Zacharia profeteren over hem en openbaren ten dele iets over zijn herkomst (*9). In het algemeen maakt men hieruit het volgende op: de duivel is een gevallen engel, die ongehoorzaam werd aan God; hij bekleedde een hoge positie bij God, maar viel omdat hij aan God gelijk wilde zijn; in zijn val nam hij ongeveer een derde gedeelte van de engelen mee; sinds zijn val is hij een grootscheepse actie begonnen om de mensen op aarde te verleiden tot zonden tegen God; hij is de grote tegenstander van God en de mensen geworden.

TEGENSTANDERS VAN GOD

Jezus was de eerste mens, die in duidelijke en harde bewoordingen satan en zijn werken aan de kaak stelde. Hij wist als mens en als Gods zoon, wie Zijn tegenstander was. Hij wist en maakte openbaar, dat Hij gekomen was om de werken van satan te vernietigen en de mens onder het juk van de gevallen engel vandaan te halen. Jezus gebruikte hierbij krasse termen, welke wij misschien niet eens op onze lippen durven te nemen. Wij willen alles graag in liefde benaderen, want God is liefde, geloven wij. Jezus doet het anders en zegt b.v. het volgende: hij is een leugenaar en de vader van de leugen; hij is een moordenaar; hij is een vijand; hij is een lasteraar (=duivel); hij is een tegenstander (=satan). In Zijn bediening van het uitdrijven van duivels treedt Hij daarom resoluut op. Vaak is het de boze geest die het woord neemt en Jezus in sommige gevallen zelfs begint te paaien b.v. “Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods”(Marc.1:23) Jezus gaat hier nooit op in, maar werpt de boze geest zonder meer uit. Paulus doet hetzelfde in Filippi bij de slavin met de waarzeggende geest. Zij liep hem steeds achterna en riep: “Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogst God, die u de weg tot behoudenis boodschappen” (Hand. 16:17). In plaats van

OPENBARING VAN JEZUS

GEEN GESPREK

dankbaar te zijn voor zo'n reclame, drijft Paulus de boze geest uit zonder enig commentaar van zijn kant. Waarom gaan in onze tijd sommige christenen bij het uitdrijven van demonen totaal anders te werk? Hans Koning schrijft in zijn nieuwste boek "Izebelgeest Oorlogsgodin" dat de geest van deze vrouw, de vrouw van koning Achab genoemd in het Oude Testament, een boze geest was die nu nog op aarde werkt. Van deze boze geest zegt hij o.a.: "We moeten goed begrijpen dat de Izebelgeest geen (gewone) demon is, maar een overheid die weer andere demonen op je afstuurt"(*10). Het bestaan van de Izebelgeest wordt door meerdere mensen gehanteerd. Echter is op bijbelse gronden hierover niets te bevestigen. Het is duidelijk een buitenbijbelse openbaring. Het enige dat God ons laat weten over Izebel is, dat zij een zeer slechte vrouw was, die Israël tot afgoderij heeft verleid. Paul Lehmann, een zendeling in Zaïre heeft een lijst gepubliceerd van negen namen van demonen die hij bij een toverdokter had uitgedreven. Bill Randles, een pinkstervoorganger, die evenals de werkgroep bezorgd is over de huidige ontwikkelingen, vraagt zich af in zijn boek: "Oorlog maken in de hemelse gewesten"(1994), hoe men deze namen te weten is gekomen. "Door een interview met de bezetene? Ik kan het al voor mij zien: "Jij leugengeest, vertel mij de waarheid". Aldus pastor Bill Randles (*11).

**NAMEN
VAN
DEMONEN**

**EERSTE
KEER**

■ Voor zover wij het kunnen nagaan, is Derek Prince omstreeks vijfendertig jaar geleden als een van de eersten begonnen om het spreken tot demonen te introduceren in de charismatische wereld. Omstreeks 1980 schreef hij in zijn brochure "Expelling Demons" (Uitdrijven van boze geesten) hierover het volgende: "In zulke gevallen kan de predikant gebruik maken van zijn autoriteit in de naam van Jezus en elke boze geest bevelen om zijn naam te noemen, waardoor deze zijn natuur en activiteit bloot geeft". In een van zijn nieuwste boeken "Zij zullen boze geesten uitdrijven" beschrijft Derek Prince een situatie in 1963, waarbij hij met de demonen bij een persoon, die bezeten was, in discussie gaat (*12).

■ Vanaf 1963 tot nu is het spreken met boze geesten intensiever geworden. Peter Wagner en mevr. Rita Cabezas de Krumm horen hun bezeten patiënten uit over de hiërarchie in de demonenwereld. Zij zeggen het nodig te vinden, dat zij te weten komen aan wie de betreffende boze geest verantwoording schuldig is in het rijk van de duisternis. Zij houden hele ondervragingsessies met de demonen in de patiënt. De meeste extreme methode van spreken met boze geesten heeft Ken Thornberg ontwikkeld. Hij doet hetzelfde als de hiervoor genoemde personen, maar laat de demonen daarna verdrinken in de gracht gevuld met het bloed van Jezus of hij legt hem op het vuur om hen te roosteren. De meest bizarre dingen noemt hij in zijn bevrijdingsmethode. Wij verwijzen u voor meer informatie hierover naar onze brieven nrs. 8 en 9.

**ONDER-
VRAGING?**

Commentaar werkgroep en onderwerp volgende brief.

Wij zijn van mening, dat personen in de huidige tijd evengoed bezeten kunnen zijn als in de afgelopen drieduizend jaar. De gevallen engel, de duivel is niet veranderd. De voorgangers en oudsten onder ons zullen hiermee rekening moeten houden. Wij zullen ons voor dienen te bereiden, want soms komen deze dingen geheel onverwachts op ons pad. Het verhaal aan het begin van deze brief is hier een voorbeeld van. Wat betreft de wijze waarop boze geesten uitgedreven moeten worden, hebben wij ons in deze brief bewust afzijdig gehouden. Elke voorganger en/of oudsten zullen op de situatie moeten inspringen zoals die zich voordoet. Gods leiding is hierbij onontbeerlijk. Als werkgroep wijzen wij het discussiëren met boze geesten geheel af. De Bijbel leert ons, dat wij ons verre moeten houden van contacten met de duistere wereld. Wij hebben daar niets mee te maken, de occulte wereld is onze wereld niet. In onze volgende brieven zullen wij hier op terug komen. In deze brieven zullen wij de volgende belangrijke onderwerpen behandelen: "Kan een christen ook bezeten zijn?" en "Zijn er territoriale geesten en moeten wij deze bestrijden?"

**WEL
EXOR-
CISME**

**GEEN
DISCUSSIE**

Misleidingen.

■ Welvaart. Onder de titel "Miracle Money" (Wondergeld) heeft dr. John Avanzini, een bekende welvaartsprediker in Amerika, in juni 1999 een dun boekje uitgegeven. De

voorganger Willem Telelepta schrijft in het voorwoord het volgende: “Dit boekje zal een bijzondere bijdrage leveren naast het hoofdwonder..... het wonder van Golgotha! Jezus Christus de Zoon van de levende God! Hij zei zelf in Johannes 3:10: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”. Die overvloed, vooral op financieel gebied, kan men binnenhalen als men een christen wordt, aldus dr. John Avanzini. Om dit te bereiken moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste is het geven van geld aan een fonds, het “Wereld Evangelisatie Fonds”. Dit fonds ondersteunt de bediening van dr. John Avanzini. Het principe is dat men een bepaald bedrag b.v. vijftig gulden geeft. Dit bedrag gaat God vermenigvuldigen met honderd en men ontvangt van God vijf duizend gulden terug. De bijbelteksten ter ondersteuning van dit principe zijn naar het oordeel van de schrijver o.a.: “En Isaak zaaide in dat land (tijdens de hongersnood) en oogstte in dat jaar honderdvoudig”(Gen.26:12) en “Jezus zeide....er is niemand, die huis...of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd...” (Mark.10:29,30) Het gaat te ver om in deze brief aan de hand van de context van deze verzen, het ongelijk van de schrijver aan te tonen. Wij laten dit aan u over. Het streven van dr. John Avanzini is om in het jaar 2000 een paar miljard binnen te halen in zijn fonds. Dit om meer dan vijf miljard mensen te bereiken. Een gemeente in het westen van Nederland houdt zich hiermee bezig, en organiseert seminars over Bijbelse Economie en in het bijzonder het Verbreken van Schulden (*13). Als werkgroep zijn wij het niet met dr. John Avanzini eens en beschouwen dit als schandelijke geld-uit-de-zak-klopperijen. (zie ook brief nr.6 blz.2)

**WEL-
VAARTS-
EVAN-
GELIE**

**BUITEN
BIJBELS**

■ Aflaten. Paus Johannes Paulus II vindt het jaar 2000 een bijzonder jaar en hij laat verschillende dingen gebeuren in dat jaar. Een van deze dingen is, dat hij in de Sint Pieter in Rome een “heilige deur” laat openen. Elke rooms-katholiek die door deze deur loopt, ontvangt een deelaflaat van zijn zonden. Hierdoor zal zijn verblijf in het vagevuur voor een deel verkort worden. De verwachting is, dat miljoenen kerkleden hiervan gebruik zullen maken. Voor hen die geen geld hebben om zo’n dure reis naar Rome te maken, is er een mogelijkheid om in eigen land de deelaflaat te verkrijgen. Men kan daarvoor terecht in de bisdommen. Zo biedt het bisdom Roermond de mogelijkheid aan middels een bezoek aan de St. Christoffel kathedraal in Roermond (*14). In de Bijbel zegt Jezus: “Ik ben de deur der schapen...Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden” (Joh.10:7-9). Een deur kan niet heilig zijn, alleen God is heilig en alleen personen kunnen heilig zijn. Door een fysieke deur lopen zal niemand van zonden verlossen. Dit is een valse veronderstelling van de rooms-katholieke kerk. Overigens komen het verkrijgen van aflaten en het bestaan van het vagevuur niet in de Bijbel voor. In onze brief nr.15 d.d.31 oktober 1998 hebben wij bij deze onderwerpen uitvoerig stilgestaan.

**NIET
WAAR**

**ALLEEN
JEZUS
DE
DEUR**

■ Van gouden vullingen of kiezen wordt niet zoveel gewag meer gemaakt als in het voorjaar. Zo nu en dan bereiken ons nog berichten hierover uit gemeenten. Enkele christen tandheekkundigen hebben de mensen met nieuwe gouden vullingen en kiezen het volgende aangeraden. Ga eerst naar uw eigen tandarts en laat daar zien wat u overkomen is. Deze heeft van elke patiënt een historische kaart waarop alle veranderingen aan het gebit vermeld staan. Laat de tandarts dan schriftelijk bevestigen dat er veranderingen hebben plaatsgevonden zonder zijn of haar toedoen, en dat het goud nieuw is. Tot nu toe heeft er niemand in Nederland zich met zo’n bewijs gemeld.

**NOG GEEN
BEWIJS**

■ Hour of Power. In onze vorige brief hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de prediking van ds. Schuller. Onze conclusie luidde, dat ds. Schuller een vrijzinnig predikant is, die een succesevangelie brengt. De Nederlandse Stichting Hour of Power van ds. Schuller heeft de rooms-katholieke oud-premier Dries van Agt tot voorzitter gekozen. Bij degene die de tv-diensten promoten is o.a. Jan Sjoerd Pasterkamp van de Beregemeenten, die de Toronto-Blessing voorstaan. Jan van de Bosch, oud presentator bij de E.O., maakt ook reclame voor ds. Schuller (*15).

**VRAAG-
TEKEN**

Een goed boek.

Dhr. W.J.A.Pijnacker Hordijk heeft uit zijn schrijverspen een boek tevoorschijn laten komen met de titel: "Toetst alles". Het heeft als ondertitel: "Waarheid en leugen in de christelijke gemeente". De schrijver maakt gebruik van veel informatiebronnen en vermeldt deze onder aan elke bladzijde. Zijn beweringen zijn goed onderbouwd en niet eenzijdig, maar vanuit verschillende kanten bekeken. Het is een goed leesbaar boek en als werkgroep kunnen wij dit boek van harte bij u aanbevelen. (ISBN 90-5829-002-6)

**AANBEVE-
LING**

Draagt elkanders lasten.

De financiële uitgaven voor de nieuwsbrief bedragen per jaar gemiddeld negenduizend gulden. De researchmaterialen als boeken, tijdschriften, videobanden, cassettebandjes, enz. moeten bekostigd worden. Daarnaast zijn er uitgaven voor papier, enveloppen, drukkosten en verzendkosten. Tot nu toe zijn alle rekeningen betaald, dus we staan niet in het rood. Wel hebben wij het verlangen, dat er naast de lezers, die samen met de werkgroepleden de kosten dragen, nog meer lezers een steentje bijdragen. Wij denken hierbij alleen aan de Nederlandse lezers, omdat het voor de buitenlanders vrij lastig is om een gift over te maken. Daarom verzoeken wij u om biddend te overwegen of u met een gift onze lasten wil verlichten. De lasten worden dan over meer personen verdeeld. Voor uw gemak hebben we een acceptgirokaart bijgevoegd.

**MEER
SAMEN
DRAGEN**

Namens de werkgroep

Rien van de Kraats.

Lijst van verwijzingen.

- (*1) Evangelisatieblad Heilsfontein, Adm. En verzending, Voorstraat 40, 9271 KH Zwaagwesteinde, tel/fax 0511 443 444.
- (*2) Jewish encyclopedia 1930, New York; The Standard Jewish Encyclopedia 1958, Jerusalem - Tel Aviv; Judisches Lexikon, Berlin; apocriefe boek Tobias 12:14,15.
- (*3) De grote Winkler Prins onder exorcisme.
- (*4) Boek "Satan Cast Out" blz. 91 door Frederick S. Leahy (uit 1975). Evangelische Kirchenlexikon Vandenhoeck & Ruprecht blz. 1237 t/m 1239. Mondelinge gegevens uit verhalen van zendelingen werpen ook enigszins licht op de zaak.
- (*5) Katechismus 1995 nr.1237 en 1673; Grote Winkler Prins; Lexion des Mittel Alters woord exorcismus; boek "Het geloof van de katholieke blz. 93 en 94 door dr. N.G.M. Doornik; Ned. Dagblad d.d.8-2-99.
- (*6) Grote Winkler Prins woord exorcistaat; boek "Satan cast out" door Frederick S. Leahy, blz. 93/94. (uit 1975)
- (*7) Grote Winkler Prins woord exorcisme; Institutie van Calvijn, boek IV, hfdst. XIX, nr. 24 en 27.
- (*8) Boek Spiritual Warfare door Michael Harper 1970 blz. 125/126; boek 2000 of Christ's Power blz. 181/182 by dr. N.R. Needham 1998.
- (*9) Jes. 14:12-14; Ezech. 28:11-18; Zach. 3:1.
- (*10) Boek "Izebelgeest oorlogsgodin" Hand Koning blz. 117. 1998.
- (*11) Boek "Making war in the heavenlies" pastor Bill Randles 1994.
- (*12) Brochure "Expelling demons" blz. 17; boek "Zij zullen boze geesten uitdrijven" Derek Prince blz. 47 t/m 51, 1998.
- (*13) De Waterpoort gemeente in Houten, folderverspreider mevr. Lien Biewoud, d.d. 19-5-99; boekje "Miracle Money" dr. John Avanzini 1999.
- (*14) Blad "Berean Call" september 1999 Dave Hunt; artikel in Dagblad de Limburger d.d. 16-9-00.
- (*15) Nieuwsbrief Hour of Power april 1999; Uitdaging oktober 1999.

Lijst van geraadpleegde literatuur.

- "Strijd en overwinning van ds. Blumhardt" Jan van Gijs, 1964 uitgeverij Gideon.
- "Opdat u genezing ontvangt" dr. K.J.Kraan, 1974, ISBN 906067 182 1
- "Spiritual Warfare", Michael Harper, 1971, ISBN 0 340 14957 4
- "Satan Cast out, a study in biblical demonology", Frederick S. Leahy, ISBN 0 85151 234 8
- "Expelling demons", Derek Prince, 1980? ISBN 0 934920 18 4
- "Zij zullen boze geesten uitdrijven", Derek Prince, 1998, ISBN 90 75185 18 9
- "Izebelgeest oorlogsgodin", Hans Koning, 1998, ISBN 90 76086 01 x
- "Making war in the heavenlies, a different look", pastor Bill Randles, 1994, ISBN 0 9524672 16.
- "2000 years of Christ's power", dr. N.R.Needham, 1998, ISBN 0 946462 49 6

Stichting: Werkgroep "Terug naar de Bijbel"

Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel.038-3328234

Dagelijks bestuur: Voorzitter -ing. M. v.d. Kraats

Secretaris -A.A. Doorn

Penningmeesteres -J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder Nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)

Banknummer: 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)

Postgiro: 7415978
