

WERK GROEP



TERUG NAAR DE BIJBEL

Kampen, najaar 2006 brief nr. 30

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,
In onze vorige brief d.d. voorjaar 2006 nr.29 gaven wij aan, dat wij nu aandacht wilden besteden aan de verhouding Bijbel en psychologie. Intussen zijn er een aantal vragen van lezers binnengekomen, die van zodanig belang zijn, dat wij besloten hebben genoemd onderwerp voor ons uit te schuiven. De brief zal daarom geheel gewijd zijn aan beantwoording van deze vragen. Omdat tegelijkertijd de gebeurtenissen rondom de gebedsdag 06-06-06 (666) van Ana Mendez in Nederland speelden, zijn wij hier ook op ingegaan. Met een e-mail, die ons bereikte in het voorjaar van 2005, willen wij de brief beginnen. In de loop van de brief zult u zien waarom wij dit publiceren. Overigens hebben wij hiervoor toestemming van de schrijfster, terwijl de namen van de personen gefingeerd zijn. Nu de conferenties van Ana Mendez weer en in versterkte mate in Nederland opgeld doen, zullen wij aan de leer van Ana Mendez uitgebreid aandacht besteden. Omdat Ana Mendez niet zo maar in Nederland werkt, maar dit doet in samenwerking met Mathijs Piet van de Ambassadors Ministries uit Aalsmeer en de Kingdom Rule Ministries van Jan Willem Bakker, komen ook deze namen ter sprake. Wellicht ten overvloede moet u weten, dat wij niets persoonlijks tegen de genoemde personen hebben. Wij moeten deze namen hier noemen om de leer te lokaliseren, maar niet om hen zwart te maken. Voor zover onze kennis reikt, leven zij allen een ordentelijk christelijk leven, waar niets op aan te merken is. Na de inhoud van deze brief, dan eerst het verhaal van de persoon van de e-mail.

Inhoud.

- 1...getuigenis Erica
- 2...profetie Ana Mendez voor 06-06-06 (666)
- 3...leer van Kingdom Rule Ministries van Jan Willem Bakker
- 4...wie is Jean-Marc Bigler?
- 5...oudsten, apostelen en apostolisch team.
- 6...wat is soaken en waar komt het vandaan?
- 7...algemeen o.a over doopformule.
- 8...geraadpleegd

1...E-mail van voorjaar 2005 van Erica

"Geachte broeder van de Kraats,

Een week geleden kwam ik uw site op het spoor, door er over te lezen in het blad "De Uitdaging".

Vijf jaar geleden ben ik tot geloof gekomen, na het volgen van een Alpha- cursus in een S.O.W.- gemeente. Als kind ben ik niet gelovig opgevoed, integendeel, eerder anti.

Wel heb ik zelf altijd gedacht dat er een God moest zijn. Toen ik ongeveer 7 of 8 jaar was, heb ik een soort ervaring gehad, dat ik getroost werd, vanuit het niets. Ik liep van school naar huis en was mijn leven aan het overdenken. Dit zag er verre van rooskleurig uit. Dit bedenkende dacht ik, laat het maar afgelopen zijn. Toen liep ik langs een plantsoen, en er brak een geweldig fluitconcert uit van zangvogels.

Binnenin mijzelf gebeurde er ook iets moois; ik voelde mij getroost en gesterkt en gevuld met liefde. Liefde die ik in het dagelijks leven niet veel tegen kwam.

Ik kwam niet op het idee dat het God zou kunnen zijn, bij ons thuis werd er niet over gesproken.

Wel heb ik op een christelijke lagere school gezeten, waar ik het altijd heel fijn vond, als de bijzondere feestdagen gevierd werden, en om de liederen te zingen.

Toch raakte het christelijke geloof op de achtergrond. En toen ik 20 was ging ik actief op zoek naar de geestelijke wortels onder mijn bestaan.

Helaas zocht ik in de verkeerde hoek, gedurende 35 jaar. Namelijk het paranormale.

Het begon bij een bezoekje aan een waarzegster, die boos op mij werd; ze zei: je weet te veel, verder zeg ik niets meer!

Helaas heeft dat mij niet ontmoedigd verder te gaan op deze weg, er volgden o.a. een mandala tekencursus, bezoeken aan een magnetiseur, en tenslotte het meest huiveringwekkende.

Ik leerde in Friesland channelen, dwz. spreken met zg. engelen. Het contact met die engelen verliep grillig, vaak leek het liefdevol, en soms was het doodeng.

Bij mezelf voelde het zo, dat ik merkte dat het geestelijk steeds slechter ging met mij. Ik koppelde dat niet aan het channelen, omdat ik mij tijdens die sessies juist vaak fijn voelde en gesteund, want ze wilden mij ermee helpen.

Op een bepaald moment kwam er zeer heftige informatie op tijdens het channelen, dat was het keerpunt. Ik begreep 1 ding, en dat was: als ik op deze voet verder ga, eindig ik in een gekkenhuis.

Daarna ben ik door een vriendin op het schoolplein gevraagd voor de Alpha- cursus, waar ik mij op ingeschreven heb. Deze vriendin wist overigens niets van al het occulte, dat zich afspeelde.

Na de cursus kon ik nog niet geloven, dat God waarheid was, en het channelen niet. Daarna kwam het tot een gesprek met de leidster van de Alpha- cursus. Ze zei tegen mij: het channelen is niet goed, ik zal even opzoeken wat er over in staat in de bijbel. Ze hoefde niet te zoeken, want de bijbel viel open, tot 3 keer toe, op de plaatsen waar het stond. Daarna heeft zij met mij gebeden, om mijn leven aan Jezus te geven, en dat wilde ik wel.

Toen besloot ik aan God te vragen, Heer als de satan bestaat, en dat channelen inderdaad van hem was, wilt U het mij dan laten zien. Een paar nachten later droomde ik, dat er een mannetje in mijn slaapkamer was, dit is de satan, zei iemand tegen mij(ik denk God) Kijk er maar goed naar. Ik zag dat het een klein mannetje was, kleiner dan ikzelf, ongeveer 1.40m. Deze figuur keek mij aan met een blik vol haat. Ik dacht; eigenlijk moet ik bang worden, maar dat gebeurde niet. De stem zei tegen mij: je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. De volgende dag, heb ik alles wat met het occulte te maken had, weg gedaan. Binnen zeer korte tijd merkte ik, dat de depressie weg was, en de onrust.

Daarna heb ik vaak gebeden, dat ik niet meer misleid wilde worden.

Ook heb ik tegen God gezegd, ik wil U helpen om de mensen tegen het occulte te waarschuwen, want het bleek al snel dat sommige christenen dit vermengen. Ze lezen Harry Potter, tekenen mandala's, gaan op yoga, enz. Ik was nog naïef en dacht dat ze wel blij zouden zijn met mijn goede raad, maar tot mijn grote verbazing waren ze dit niet. Eerder gingen er hakken in het zand.

De personen Jan en zijn vrouw Tineke, die mij via de bijbel had gewaarschuwd voor het channelen, namen mij 3 jaar geleden mee, naar een conferentie van Ana Mendez in de LEG gemeente Schiphol-Rijk in Aalsmeer.

Deze ging over geestelijke oorlogvoering, en het vrijzetten van gebieden, zodat deze bereikt kunnen worden voor het evangelie. Deze Ana Mendez had profetieën over Nederland. Ze was er voor de 2^e keer. Het jaar daarvoor had ze geprofeteerd, dat God Nederland zou schudden. Daarna bleek dat Pim Fortuin doodgeschoten werd en er geen kabinet met hem gevormd kon worden. Dit zag een bepaalde groepering, die de profetie over Nederland van Ana omarmd hadden, als een bevestiging dat God ingegrepen had!!!!

Deze gedachtegang bezorgden mij een akelig gevoel. Die 2^e conferentie, waar ik zelf bij aanwezig was, van Ana Mendez, vond ik alsof er een soort tsunami op je af kwam.

Overdonderend, ik vond het een heel moeilijke dag, er werd veel gesproken en gebeden en gezongen in tongen. Daar kreeg ik een akelig gevoel bij, want het werd niet vertaald.

Ondertussen bad ik zelf ook, Heer als dit allemaal niet van U is, bescherm mij dan. Als dit wel van U is, vergeef me dan, dat ik het niet kan accepteren, tot zover, maar leid mij alstublieft in de waarheid hierover.

Ik deelde mijn twijfels met Jan en zijn vrouw, maar die begrepen me niet. Ik had het boek van haar leer wel gekocht, om inzicht er in te krijgen: "Het Schudden van de Hemelen", heette het.

Dit boek overtuigde mij niet, ze gebruikte bijbelteksten die ik niet als zodanig uit kon leggen, zoals zij dit deed. Zelf had ik Paulus nergens zien schrijven over geestelijke oorlogvoering, het uit drijven van demonen boven gebieden, om het rijp te maken voor het verkondigen van het evangelie. Hij verkondigde eenvoudig het evangelie.

Jezus zelf dreef demonen uit, alleen bij mensen zelf, nooit bij gebieden.

Pas na 2 jaar, kwam het definitieve antwoord. Toen legde ik de kwestie voor aan een vriendin, die direct zei, dat het onzin was, prietpraat. Toen kwam er helemaal rust over, dat het leugens waren.

Al die tijd, was ik toch nog bang geweest, dat er een kans bestond dat het toch van God zou zijn, en dan zou ik de Heilige Geest bedroeven, door iets van Hem als iets van satan te zien.

Vorig jaar zomer, kwam Tineke me verheugd vertellen van een andere bijzondere bijeenkomst. Ze was naar een dag geweest van Pieter en Helene Bos.

Deze had verteld dat alle landen een soort identiteit hadden. Ook Nederland, met gaven en talenten, en helaas ook zonden, waar voor gebeden kon worden. Als deze zonden beleden zouden zijn, kon God Zijn plan met Nederland ten uitvoer brengen.

Direct dacht ik, dat dit niet van God kon zijn, het verhaal leek op een soort horoscoop, een soort identiteit die je krijgt, waar je net niets aan hebt. Wat heb ik te maken met een zogenaamde identiteit van een land. Als christen ben ik niet eens van deze wereld. En in Christus een nieuwe schepping. Ik ben vrijgekocht met duur bloed.

Na een paar maanden ben ik Jan en zijn vrouw gaan vertellen, dat ik dacht dat het een dwaalleer was, van Ana Mendez, en van Pieter Bos. Dat het de genade van Jezus Christus om zeep helpt, dat ik het niet kon terug vinden in de bijbel. Dat we zelf niets kunnen toevoegen aan onze verlossing, dat we alleen het kruis moesten aanvaarden, voor onze persoonlijke zonden, en dit evangelie moeten doorvertellen aan anderen. Heel eenvoudig. En dit vind ik wel overal in de bijbel.

Dat ik mij grote zorgen maakte, en ook dat er zoveel gebeds en jongerenbewegingen ermee besmet zijn. Het probleem is groot.

Ik denk ook dat Pieter Bos onterecht stelt, dat God met elk land een verbond gesloten heeft, in mijn optiek is dat alleen het geval met Israël

Dit alles is mij niet in dank afgenomen, door Jan en zijn vrouw Tineke. Ze zeiden mij erg kritisch te vinden, dwingend in mijn mening. Ook zijn ze bezorgd dat ik niet genoeg de bijbel zou lezen!!!!!!!!!!!!!!!

Terwijl dit juist mijn bezorgdheid naar hen toe is, ze nemen alles klakkeloos aan, en kunnen dit zelf niet beargumenteren vanuit de bijbel.

Sindsdien is er veel spanning tussen mij en hen. Soms preekt Jan, dat we in de waarheid moeten blijven, en dan zit ik tegen het kerkelijk plafond. Als hij voor zichzelf zou toepassen, wat hij predikt, zou het een stuk opschieten.

Het maakt me ook op een andere manier bezorgt: wat gebeurt er met je, wanneer je jarenlang een dwaalleer vermengt met je geloof, en deze steeds meer ruimte in gaat nemen?

Loopt de behoudenis gevaar?

Raken deze christenen gebonden?

Deze gedachte kwam bij me op tijdens de conferentie van Ana Mendez. Ik voelde toen een soort medelijden. Ana, had net als ikzelf een occult verleden, voordat ze christen werd. In haar boek valt te lezen, hoe ze daarvan werd bevrijd. Daarna is ze de wapens op gaan nemen tegen de demonische machten, boven gebieden, de zgn. territoriale geesten. Toen dacht ik, als dit je leven vult, ben je nog niet vrij van deze duistere wereld.

Op deze manier hebben ze nog steeds greep op je.

Ik heb het idee, dat deze bewegingen aan het groeien zijn, en dat ze elkaar aanvullen en versterken. Als een soort virus.

Dhr. Bos heb ik een paar maanden geleden aangeschreven.

Ik stelde vragen aan hem, en in eerste instantie was hij erg geduldig met uitleggen. Toen er kritiek op kwam, vond hij het moeilijk om vriendelijk en in gesprek te blijven.

Hij vond dat ik eerst volwassen moest worden in het geloof, en net als Mozes 40 jaar in de woestijn moest doorbrengen, voordat ik hem mocht lastig vallen. Mijn wedervraag was, of hij liever wilde dat ik 40 jaar zou wachten, om hem te vertellen, dat hij een dwaalleraar was. Zelf zou ik het liever eerder willen horen.

Ik heb het idee, dat het op deze manier ook steeds moeilijker wordt voor God om ons duidelijk te maken, dat we zelf zondig zijn. De focus ligt immers op de toegang die satan zou hebben boven Nederland. De gedachte dat satan toegang heeft tot de eigen gedachten via een dwaalleer, een misleiding, wordt direct naar het rijk der fabelen verwezen.

Als argument gebruikt men dan, dat een wedergeboren christen niet misleid kan worden(tekst van Jan en zijn vrouw). Dus kan dit met hen niet het geval zijn.

Dit is natuurlijk de ultieme misleiding. Er vanuit gaan dat je nooit misleid kunt worden.

Volgens mij is dit ook niet bijbels.

Saul bv. begon leuk en werd zelfs gezalfd, maar eindigde op een dwaalspoor. Offerde op eigen houtje, zonder te wachten op God. En raakte uiteindelijk buiten zinnen.

Jezus waarschuwt veel voor de wolven, en de dwaalleraars die komen. Ze komen door de achterdeur naar binnen om te roven en te stelen.

Als we automatisch het goede zouden kiezen zouden we deze waarschuwing niet nodig hebben. Maar volgens Paulus moeten we juist afrekenen met de begeerte van het vlees.

Toverij komt uit het vlees, dat begrijp ik nu. En sommige christenen zijn goed in staat dit te mengen. Toverij en christendom. Waar gaat het fout?

Het is een lange mail geworden, maar ik ben erg blij met uw brieven, voor iedereen toegankelijk te lezen.

Ik dacht dat ik bijna alleen stond, samen met de vriendin, in het met argwaan bekijken van de activiteiten van christelijk Nederland. Heel sporadisch hoor je een tegengeluid binnen evangelische kringen.

Zoals van een Otto de Bruine. Deze heeft vorig jaar gepreekt over de strijd in de hemelse gewesten, en dat daarmee op de loop gegaan wordt. Hij waarschuwde daartegen.

Nogmaals bedankt voor uw werk, Gods zegen voor u, en misschien schrijft iemand van uw werkgroep mij terug. Groeten van Erica. "

2...Profetie Ana Mendez voor dinsdag 06-06-06 (666)

Zij is een bekeerde voodoo-priesteres uit Mexico. Na haar bekering, die plaatsvond doordat Jezus zelf aan haar verscheen in haar slaapkamer toen zij achttien jaar oud was, is zij van Jezus gaan getuigen. In haar boek "Oorlogsvoering op hoog niveau" schrijft zij hierover het volgende: *"Plotseling kon ik mijn omgeving niet meer zien en bevond ik mij in een geweldige extase. Ik begreep niet wat er allemaal gebeurde, maar mijn ogen konden de Heer Jezus in al Zijn majesteit zien! Ik werd ondergedompeld in Gods wijsheid en liefde. Gedurende deze ervaring was ik in staat om te zien hoe alle kennis naast elkaar bestaat en geopenbaard werd. Niets werd voor mij verborgen.*

Onhandig schreef ik op een stuk papier terwijl de Heer sprak. Ik weet niet hoeveel uren er voorbij gingen toen het visioen stukje bij beetje begon te vervagen. Ik bevond mij op de grond met tranen doorweekt, met een stuk papier in mijn hand waarop stond: "'Ik ben jouw Heer, Jezus Christus en Ik ben gekomen om te zeggen, dat ik Mijzelf op zeker moment aan je kenbaar zal maken. Jij zult mijn dienaar zijn en Ik zal naar je toekomen door een man met blauwe ogen." (blz. 20 uit het genoemde boek)

De afgelopen dinsdag in juni, 06-06-06 was een belangrijke dag voor Ana Mendez. Volgens haar was deze dag heel belangrijk, omdat de datum 06-06-06 de getallen bevatte van het beest uit Openbaring. Wat zij geprofeteerd heeft aan gebeurtenissen op deze dag is niet mis. Voor ons als medechristenen, is de uitkomst van haar profetieën een graadmeter of zij een echte of een valse profetes is.

---"De wereld is in beroering. Jezus staat op het punt de wereld te bezoeken met zijn gerechtigheid en heerlijkheid. God zet zijn volk vrij om zielen te redden, meer kerken te beginnen, meer zorg voor de armen te hebben en de hele gemeenschap waarin wij leven te veranderen. We zullen manifestaties van zijn Heilige Geest zien. Hele steden zullen in één dag tot geloof komen. De kerk staat op het punt de meest fantastische oogst binnen te halen, terwijl de krachten van het kwaad tegelijk steeds meer antichristelijke geesten vrij zetten om de kerk tegen te houden met het bereiken van Gods doel. Het is oorlog!"

---"Ik ben er heel zeker van dat God mij profetisch heeft gezegd dat dit het plan van de vijand is, en dat Hij wil dat het lichaam van Christus over de hele wereld in actie komt om de machten van satan te neutraliseren en hem te verslaan. Ik geloof dat God wil dat over de hele wereld een fantastische dag van lofprijs en aanbidding komt, zodat er een weg geopend wordt van de hemel naar de aarde, waardoor Hij zijn troon overal op aarde kan vestigen. God liet me heel duidelijk zien hoe zijn heerlijkheid neerdaalde op alle plaatsen op de aardbol waar mensen Zijn stem hadden verstaan en meededen aan deze viering."

God heeft ook aan haar de strategie geopenbaard hoe dit allemaal moet gebeuren:

---"I Roep de apostelen, profeten, voorbidders, en alle heiligen over de gehele wereld op om een machtig leger te vormen, zich samen te binden en 6 juni 2006 te heiligen als een dag van aanbidding in alle steden over de hele wereld..... Het is belangrijk om de bijbelse getallen in

gedachte te houden, lees Jesaja 66:6 : "Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van de Here, die vergelding brengt over zijn vijanden."

---"2 God heeft gesproken en zei dat Hij verlangde, dat er die nacht van lofprijs, drie keer hoornsignalen van de sjofar moeten weerklinken over de hele aarde, zij moeten het geluid van de overwinning uitblazen...Ik zie al duizenden sjofars voor mij die gebruikt gaan worden. Zij zullen uur na uur gebruikt worden en de vreugde van onze Redder en Opperbevelhebber uitblazen."Wanneer ik op de hoorn blaas met allen die bij mij zijn, dan moet ook gij op de horens blazen rondom de hele legerplaats en roepen: Voor de Here en voor Gideon (lees Ana Mendez, zij is immers gebedsgeneraal) Richt.7:18 "

---"3 Als wij in eenheid aan het aanbidden zijn, aan het lofprijzen zijn en op de sjofar blazen, moeten de mensen die bij elkaar zijn Gods apostolische woorden spreken over hun eigen regio en voor de hele wereld. Dit is een tijd van apostolische en profetische declaraties. God heeft ons de kracht gegeven Zijn soevereine wil voor dit uur te verklaren.

Wij verklaren:

-- "De kracht van de Heilige Geest voor een grote zielenoogst."

-- "Er zullen meer mensen opstaan die kerken zullen oprichten op alle continenten over de hele wereld."

-- "Mededogen om de armen te ondersteunen waar zij zich ook bevinden."

--"De gemeenschap zal veranderen zodat Gods wil gedaan zal gaan worden op de aarde alsook in de hemel."

Alles wat hierboven is geschreven is aangehaald van de website: www.ambasmin.org Hier is Mathijs Piet de leider van. Hij heeft nauwe banden met Ana Mendez, regelt haar conferenties in Nederland en heeft op zijn site de hele profetie van haar neergeschreven. Waarschijnlijk is via deze site ook het verslag in de media over de 06-06-06 dag gebracht.

Commentaar werkgroep:

We wachten maar af of het echt is of vals. Wij merken wel op, dat Ana Mendez teksten aanhaalt, die niets met de profetie te maken hebben. Zowel Jes.66:6 als Richt.7:18 zijn uit het verband gelicht. Ook is het steunen op getallen in de Bijbel niet de gewoonte. De geheimzinnige Joodse Kabbala houdt zich bezig met getallen en cijfers, om de Bijbel te verklaren. Dat beschouwen wij toch occult als christenen. Het gebruiken van het getal 666, het getal van het beest uit Openbaring is niet logisch van de zijde van God. Wat heeft een Heilig God nu te doen met het getal van het beest? Waarom dit afschuwelijke getal nu in te zetten voor een grootscheeps offensief om een oogst aan zielen binnen te halen? Hier klopt iets niet volgens ons. Overigens is 06-06-06 niet hetzelfde als 666, het is naar onze mening gezocht om een bepaalde visie waar te maken. En over deze visie willen wij praten in het volgende onderdeel van deze brief.

Ps. Op het moment van de publicatie van deze brief waren er nog geen tekenen van vervulling van de profetieën van Ana Mendez. Op de website van Piet Matthijs staan al wel vanaf de 06-06-06 dag 14 verslagen van groepen christenen in Nederland over hoe zij de dag hebben ervaren. Wij vonden de inhoud zeer beschamend voor de christelijke wereld en willen daarom niets ervan in onze brief hebben staan. Voor belangstellenden verwijzen wij naar de betreffende website.

3...De leer van Kingdom Rule Ministries van Jan Willem Bakker

De naam van deze bediening drukt uit wat de bedoeling is nl. Regeren/Heersen in het Koninkrijk van God. Volgens deze leer moeten de christenen nu al gaan heersen op de aarde, als voorbereiding van de komst van het Koninkrijk, als Jezus terug komt in zijn duizendjarig rijk. Dit regeren of heersen heeft veelal te maken met het strijden tegen en onderwerpen van demonen en demonische invloeden hier op aarde. Om dit doel te verwezenlijken, moeten de

christenen eerst goed nagaan, om welke demonen het gaat en waar zij het meest actief zijn. Hiervoor maakt men gebruik van verschillende instrumenten als spiritual mapping, het in kaart brengen van de geestelijke geschiedenis van de plaats of streek, het lezen in geschiedenisboeken hoe slecht onze voorouders zich gedragen hebben, het ontvangen van geestelijke leiding van God over de demonische toestand in een bepaald gebied.

Het uitgangspunt is dat al het kwaad op aarde wordt veroorzaakt door demonen. Zij proberen steeds het werk van God te verstoren, oorlog te ontketenen, en rampen te veroorzaken. Dit is echter in tegenspraak met de verhalen van de Bijbel, waarin de mensen de oorzaak zijn van heel veel ellende. Het begrip zonde en de zondige natuur van de mensen wordt niet genoemd als oorzaak. Dat die mens zich laat beïnvloeden door de duivel en zijn trawanten en daardoor tot zonde komt, wordt niet geleerd. In al de ongeveer vijftig bladzijden van de vier hoofdartikelen van Jan Willem Bakker op het internet wordt alleen maar gesproken over de macht van de demonen die verbroken moet worden. Dit is een eenzijdig en een gevaarlijk standpunt. Men raakt helemaal verward in duivelse theorieën, waarbij het schijnt dat alleen de mens op aarde hier iets aan kan doen. God zelf lijkt machteloos en moet maar toezien hoe de mensheid zich uit deze situatie probeert te redden. En daarvoor is nu o.a. de Kingdom Rule Ministries gekomen en gaat ten strijde. Profetes Ana Mendez gelooft eveneens in deze leer. In haar profetie over de 06-06-06 van afgelopen dinsdag schreeuwde zij uit: "Het is oorlog!" (zie eerste aanhaling hierboven) De hele actie van haar op die dag is gericht op vechten tegen de demonen.

Jan Willem Bakker heeft een universitaire opleiding gevolgd in antropologie, dit is de leer van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. In zijn genoemde artikelen zegt hij dat de inhoud gebaseerd is op voorbeelden uit de Bijbel, uit de oude geschiedenis en uit het heden en het recente verleden. In de praktijk blijkt, dat bijna niets gebaseerd is op de Bijbel, bijna alles heeft hij uit zijn studie aan de universiteit gehaald. En deze lessen zijn uiteraard niet christelijk, maar betreffen heidense toestanden in het verleden. Het afgodische aspect wordt uitgebreid behandeld en wekt weerzin en afschuw bij de christelijke lezer. De schrijver heeft daarbij als doel aan te tonen, dat door dit heidens verleden alle mensen besmet zijn door demonen en dus bevrijd moeten worden. En hoe werden deze mensen dan besmet? Heel eenvoudig doordat zij afgoden aanbaden en aan hen offerden, tenminste volgens de leer van Jan Willem Bakker. De Bijbel leert dit nergens, wel leert zij dat het aanbidden en offeren aan afgoden een grote zonde is, waar God een vreselijke hekel aan heeft. Verschillende profeten waarschuwen tegen deze zonde en maken daarbij de afgoden zelfs belachelijk. Wij willen hier even de profeet Jesaja aan het woord laten. In Jes.44:6-20, met als opschrift boven deze perikoop: "De onmacht der afgoden", wijdt hij uit over de onzin van deze beelden en maakt er zelfs een bespotting van. *"Hij velde ceders voor zich.....En dat dient de mens tot brandhout.....de helpt daarvan verbrandt hij in het vuur....en het overblijfsel verwerkt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld, knielt daarvoor neer, buigt zich, aanbidt het en zegt: Red mij want gij zijt mijn god! Zij hebben geen kennis en geen inzicht.....zou ik neerknielen voor een blok hout? Wie zich met as bezig houdt, die heeft zijn bedrogen hart verleid; hij redt zijn leven niet en vraagt zich niet af: Is er geen bedrog in mijn rechterhand?"*

Zoals u ziet wordt er in deze perikoop, die als het ware over heel het proces van het maken van een afgod tot het eindresultaat na de aanbidding, niets gezegd over de duivel of zijn trawanten. Nee, we hebben hier gewoon te maken met een mens die zonde doet en in vertwijfeling is na afloop. En dit komen we overal tegen in de Bijbel. Dat in elke afgod een demon huist is een verzinsel van de laatste veertig /vijftig jaar, ons aangepreemd door de bevrijdingsdienaars. Door de leringen van mensen als Peter Wagner van de Global Harvest

Ministries, Pieter Bos en nu ook Jan Willem Bakker en Ana Mendez wordt ons gevraagd te geloven, dat alles of bijna alles, hier op aarde is gedemoniseerd o.a. door de afgoderij van het verleden. Nu weten wij dat afgoden vaak te maken hebben met geestenverering en dat het verstandig is om uit de buurt te blijven van demonendansen, aanroepen van de geesten van de voorvaders, e.d. Maar om nu al het kwaad op aarde te toe te schrijven aan demonen of demonen netwerken leert ons de Bijbel niet.

De mensen die dit wel geloven menen te hebben ontdekt, dat er lagere en hogere demonen niveaus zijn, waar tegen gestreden moet worden. Het lage niveau bevindt zich onder de christenen, die gebonden zijn aan demonische machten en/of bezet zijn door deze machten. Hier moet plaatselijk mee afgerekend worden, vandaar de reclame voor de beweging van Cleansing Stream, die in de gemeente in samenwerking met de voorganger en speciaal hiervoor getrainde gemeenteleden, de christenen moet reinigen. Dit is dus de oorlogsvoering op laag niveau. Het boekje van Chris Hayward is geschreven als handleiding hiervoor. De titel zegt genoeg: "Als een stroom die schoonspoelt". In het verleden (zie brieven nrs. 17, 18, 19, 20 en 21) hebben wij uitgebreid over deze zaken geschreven. Ons standpunt en eindconclusie was toen en is nog steeds, dat wij niet geloven in de noodzaak van bevrijding van christenen, maar in de bijbelse waarheid, dat Christus ons verlost heeft van onze zonden door te sterven aan het kruis op Golgota. Wat de leer van o.a. Kingdom Rule Ministries ons geeft is een eigen verzinsel en wijkt absoluut af van wat de Bijbel ons leert. Wij moeten streven naar heiliging, niet door deel te nemen aan een bevrijdingsessie op een laag demonenniveau, maar door ons van de zonde te bekeren/af te wenden. Deze zonde wordt niet veroorzaakt door een of meerdere gevallen engelen, maar door ons eigen zondige ik. Kingdom Rule Ministries, Cleansing Stream, Ana Mendez en andere soortgelijke bevrijdingsbewegingen hebben het heft uit Jezus handen genomen en dit in eigen handen gesteld. Nu is de heiliging van de gemeenteleden van hen afhankelijk geworden.

Nog is de maat van onbijbelse leringen van genoemde bedieningen niet vol, want volgens hen bestaat er ook bevrijding op hoog demonenniveau. Ana Mendez heeft een boek geschreven met als titel: "Oorlogvoering op hoog niveau". Wat houdt dit in? Ook hier heeft Jezus niets meer te zeggen, want de christenen moeten de hogere demonen aanvallen en uitschakelen. Men meent te hebben ontdekt tijdens de studie/research over geestelijke tegenstand in bepaalde gebieden en streken op aarde, dat dit veroorzaakt wordt door hele hoge en belangrijke demonen. Deze hebben zich terplekke genesteld in gebouwen, monumenten, bossen, meren, bergen, e.d. Wil God kunnen doorbreken in die streken en mensen tot bekering laten komen, dan moet zijn Gemeente eerst ten strijde trekken en deze hoge demonen verjagen en/of binden, zodat deze streken bevrijd worden. Een en ander is allemaal te lezen in de vier artikelen, die Jan Willem Bakker op zijn website heeft staan. www.kingdomrule.org Ook hier hebben de christenen het heft in eigen handen genomen en God moet toekijken of het hen gelukt de hoge demonen te grazen te nemen. Wij vinden dit allemaal menselijke verzinsels, die volledig in tegenspraak zijn met de Bijbel.

Als Jezus nog op aarde is, maar al wel opgestaan en verheerlijkt is, geeft Hij het zedingsbevel als laatste opdracht:

"En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Dit waren zijn laatste woorden; de apostelen hebben deze heel gehoorzaam uitgevoerd. Niets wijst erop dat er demonen verjaagd moesten worden tijdens de uitvoering van dit bevel. Wie er wel demonen bijhaalt ontkracht de opdracht van Jezus. Alle macht in hemel en op aarde is in de handen van

Jezus en als wij in deze machtspositie van Christus het evangelie vertellen, dan komen mensen tot bekering en wordt zijn Koninkrijk gebouwd. Uiteindelijk heeft op deze manier dit evangelie na 2000 jaar ook u en mij bereikt. Hier kwam geen duivelsuitdrijving aan te pas.

4...Wie is Jean-Marc Bigler?

Dit is een Franse voorganger, die zich ook bezig houdt met het bevrijden van christenen van demonen of demonische bindingen. Hij houdt daarvoor verschillende bevrijdingsconferenties in Frankrijk. Ook hij predikt geestelijke strijd tegen de demonen. Op zijn website maakt hij reclame voor de verkoop van cassettes van diverse buitenlandse predikers. Een aantal van hen zijn bij ons bekend, wij noemen u: Ana Mendez, Benny Hinn, Betty Freidzon, Carlos Anacondia, Derek Prince en John Bevere. Deze namen duiden bijna allemaal op soortgelijke bedieningen, als het gaat over demonen. De naam van Billy Graham en Nicky Cruz staan er ook tussen. Van deze mannen weten wij, dat deze niet aan bevrijdingssessies deelnemen of prediken. Dus Jean-Marc Bigler heeft ook wel oog voor andersdenkenden, hetgeen hem tot voordeel strekt. Wel geeft hij op zijn site een aparte lovende aanbeveling over Ana Mendez en dus heeft hij haar hoog als profetes. Tot zover iets over deze Franse broeder. Zijn website luidt: www.enseignemoui.com Hier kunt u een en ander nagaan, als u tenminste de Franse taal enigszins machtig bent.

5...Oudsten, apostelen en apostolisch team.

Om dit onderwerp af te ronden willen wij ingaan op de vraag wie dit allemaal bepaalt. Op de site van Jan Willem Bakker staat aangegeven, dat hij de geestelijke autoriteit om in Nederland geestelijke oorlog op hoog niveau te leiden en mensen hiervoor te trainen, heeft ontvangen van de apostel Rony Chaves uit Costa Rica. Op het internet is een site van apostel Rony Chaves, maar die is voor ons niet toegankelijk omdat alles in de Spaans taal staat. Deze taal zijn wij niet machtig. Wel konden wij aan de hand van zijn agenda ontcijferen, dat hij regelmatig spreekt over het thema: Profética de Intercession de Alto Nivel of wel Profetische gebed op hoog niveau. Verder kunnen wij niets over hem zeggen, ook niet over het feit dat voor Nederland er door een Costericaanse apostel iemand wordt aangewezen. Ana Mendez zegt dat zij in haar bediening onder de bescherming van apostel Peter Wagner staat. Als we dan naar Peter Wagner kijken, dan bemerken wij dat hij niet alleen apostel wordt genoemd, maar ook sinds een paar jaar hoofd is van de Internationale Samenwerking van Apostelen (zie: www.globalharvest.org) Hij wordt dan ook hoofdapostel genoemd. Hoewel de meeste christenen hier weinig of niets van weten, lijkt het erop dat deze groep van christenen zich allerlei zaken aanmatigen en dit voor waarheid verkondigen. Als wij de benoeming tot hoofdapostel van Peter Wagner serieus zou opvatten, dan komt het erop neer dat wij als christenen ons onder zijn gezag moeten stellen. En als wij de autoriteit die apostel Rony Chaves aan Jan Willem Bakker heeft gegeven serieus zouden nemen, dan zouden wij de leringen van Kingdom Rule Ministries zonder meer moeten aanvaarden.

U begrijpt wel, dat wij als werkgroep dit niet zullen doen. Wel zullen wij nu wat dieper ingaan op het feit dat er door bepaalde christenen steeds gesproken wordt over de functie van apostel. Dit dringt des te meer daar er in Nederland ook sprake is van het inzetten van een apostolisch team in bepaalde situaties. Een lezer bracht ons op het spoor van dit team via een boekje en een website van New Covenant Ministries (NCMI) met als website: www.coastlands.org

5.01---Oudsten.

Over de vraag van het aanstellen van oudsten is de Bijbel niet ingewikkeld. Het Woord geeft in de eerste plaats eisen waaraan de aan te stellen ambtsdragers moeten voldoen. De teksten hiervoor hoef ik u niet te noemen, want die toetsing heeft u zelf wel vaker gedaan. (zie hieronder) Uw vraag denk ik, ligt meer op het vlak van wie de bevoegdheid heeft om deze mensen aan te stellen. Hier kunnen we alleen maar putten uit de bijbelse situaties, die wij vinden in het Nieuwe Testament. De functie van oudste was al vanaf het ontstaan van het volk Israël bekend. In Exod.3:16 moet Mozes de oudsten van het volk bijeenroepen. *"Ga heen, vergader de oudsten van Israel en zeg tot hen: de Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jacob is mij verschenen en heeft gezegd...."* Als men het Oude Testament verder nagaat ontdekt men, dat zij een leidinggevende, raadgevende, rechtsprekende functie in de steden en gemeenschappen hadden. In het Nieuwe Testament vinden we de functie eveneens terug, maar dan is deze meer beperkt tot religieuze zaken vanwege de bezetting van de Romeinen. Jezus' uiteindelijke veroordeling tot de dood vond plaats in de vergadering van de oudsten in Jeruzalem. *"Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van hogepriester, genaamd Kajafas en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden."* Matt.26:4 Het is niet bekend hoe deze oudsten aangesteld werden, maar men mag er wel van uitgaan, dat de verkiezing plaatsvond op de toen bekende wijze. Hierbij zal de kwestie van macht en vriendjespolitiek zeker een rol gespeeld hebben. Nu terug naar de oudsten in de christelijke gemeenten. Hierover deelt de Bijbel wel dingen mee. We lezen voor het eerst iets over christelijke oudsten, als er een inzameling gehouden wordt voor een komende hongersnood (geprofeteerd door Agabus) Hand.11:30 Zij moesten voor de verdeling van de gaven zorgdragen. In dit geval wordt niet verhaald hoe deze oudsten er gekomen zijn. Later in de geschiedenis van de jonge gemeenten lezen we dat Paulus met Barnabas in gemeenten in Azië oudsten aanstelt. *"En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden."* Hand.14:23 Deze gemeenten waren eerder gesticht door Paulus en Barnabas en zij beschouwden de aanstelling als een soort afronding van hun evangelisatiewerk. In Titus 1:5-16 zien wij hetzelfde gebeuren, als Paulus Titus opdraagt oudsten aan te stellen, terwijl hijzelf verder trekt. *"Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen, die onberispelijk zijn, één vrouw hebben,....."*

Als we naar de eisen kijken die aan de oudsten gesteld moeten worden, dan kan het haast niet anders of degene die aanstelt moet goed op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie in de betreffende gemeente. Oudsten moeten: *"onberispelijk zijn, één vrouw hebben, gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandig gedrag of van geen tucht willen weten. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdend aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen."* Tit.1:6-9

In de vroege geschiedenis van de kerk zien wij dat de functie van oudste een heel belangrijke was. Als Paulus op het probleem in de gemeente stuit van al of niet de bekeerlingen laten besnijden en de wet van Mozes te onderhouden, gaat hij te rade bij de apostelen in Jeruzalem. In een speciale vergadering van de apostelen en oudsten wordt dit probleem besproken en valt het besluit om de bekeerlingen niet te dwingen zich te laten besnijden en de wet van Mozes te laten houden. Voor Paulus was dit een heel belangrijk theologisch besluit. De brief aan de Galaten is hier heel duidelijk over. We zien nu in verband met ons onderwerp, dat dit belangrijke besluit genomen werd door de aanwezige apostelen en de oudsten in Jeruzalem. Zelfs de hele gemeente was erbij betrokken want tot slot staat in Hand.15:22 *"Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente...."* Op Paulus laatste reis in vrijheid naar

Jeruzalem, neemt hij afscheid van de gemeenten waar hij langs komt. Hij laat de oudsten van deze gemeenten bij hem komen. Zij vertegenwoordigen de leden van de gemeenten, die oorspronkelijk door Paulus zijn gesticht. Hand.20:17 Tijdens deze ontmoetingen zegt hij: *"Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft."* Hand.20:28 Hieruit blijkt ook, dat het ambt van oudsten in die tijd een zodanige zwaarte heeft gekregen, dat Paulus hen opzieners noemt. Aangezien Paulus weet, dat hij hen niet meer zal zien en dat zij voortaan op hun eigen benen zullen moeten staan, waarschuwt hij hen om op te passen voor valse leraren, grimmige wolven. Het ambt van oudste houdt dus ook in, dat hij moet onderwijzen en de gemeente in het rechte spoor moet houden. Tot zover enkele uitweidingen over oudsten, en nu terug naar onze tijd.

Uit het een en ander kunnen we het volgende met zekerheid concluderen:

---het ambt van oudste is een belangrijke taak in de gemeente, dat al vanaf het ontstaan van de gemeente aanwezig was.

---het moet door een ter plaatse bekend persoon worden uitgeoefend.

---de aanwijzing van een oudste moet door een persoon die met de gemeente bekend is, onder leiding van de Heilige Geest plaats vinden.

---die persoon was vroeger: de apostel Paulus zelf; soms deed hij dat samen met zijn helpers Timoteus, Titus, Silas; soms droeg hij hen op de aanwijzing zelfstandig te doen, terwijl hijzelf verder reisde; in al deze gevallen gebeurde de aanwijzing door personen, die bij het ontstaan van de gemeente betrokken waren.

---wij weten niet in hoeverre de plaatselijke gemeenteleden hierbij betrokken waren, maar gezien de eisen die de Bijbel aan het ambt stelt, zullen zij zeker op een af andere manier gehoord zijn.

---ergens in de ontstaansperiode, is er ook een belangrijkste oudste naar voren gekomen, die op een zeker moment de leiding kreeg over de oudsten. Dan duiken ook de titels op met de Griekse woorden presbyteros (presbyter in het Nederlands), episkopos waarvan het woord bisschop is afgeleid. Deze benamingen zijn in de rk-kerk ingeburgerd, maar in de protestantse kerken niet geaccepteerd. Hier zijn de titels predikant, ouderling, voorganger gangbaar. Deze personen zijn dus oorspronkelijk oudsten, die de leidinggevende taken in geestelijke en leerstellige zaken voor hun rekening nemen.

5.02---Apostelen

"Daarom, heilige broeders. deelgenoten der hemelse roeping, richt u oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld...."

Hebr.3:1 De joodse rabbijnen noemde een apostel een sjaliach. Dit woord was een technische term voor een bode met een volmacht, die hem plaatsvervanger van zijn zender maakte. Jezus, zelf een sjaliach van God de Vader, zonderde uit de ruimere kring van zijn leerlingen er twaalf af en kende aan hen de naam sjeloechiem, apostelen, toe. Speciaal aan hen werd vlak voor de hemelvaart van Jezus het bekende zendingsbevel gegeven. In de eerste plaats zegt Jezus daarin: *"Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde"* Dus Hij zegt als het ware, ik ben de sjaliach van God de Vader, ik ben de apostel zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het uitdrukt. Daarna gaat Hij verder met spreken tegen de andere sjeloechiem, de andere apostelen. Hij zendt hen uit over de hele wereld om namens Hem discipelen te maken en deze discipelen te dopen in de naam van de Drieënige God. Een apostel uit de tijd van Jezus heeft dus een duidelijke zendingsopdracht. Maar het bevel van Jezus houdt ook een onderwijzende opdracht in. *"Leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."* Dit is ook in de praktijk omgezet, want veel van het Nieuwe Testament is door de apostelen geschreven. Hun brieven werden heel veel gebruikt en voorgelezen in de gemeenten.

Vanuit de kerkgeschiedenis weten wij dat de apostelen, de sjloechem gehoorzaam geweest zijn en het bevel van sjloechem Jezus volledig hebben uitgevoerd. Dezelfde geschiedenis vertelt ons ook, dat toen Judas zich van het leven beroofde na zijn verraad, de open gekomen plaats na loting in gevuld werd door Mattias (Hand.1:15-26) Hij vormde dus de twaalfde sjloechem. Toen enkele jaren later Jacobus door de joden in Jeruzalem werd vermoord (Hand.12:2), werd er geen nieuwe apostel of sjloechem gekozen. Het waarom geeft de Bijbel niet weer. Als later Jezus voor Saulus verschijnt, terwijl deze bezig is discipelen van de Heer te vervolgen, krijgt ook hij de opdracht van Jezus om zending te bedrijven via een boodschap van Ananias: *"Want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls"* Hand.9:15 Hiermee werd Saulus (later veranderd in Paulus) ook een sjloechem of apostel van de Heer.

Toen de apostelen, de sjloechem één voor één stierven werden er geen nieuwe benoemd. Er was kennelijk geen noodzaak of behoefte meer aan dergelijke functies. Dit was wel enigszins te begrijpen, want alles wat de gemeenten moesten weten over de gang van zaken in hun gemeenschappen stond opgeschreven in de geschriften van de apostelen. Deze circuleerden en hadden breed gezag. Later is hieruit de canon van het Nieuwe Testament vastgesteld. Wel is hierover verschil van mening tussen de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken. De laatste kerken leren, dat er geen behoefte meer is aan uitbreiding van leringen, want de Bijbel is volledig en is de enige bron van gezag. Nee, zegt de rooms-katholieke kerk, er is sinds de dood van de apostelen, de sjloechem een gestage groei van leringen, de zg. traditie van de kerk. Deze wordt op gang gehouden door de apostolische vaders, de opvolgers van de apostelen en deze vinden wij vertegenwoordigt in de bisschoppen. De bisschoppen komen op gezette tijden bij elkaar in concilies en wat daar besloten wordt is dan bindend voor de rooms-katholiek.

Waren er tijdens het ontstaan van de gemeenten geen andere apostelen dan de sjloechem? Ja, maar zij noemden zichzelf apostelen of lieten zich er op voorstaan dat zij ook apostelen waren. *"Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken."* 2Kor.11:13-15 Hiermee was Paulus gauw klaar, desondanks heeft hij er in Korinthe veel hinder van ondervonden.

5.03--- Hedendaagse apostelen, apostolisch team.

Als wij ons bezinnen op het heden, dan kennen wij in de christelijke wereld alleen apostelen in de Apostolische Kerk. De beweging is in 1833 ontstaan op het landgoed Albury in Londen. Twaalf mannen traden op als apostelen en stichtten gemeenten in Engeland, Schotland, Nederland, Duitsland en Amerika. Kenmerken van deze beweging waren de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus, verlangen naar eenheid van de kerk, herstel van de katholieke eredienst met veel ceremonieel, een derde sacrament de verzegeling van de gelovigen (Openb.7:4). Hun streven naar eenheid is niet erg gelukt, want keer op keer is de beweging gesplitst, zodat wij tegenwoordig verschillende apostolische kerken tegenkomen. Wel heeft elke kerk zijn apostel, die een hoofdrol speelt in het kerkelijk gebeuren. Sinds het ontstaan van de Apostolische Kerk is er steeds een grote afstand gebleven van de bestaande christelijke kerken. Wij zouden op dit punt nu op kunnen houden, ware het niet, dat in de afgelopen vijftien jaar er een roep ontstaan is bij de evangelische beweging naar het ambt van apostel. Onder het citeren van het gedeelte tekst Efeze 4:11 spreekt men van het herstel van de vijfvoudige bediening. *"Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars."* In ons geval willen wij ons beperken tot het ambt van apostel, omdat in ons schrijven dit ambt ter sprake komt.

In de christelijk boekwinkels is een boek te krijgen met de titel: "De Apostolische Dimensie" met als ondertitel: Gods plan om zijn kerk naar de eindoverwinning te leiden. De schrijver is John Eckhardt, die zichzelf Apostel noemt.(pag.7). Dr.C.Peter Wagner schrijft een enthousiast voorwoord en zegt daarin dat hij dit boek als verplichte literatuur zal aanwijzen voor zijn studenten aan het Fuller Seminarie in de USA. Wij willen hier enige uitspraken van Peter Wagner aanhalen, omdat hij overtuigd voorstander is van het weer terugbrengen van apostelen in de gemeenten. *"In de jaren 1990 is God begonnen met het herstellen van de gave en het ambt van apostel. Dit mag op het eerste gezicht klinken als een simpele constatering, maar de implicaties zijn verstrekkend. Het lichaam van Christus heeft een aanzienlijk vollediger vorm dan ze ooit heeft gehad, misschien wel sinds het Nieuwe Testament. Dit betekent, dat God nu gereed staat om dingen door zijn volk op aarde te gaan doen, die Hij gedurende zeer lange tijd heeft uitgesteld."... "Ik ben dankbaar, dat een snel groeiend aantal leiders nu begint te wandelen in de apostolische gave en het apostolische ambt....John Eckhardt heeft gewoon de gave van apostelschap en de gave van leraarschap." (pag.7)* Wij zouden veel van de inhoud van dit boek hier kunnen aanhalen en bespreken, maar dat voert te ver en maakt de brief moeilijk leesbaar. We zullen ons daarom beperken tot een samenvatting. John Eckhardt gelooft, dat er sinds de dood van de laatste apostelen, de sjeloechiem, een leemte ontstaan is in de christelijke kerk. Deze leemte had opgevuld moeten worden, maar dit is niet gebeurd. Hierdoor is de Gemeente door de eeuwen heen niet tot zijn recht gekomen. Gelukkig is het ambt van apostel door de uitleg van de tekst in Efeze van de vijfvoudige bediening weer opnieuw naar voren gekomen en als dit uitgevoerd gaat worden, dan zal de Gemeente weer tot glorie komen. Daarom beveelt hij aan om in elke gemeente een apostel te benoemen en te plaatsen als hoofd van de gemeente. Dit kan gebeuren door de leidinggevende oudste het ambt van apostel toe te kennen, of door nauw samen te werken met een apostel van buiten de gemeente. Dit laatste gebeurt al in Nederland door middel van het zg. Apostolisch Team. Hierin zijn wereldwijd ongeveer honderd apostelen verenigd onder de naam: New Covenant Ministries International. (website: www.ncmi.net) Wat zijn de taken van de apostelen, die John Eckhardt op het oog heeft in zijn boek? Heel veel, minstens een compleet alfabet of wel 26 aparte taken worden door hem beschreven. Wij zullen er een viertal noemen:

--- *"Meedelen (imparteren) Apostelen hebben de bekwaamheid om geestelijke gaven aan de heiligen mee te delen. Deze impartatie stelt de heiligen in staat hun roeping en bestemming te vervullen (Rom.1:11)*

---*"Openbaring brengen. De apostolische bediening is een bediening van openbaring. Apostelen brengen inzicht in het Lichaam van Christus ten aanzien van Gods plannen en doelen (Efeze 3:5 en 6)*

---*"Overzien. Het apostolaat wordt ook wel het "opziensambt" genoemd (Hand.1:20) Een opziener zijn wil zeggen dat je het toezicht hebt. Apostelen hebben het opziensambt over de gemeenten."*

---*Aanstellen. Apostelen stellen bekwaam leiderschap aan en geven hen hun plaats.(Titus1:5en6) Dit houdt selecteren en bevestigen in. De apostolische aanstelling zet de vruchtbaarheid vrij (Joh.15:16)*

Uit de 26 taakomschrijvingen blijkt, dat de apostelen alles te zeggen krijgen in de plaatselijke gemeente en dat zij een nieuwe bestuurslaag moeten vormen boven de bestaande leiding van de oudsten. Wat moeten wij hier nu mee aan? Moet er inderdaad een drastische omwenteling plaats vinden in de gemeenten? Heeft de schrijver gelijk met zijn nieuwe theorie over apostelen? Is dr.C.Peter Wagner op de juiste weg om het ambt van apostel te promoten en het boek van John Eckhardt verplicht te stellen aan zijn studenten? Wij denken van niet. Als werkgroep geloven wij dat de huidige structuren van de gemeenten in grote lijnen overeenkomen met de bijbelse voorbeelden en dat deze geen verandering behoeven. Ook

geloven wij niet dat er weer apostelen moeten worden gecreëerd, nadat de vroege Gemeente het niet nodig achtte om opvolgers van de apostelen, de sjechoeliem aan te stellen. Wij zien de nieuwe theologie van het apostelschap als een menselijk verzinsel van dr.C.Peter Wagner en zijn collega's. Ook vinden wij het een gevaarlijke tendens om zonder dat er correctie mogelijkheden zijn, nieuwe theologiën te lanceren. Want wie corrigeert de nieuwe apostelen en onderzoekt of hun leer gezond is?

PS. John Eckhardt spreekt op 22-24 maart 2007 in Nederland op een apostolische, profetische conferentie van Ana Mendez en Stacey Campbell.

6...Wat is soaken en waar komt het vandaan?

Wij hebben jouw vraag over soaken uitvoerig bestudeerd en zijn een beetje geschrokken, omdat we ontdekten, dat de oorsprong uit de bekende Toronto gemeente komt. Ergens dachten wij, dat de zg. toronto-blessing langzamerhand aan het wegebben was. Toen wij vorig jaar een artikel lazen over soaken, drong het niet tot ons door, dat dit een nieuw voortbrengsel was van de Toronto gemeente van John en Carol Arnott uit Canada. Nu gaan wij er even vanuit, dat jij en je vriend weten wat de toronto-blessing inhoudt. (zie onze publicaties nrs.2, 3, 4, 5 en 7) Onze eindconclusie was en is nog steeds, dat deze beweging niet van God was. De leiders John en Carol Arnott zijn sinds die tijd doorgegaan met het verspreiden van de toronto-blessing wereldwijd onder de naam Catch the fire Ministries (www.tacf.org/tacforhome/CatchTheFireMinistries) Vorig jaar, gelijktijdig met hun tienjarig bestaan hebben zij, John en Carol Arnott, een nieuwe beweging gelanceerd: The Soaking Prayer Centre (afgekort: de SPC) Aangezien zij toch al wereldwijd werkten, is hun visie om deze nieuwe tak ook over de wereld te verspreiden. Elk Soaking Prayer Centrum, dat ergens geopend wordt, dient te zijn voorzien van een officieel certificaat vanuit Toronto. Om zo'n certificaat te verkrijgen zijn er speciale SPC- trainingscursussen van een lang weekend of een week in Toronto opgezet. Ook kan men een speciale Soaking Kit bestellen bestaande uit studiemateriaal en twee dvd's met betrekking tot dit onderwerp. Hierin wordt ook een terugblik gegeven, hoe God de Gemeente in Toronto aanraakte tien jaar geleden. (de zg. toronto-blessing). Dit laatste geeft aan dat er duidelijke verbanden zijn tussen soaking en deze "blessing".

Tijdens de bijeenkomsten waarin de "blessing" werd beoefend, vielen de mensen na handoplegging achterover en bleven daar gedurende een korte of lange tijd op de vloer liggen. Men noemde dat "carpettime", waarin de Geest van God met deze mensen bezig zou zijn. In enkele gevallen konden de mensen niet meer opstaan en bleven dan uren aan de grond "geplakt" (glued) liggen. Omdat er in het begin enkele ongelukken gebeurden tijdens het achterover vallen, werden er tijdens het bidden zg. catchers achter hen geplaatst om hen op te vangen. Tijdens het liggen op de grond, maakten sommigen vreemde dierengeluiden zoals blaffen, brullen, hinniken, kakelen, enz. Springen we nu over naar het soaken, dan zijn er overeenkomsten en verschillen. In beide gevallen liggen de deelnemers op de rug op de grond (soaken kan ook zittend op de grond gedaan worden); tijdens de "blessing" is het nogal lawaaierig door de dierengeluiden, tijdens het soaken is het stil op de zachte muziek na die er gedraaid wordt. Tijdens de "blessing" vallen de personen op de grond na gebed van iemand. Soaken gebeurt vrijwillig, men kan al of niet gaan liggen, als men een tijdje ligt komt iemand langs en bidt zacht met je en raakt je soms aan. Het eindresultaat van de "blessing" is een verfrissing in de geest, men voelt zich door God aangeraakt. Het eindresultaat van het soaken is eigenlijk het zelfde. Men spreekt van een speciale ervaring met de Heer.

Wat zijn nu de vruchten van het soaken? Volgens John en Carol Arnott zijn dat er nogal wat: diepe veranderingen van het hart, huwelijken worden genezen, angsten gaan weg, depressies

en ziekten gaan over en levens worden compleet getransformeerd. Volgens hen laat God de Rivier van Leven, die Hij met de uitstorting van de toronto-blessing in 1995 liet stromen, nu opnieuw stromen door middel van het soaken. Het echtpaar is zo enthousiast over deze nieuwe beweging van God, dat zij 1.000.000 levens willen veranderen over de hele wereld. Zij schrijven: "Wij prijzen God voor deze nieuwe gelegenheid om jullie uit te rusten het Koninkrijk van God effectief te brengen in jullie huizen, jullie kerk en jullie Soaking Prayer Centre." (dit is alles is te lezen op de bladen van hun website; www.tacf.org)

Wat moeten wij hier nu uit concluderen? De toronto-blessing van 1995 ondergaat een ervaring, maar dan in een enigszins andere vorm. Nu we hierboven gezien hebben waar het soaken vandaan komt, willen wij ons nu richten op hoe soaken in Nederland ontvangen is. Het is niet verwonderlijk dat Soulsurvivor het soaken opgenomen heeft in haar programma. De beweging komt uit Engeland en heeft leiders, die regelmatig genoemd worden als sprekers of deelnemers aan toronto-blessing samenkomsten. Helaas hebben wij geen heldere kijk op de samenkomsten van Soulsurvivor, omdat wij er geen boeken, tijdschriften of DVD's over hebben kunnen bemachtigen. Wel hebben wij een aantal verontruste vragenstellers onder onze lezers over de beweging. Het betreft vooral ouders, die kinderen hebben die naar de conferenties gaan en met in hun ogen vreemde verhalen thuis komen. In het blad Herstel van mei 2006 kwamen wij een advertentie/aanbeveling over zo'n conferentie op 30 juni tot 4 juli 2006. Hier werken Soulsurvivor en Navigators met elkaar samen, dit om ook studenten kennis te laten maken met Soulsurvivor. (www.momentumfestival.nl)

Dan nog even terug naar het echte soaken zelf. Het idee om in de stilte te gaan en op de grond te gaan liggen en jezelf helemaal leeg te maken van alle gedachten is uiteraard niet nieuw. Het komt oorspronkelijk uit de Oosterse godsdiensten en wordt o.a. door de monniken van het boeddhisme en het hindoeïsme beoefend. In Nieuw Age- kringen is dit eveneens niet vreemd. De leiding weet dit ook en zegt, dat men hiervoor niet bang hoeft te zijn, want er wordt tijdens het soaken voor de soakers gebeden, waardoor deze voldoende beschermd zijn tegen eventuele boze infiltratie. Wij vinden dit een gevaarlijke houding en eigenlijk een beetje lijken op een verzoeken van God. Als men niet zou soaken, dan kan de boze zeker niet infiltreren. Daarnaast verbaast het ons, dat alles tijdens het soaken gebeurt zonder gebruik van het Woord van God. Er wordt niet voorgelezen of zelf gelezen uit de Bijbel. Alles draait om de soaker , zelfs als hij of zij in slaap dommelt wordt dit als verfrissend vertaald. Zoals de folder ook aangeeft wordt er wel geprobeerd soaken bijbels te verdedigen, maar als je deze verdediging bestudeert, dan blijken er alleen een aantal teksten aangehaald te worden. Deze teksten gaan over het verkeren bij God, sommigen doen dit snachts op hun bed. (www.soakingprayercenter.nl) Er wordt helemaal niets gezegd over de noodzaak van soaken en het effect daarvan. Het is als het ware een zoeken naar teksten om het soaken een bijbels gezicht te geven. Het doet ons sterk denken aan de toronto-blessing van 1995, waarbij men geen enkele bijbelse verdediging kon geven. Tot zover onze gedachten en studie over het soaken.

7...Algemeen o.a. over doopformule.

Er is een vraag van een van de lezer gesteld over welke doopformule gebruikt moet worden. Ons antwoord staat op onze website. Mocht u niet de faciliteit hebben om dit antwoord van onze site af te halen, vraag dit dan even aan ons, wij sturen u dan een exemplaar gratis toe. In onze vorige brief schreven wij over de mogelijkheid dat ons website adres zou gaan veranderen. Dit is nog niet gebeurd, omdat de Europese instantie Eurid de aanvragen niet aan kon en nu probeert de achterstand voor het eind van het jaar in te halen.

U vindt dit keer weer een acceptgirokaart bij de brief. De vorige keer heeft u rijkelijk gegeven, daarvoor onze hartelijke dank.

8...Geraadpleegd

---boek "Oorlogvoering op Hoog Niveau" ,veilig voor tegenaanvallen, door Ana Mendez, 2004 USA, ISBN 90-75226-60-8

---boek "De Apostolische Dimensie", Gods plan om zijn kerk naar de eindoverwinning te leiden, door John Eckhardt, 2003 USA, ISBN 90-75226-57-8

---boek "Als een Stroom die Schoonsoelt", bevrijdingsbediening in de gemeente, 2005 USA, ISBN 90-6353-451-5

---boekje "Kennismaken met New Covenant Ministries International", who are these guys? 2004 Australië, in Nederland dhr.G.J.Dolk, Postbus 82, 3781 HB Voorthuizen

---de internetsites, die wij hebben geraadpleegd staan bij het betreffende onderwerp aangeven.

---blad Charisma d.d.augustus 2006

Stichting: Werkgroep "Terug naar de Bijbel"

Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland; tel.038-3328234

E-mailadres: byblos@solcon.nl

Websiteadres: www.backtothebible.nl

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Ing. M. v.d. Kraats

Secretaris/penningmeester: Dhr. A.A. Doorn

De Stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 K.v.K. te Zwolle;

Banknummer: 65.02.76.213 ; Postgiro 7415978