

Werkgroep Terug naar de Bijbel
Rien van de Kraats
e-mailadres: byblos@solcon.nl
websiteadres: www.backtothebible.nl
Kampen, 20 december 2006

Vraag: Wat denkt u van het boek "De hemel is zo echt" van mevr. Choo Thomas?

Beste vragensteller,

Jouw vraag is al eens eerder gesteld, zodat wij jou direct kunnen antwoorden. Wij hebben het boek "De hemel is zo echt" van Choo Thomas aangeschaft en doorgelezen. De uitgever, Jaap Dieleman van de Heilbode, heeft zich laten verleiden op basis van zijn emoties om het boek op de markt te brengen. Hij schrijft: *Nadat ik "De hemel is zo echt" begon te lezen, kon ik er niet meer mee stoppen en ik heb het dan ook in één nacht uitgelezen. Menigmaal werd ik heel diep aangegrepen en heb ik vaak moeten huilen terwijl ik dit boek las.... Onmiddellijk had ik ook het verlangen om dit boek in ons land te zien verschijnen, zodat het Nederlandse volk het zou kunnen lezen en erdoor gezegend zou kunnen worden.*

De uitgever heeft zich waarschijnlijk minder of helemaal niet afgevraagd of de inhoud van het boek correspondeert met de inhoud van de Bijbel. Ook had hij gewaarschuwd moeten zijn door de aanbevelingen, voor in het boek, van pastor Dr. David Yonggi Cho, senior pastor van de Yoido Full Gospel Church in Seoul. Deze Zuidkoreaanse voorganger van de grootste kerk in Azië staat erom bekend, dat hij afwijkende theologische opvattingen heeft. Deze stroken meer met het Boeddhisme dan met de Bijbel. Yonggi Cho is van mening, dat wij als christenen antwoorden van God kunnen afbidden. Hij noemt dit zelf de vierde dimensie en gebruik daarvoor het metafysische begrip visualisatie. Dit komt er in het kort op neer, dat als men zich iets maar lang genoeg en intens genoeg voor de geest haalt, dit iets tevoorschijn komt of gerealiseerd wordt. Visualisatie hoort thuis in de occulte wereld en niet in het leven van een christen. Waarschijnlijk heeft Yonggi Cho dit meegenomen uit zijn leven van voor zijn bekering.

Nu terug naar het boek van de schrijfster Choo Thomas. Het is niet verwonderlijk dat Yonggi Cho met zijn afwijkende bijbelse opvattingen snel tot een besluit komt om het te vertalen in het Koreaans. Hij schrijft in het voorwoord het volgende: *"Ik heb dit boek drie keer gelezen, en ben er rijk door gezegend en heb daardoor veel inzicht ontvangen over de hemel. Ik was er zo diep van onder de indruk en ik werd er zo diep door geïnspireerd dat ik "De hemel is zo echt!" in het Koreaans heb laten vertalen...."*. Waarschijnlijk heeft de afkomst van de schrijfster mede hierbij een rol gespeeld, mevrouw Choo Thomas heeft nl. Koreaans-Amerikaanse ouders gehad.

In het boek worden heel veel verhalen en feiten genoemd, die de lezer zou moeten geloven. Of deze nu bijbels zijn of niet, of deze nu gecontroleerd zijn op waarheid of uit haar eigen gedachtewereld voortgekomen zijn, de schrijfster gaat er vanuit dat al haar ervaringen en visioenen van God zijn. Aan de ene kant is dit dapper en stelt zij zich kwetsbaar op, maar aan de andere kant is zij ook dwingend naar de lezer toe. Dit laatste heeft een grote gevaar voor minder volwassen christenen. Zij zijn hierdoor sneller geneigd om de inhoud van het boek te geloven en ernaar te handelen. Als werkgroep zijn wij van mening, dat alles wat er in dit boek geschreven is voortkomt uit haar eigen fantasie wereld. Niet voor niets heeft haar oorspronkelijke gemeente haar de deur gewezen.

Wij kunnen heel veel noemen wat ons in haar boek onbijbels en vreemd voorkomt, maar wij beperken ons tot de enkele zaken:

---Jezus verschijnt vaak persoonlijk, Hij schudt haar daarvoor flink wakker; in de Bijbel hebben alleen Paulus en Johannes na de hemelvaart Jezus nog gesproken. Voor Paulus werd

deze ontmoeting zijn bekering, terwijl voor Johannes de ontmoeting met Jezus het ontvangen van het boek Openbaring inhield. Mevrouw Choo Thomas geeft met haar visioenen over de hemel de indruk, dat deze erg belangrijk zijn. Zij zegt het niet expliciet, maar er lijken parallellen te lopen met de Openbaring van Johannes. Gelukkig verbiedt Openbaring toevoegingen in het laatste hoofdstuk. (Openb.22:18)

---Verschillende keren treedt de schrijfster uit haar lichaam en gaat zo met Jezus mee; dit uittreden is niet onbekend in de occulte wereld, in sommige New Age kringen is dit heel gewoon; dit geldt trouwens ook voor het verschijnen en spreken met Jezus, maar dan niet als Gods Zoon, maar als een van de meesters of levensgidsen.

---Wat betreft de kruisiging geeft het boek een bizarre beschrijving:

Toen ik zijn gekruisigde lichaam zag, stroomde er bloed langs zijn gezicht en op zijn lichaam. De doornenkroon was op zijn hoofd. Het viel mij op hoe groot en sterk zijn lichaam was. Zijn huid was getint en zijn haar was donker en krullend. Zijn gespierde lichaam glinsterde door het zweet. De ogen van de Heer waren sterk, doordringend en levendig. Ook al was zijn lichaam vuil en met bloed bedekt, toch zag Hij er heel knap uit. Ik zal deze ervaring nooit vergeten. Hij stond voor mij met zijn armen uitgestrekt in de vorm van een kruis. Net als voorheen reageerde mijn lichaam door zich uit te strekken en ook de vorm van een kruis aan te nemen. De kracht was zo sterk dat ik dacht dat ik zou sterven."

Wij hebben hier veel bezwaar tegen en vinden dit godslasterlijke fantasie.

---Ter voorbereiding van het schrijven van het boek werd mevr. Choo Thomas regelmatig gezalfd door de Heer. Zij schrijft hierover:

"Bij diverse gelegenheden heeft de Heer in de nacht olie over mij uitgegoten. Deze kostbare olie kwam in ovale vaten, die eruit zagen als kleine parfumsflesjes. De flesjes hadden veel verschillende kleuren. Hij goot deze olie over mij uit, van mijn hoofd tot mijn voeten en zelfs op mijn rug. Ik heb verslag van deze ervaringen in mijn dagboek bijgehouden en heb gezien, dat Hij in totaal 85 flesjes zalfolie over mij heeft uitgegoten. Al deze flesjes hadden een dop, behalve de laatste. Elke keer voordat ik in de zalfolie baadde, kwam er een ongebruikelijk visioen naar voren en kon ik de Heer veel helderder zien dan de keer daarvoor.....Terwijl Hij deze zalfolie over mij uitgoot, schudde, schokte en transpireerde mijn lichaam en werd mijn lichaam heel heet. Het kreunen vanuit de diepte van mijn geest werd dan luider en ik was ademloos.... Wanneer de Heer zei: "Ik giet dit uit over je rug", dan reageerde mijn lichaam door op mijn buik te gaan liggen, dit alles onder de kracht van de Heilige Geest...."

---Eigenlijk kunnen wij zo nog doorgaan, maar wij willen hiermee stoppen. Wij vinden dat dit boek niet thuishoort in een christelijke boekwinkel. Eveneens raden wij dit boek af voor uw boekenkast, maar vinden dat dit eerder thuishoort bij het oud papier. Het boek doet ook denken aan de twee boeken van Mary K. Baxter: "Een goddelijke openbaring over de hel" en "Een goddelijke openbaring over de hemel". In haar evangelisatie campagnes werkt mevr. Choo Thomas ook met de boeken en cd's van Mary K. Baxter.

Tot zover de beantwoording van uw vraag. Met vriendelijke groeten.